

Voorganger:

Nathan Noorland Prins Hendrikkade 7, 3441 XD Woerden  
 ☎ 06-116 526 17 ✉ predikant@brugkerk.nl

Scriba:

Marianne Koning Weijpoort 31, 2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn  
 ☎ 0348-688 590 ✉ scriba@brugkerk.nl

Redactie Bruggespraak:

Astrid van Rooijen ☎ 0348-688 840 ✉ janenastrid@casema.nl

Kerkelijk Bureau:

Houtwerf 4, 2415 BK Nieuwerbrug a/d Rijn  
 ✉ lr.brugkerk@gmail.com



*Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.*

*Johannes 13:1*

De sfeer tijdens de veertigdagentijd kan zo dubbel zijn. Moet je nu blij zijn of juist verdrietig? Het voorjaar zit in de lucht. Dat betekent nieuw leven, jonge blaadjes, zonlicht en bloemen. Tegelijk voelen we de ernst van de Lijdenstijd. Leven en dood liggen zo dicht bij elkaar. Net zoals de winter en het voorjaar. Tegelijk zijn leven en dood oneindig ver van elkaar verwijderd. Het zijn de tegenpolen van waar het deze dagen om draait. Jezus rekende af met de dood en maakte het eeuwige leven voor ons toegankelijk.

Misschien heb jij ooit meegemaakt dat een geliefde ging sterven. Als je weet dat het afscheid nadert, zijn de uren die je nog samen hebt heel kostbaar. Er worden dingen gezegd die nog gezegd móéten worden. Er wordt over de toekomst gesproken, waarin je niet meer bij elkaar zult zijn. Nu kan het nog.

Zo praat Jezus met zijn geliefde leerlingen in de uren voor zijn dood. Hij zegt wat er nog gezegd moet worden. Hij praat vertrouwelijk met hen over de toekomst, over het grote werk dat zij moeten voortzetten. Als je deze gesprekken leest (Johannes 13 t/m 16), krijg je bijna een brok in je keel.

Jezus' woorden zijn zo liefdevol, zo vol wisselende emoties. Hij is diep verdrietig over het verraad van Judas. Het is moeilijk voor Hem dat zijn leerlingen nog veel niet begrijpen. Maar tegelijk troost en bemoedigt Jezus hen. 'Wees niet ongerust' (14:1a) Hij belooft, dat Hij hen niet alleen zal laten.

Ja, die laatste uren..... Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. `Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan`. Alleen Jezus wist op dat moment *hoe ver* dat uiterste zou gaan. Dit maakt ons deze dagen blij en gelukkig. En tegelijk stil en ontroerd.

Bron: *God geeft dagelijkse bemoedigingen. Grace*

### Een terugblik op maart

We mogen terugkijken op mooie kerkdiensten in de afgelopen maand.

Op **6 maart** zijn we met een groep gemeenteleden naar de **Aswoensdagviering** geweest in de Lutherse Kerk van Woerden. Daarmee begon de veertigdagentijd waarin we specifiek nadenken over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus voor ons.

Op de *eerste zondag van de 40 dagentijd* dachten we na over de verzoeken van Jezus in de woestijn. De duivel probeert al eeuwenlang mensen te verzoeken met 1. Brood, 2. Macht en eer en 3. Godsdienst. Hij probeerde dat ook bij Jezus. Maar voor het eerst in de geschiedenis lukte het hem niet om een mens te verleiden. Jezus was sterker dan het kwaad! Jezus bestreed het kwaad met de Bijbel en de volle kracht van de Heilige Geest. Leven wij ook vanuit de Bijbel en zijn wij vol van de Heilige Geest?

Voor het eerst vierden we samen met de basisschool 'de Brug' biddag. Het was een **feestelijke kinderdienst** waarin we met elkaar hebben gezongen, gebeden en nagedacht over koning Salomo die een droom kreeg van God. In deze droom mocht Salomo van God alles kiezen wat hij maar wilde. Hij koos echter geen nieuwe Playstation, dikke auto of mooie prinsessenjurk voor zijn vrouw. Hij koos er voor om zich te laten leiden door de wijze woorden van God. Hij beseftte dat hij niet zonder God kon. De reacties van kinderen, ouderen en leerkrachten waren erg positief. We hebben daarom besloten dat deze dienst voortaan elke biddag en dankdag zal plaatsvinden tijdens schooltijd.

Op **31 maart** was er weer een **Kom Over De Brug dienst** in de Bethlehemkerk. De contacten met de hervormde gemeente zijn de laatste jaren erg goed en het was mooi om met elkaar samen te komen rond de Here Jezus. We stonden stil bij het verhaal van de Verloren Zoon. Wat zijn er net als bij het gezin in deze gelijkenis veel gebroken tafels om ons heen: scheidingen, ruzies, kerken die tegenover elkaar staan. Mensen lopen door allerlei redenen bij God en elkaar vandaan. En het lijkt erop dat God de Vader het maar allemaal laat gebeuren en zwijgt. Toch is dat niet zo. In zijn Zoon Jezus heeft God gesproken. God heeft zijn waardigheid achtergelaten en is naar de mens gerend om de mens te omarmen en zijn gezin weer aan de tafel te krijgen. Staan jij en ik er voor open dat Gods Zoon ons omarmt en dat hij helend en krachtig werkt in ons persoonlijke leven en onze relaties?

### Rond de kerkdiensten in april

Wij naderen Goede Vrijdag en Pasen. Het zijn belangrijke dagen in het jaar. Zonder de kruisiging van de Here Jezus en zijn opstanding uit de dood is ons geloof *zinloos* volgens de apostel Paulus in 1 Korinthe 15. Het zou mooi zijn als we proberen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de diensten rond Goede Vrijdag en Pasen. In de inhoud van deze diensten klopt namelijk het hart van ons geloof.

- Komende **zondag 7 april (2 weken voor Pasen)** hoop ik met jullie na te denken over het verhaal van een anonieme vrouw die een kruikje dure olie ter waarde van een jaarloon zómaar over Jezus heen laat stromen (Markus 14: 1 – 11). Wat heeft dit verhaal ons te vertellen? Marco Spits bespeelt het orgel en Martinus van de Ruitenbeek de piano en accordeon.

- Op **Witte Donderdag 18 april** vieren we om 19.00 uur in een korte kerkdienst de Maaltijd van de Heer. De meditatie gaat over het Laatste Avondmaal en de voetwassing van de leerlingen. Janieke Bruin bespeelt het orgel en de piano.

- In de **Goede Vrijdagdienst van 19 april** wordt het oratorium 'Van liefde ongekend' uitgevoerd. Door lezingen, verschillende musici en het Christelijk Gemengd Koor uit Nieuwerbrug worden we meegenomen in de geschiedenis van de kruisiging van de Here Jezus. Het. Het belooft een mooie dienst te worden die om 19.00 uur begint.

- Op **21 april** vieren we **Pasen**. De Heer is waarlijk opgestaan! Laten we dat met velen vieren in een vreugdevolle dienst.

### Omzien naar elkaar

*Als gemeente mogen we vreugde delen met de mensen die blij zijn en de mensen ondersteunen die te maken hebben met de moeilijke kanten die het leven soms met zich meebrengt. Een aantal mensen wordt hier bij naam genoemd. Aan anderen denken we zonder hun naam te noemen.*

- Wij zijn blij met gemeentelid David Verweij. Hij is in de afgelopen maand benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Mede voor de inzet bij de restauratie van ons kerkgebouw. Wij feliciteren David en zijn vrouw Ans met deze grote blij van waardering. Aangezien ze dit jaar ook al 40 jaar getrouwd zijn, is het dubbel feest!

- Afgelopen woensdag (3 april) mochten Jan en Ria Wijnen vieren dat zij 50 jaar getrouwd mochten zijn. Wat een bijzonder cadeau! Jullie hebben ontzettend mooie dingen beleefd, maar er waren ook moeilijke kanten. In al die jaren was God er echter bij. We wensen jullie veel geluk en zegen toe en geniet van het feest komende zaterdag.

- Wij zijn dankbaar met Sjaak van Wensveen dat het al weer een stukje beter met hem gaat. De dokter is tevreden en de revalidatie gaat goed. Tegelijk is er ook het verdriet dat Sjaak en zijn vrouw Nanda nu tijdelijk gescheiden van elkaar moeten wonen. Het is alweer bijna een jaar geleden dat hun zoon Henry is overleden en dat maakt het extra moeilijk. Nanda woont tijdelijk in de Irishof in Gouda. Wilt u haar bezoeken of een kaartje sturen, het adres is Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda (kamer 311).

- Wij denken aan Rob en Ria Zaal. Rob ligt in het ziekenhuis in Nieuwegein, en er zijn flinke zorgen waardoor Rob voorlopig nog niet naar huis kan. Laten we biddend om Rob en Ria heen staan.

*Hebt u, heb jij behoefte aan een gesprek? Mail, bel of WhatsApp me gerust op: predikant@brugkerk.nl of 0611652617.*

### **On Track – catechisatie**

Twee weken terug was de laatste 'On Track' van het seizoen. In 18 keer zijn we met 4 tieners uit groep 8 door het Oude Testament heen gereisd. Het waren leuke, gezellige en leerzame momenten waarin we de Here God beter hebben leren kennen. Het 'On Track' seizoen hebben we afgesloten met het bakken en opeten van pannenkoeken en het doen van spelletjes.

De tieners, ouders, kerkenraad en ikzelf zijn erg tevreden over deze try-out. Daarom zal deze groep volgend jaar verder gaan met het Nieuwe Testament, en zal er een nieuwe On Track groep (met tieners uit groep 7/8) beginnen met het Oude Testament.

Het is bijzonder om te zien hoe God heel concreet wil werken in en door de levens van tieners!

### **Keetkerk**

Komende zondag 7 april staat de volgende Keetkerk gepland voor alle jongeren van 12 – 18 jaar. We komen samen in de schuur bij familie Habben Jansen (De Bree 20). Op een leuke, interactieve manier spiegelen we ons leven aan het leven van Jezus. Op 7 april behandelen we de vraag: 'Hoe maak ik mijn omgeving mooier?'

De laatste Keetkerk van het seizoen wordt op zondag 12 mei gehouden.

*Krijg je nog geen WhatsApp-bericht met de uitnodiging? Stuur dan een berichtje naar: 0611652617, dan zetten we je in de verzendlijst!*

### **Wij herdenken: Govert van de Weg**

Op maandag 4 maart is Govert (Goof) van de Weg op 84-jarige leeftijd overleden.



Govert was een markante persoonlijkheid, een actief gemeentelid en hoorde ook een beetje – met respect gesproken natuurlijk - bij het meubilair van onze gemeente. Ik denk dat velen, op verschillende manieren, mooie herinneringen aan hem hebben.

Govert werd op 12 januari 1935 geboren in Oudewater en groeide daar op als een gereformeerde domineeszoon. Dat zijn vader predikant was, stempelde zijn leven. De kerk was belangrijk en bleef ook belangrijk. In Oudewater kreeg zijn vader een beroep naar Oosterbeek, maar door de illegale verzetspraktijken en omdat een aantal NSB'ers het op hem gemunt hadden vertrok ds. Van de Weg al snel in 1942 naar Bussum. Het aantal Gereformeerden groeide in die tijd flink. Er werd zelfs een nieuwe kerk gebouwd: De Zuiderkerk. Later, in 2003 werd deze kerk weer gesloopt. Met de hulp van onder andere Govert werden 4 gebrandschilderde ramen uit deze kerk naar onze kerk gebracht.

In Bussum heeft Govert een groot deel van zijn jeugd doorgebracht en leerde hij ook Magda kennen. Het werd de liefde van zijn leven. Ze zouden 62,5 jaar getrouwd zijn.

Govert ging al snel bij de Marine werken. Met de Marine ging hij op missie naar het toenmalige Nederlands – Indië. In deze tijd werd Ellen geboren. Vader Govert was ver weg en moeder Magda was thuis. Ellen liep al toen ze elkaar voor de eerste keer zagen. Dat gaf een dubbel gevoel.

Na Nederlands - Indië ging Govert in Den Helder werken op de marinebasis. In Den Helder werden zonen Arco en Peter en dochter Irene geboren. Nadat Govert ernstig ziek was geworden, kon hij niet verder bij de Marine en ging hij bij de Nederlandse Spoorwegen werken. Met het gezin verhuisden ze naar Doorn. Hier werden tot slot Heleen en David geboren.

Na Doorn woonde het gezin in Voorthuizen. Het was een mooie tijd. In Julianadorp en later in Zwammerdam, zette Govert zich in als bestuurder en directeur binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Toen Govert in Zwammerdam ging werken, lieten ze een huis bouwen in Nieuwerbrug. Op een prachtige plek aan de Rijn. Hier hebben Govert en Magda in de afgelopen jaren onder ons gewoond.

Al snel werden Govert en Magda actief binnen onze gemeente. En wat heeft Govert veel gedaan... bijgestaan door zijn sterke vrouw. Govert kwam al snel in de kerkenraad en werd voorzitter. Ook zat hij in de Synode van de toenmalige Gereformeerde Kerken. De kerk was Govert lief. En hij verlangde naar een kerk die midden in de samenleving stond.

Govert was een verhalenverteller en hij hield van praten. Maar één verhaal was écht belangrijk in zijn leven: het feit dat God ook naar hem omzag, dat hij zijn Zoon voor zijn fouten aan het kruis had laten sterven, en ook weer opstond! Dit gaf hem hoop, en zorgde er voor dat hij niet bang was om te sterven. Door Jezus mocht hij zijn Vader ontmoeten.

Op zaterdag 9 maart hebben we daar bij stil gestaan in de dankdienst voor zijn leven in onze kerk en in die hoop mocht hij 's middags begraven worden in Voorthuizen.

*Laten we om Magda en de kinderen heen staan in deze moeilijke tijd en hen gedenken in onze gebeden.*

### **Uit de consistorie**

Op 11 maart kwam de kerkenraad bij elkaar.

Naast de lopende zaken zijn er ook andere onderwerpen die de aandacht van de kerkenraad vragen. In onze gemeente zijn diverse commissies actief. De kerkenraad wil graag op de hoogte blijven van het werk van de commissies. Op deze vergadering stond de kindernevendienst op de agenda.

Marieke van Stek en Sophie Koning waren namens de kindernevendienst aanwezig. Het team bestaat nu uit 8 personen. Zij vergaderen 2 x per jaar. Tijdens de vergaderingen worden o.a. de taken verdeeld en de projecten voor Kerst en Pasen besproken. Er wordt bij de Kindernevendienst gebruik gemaakt van de PKN methode "Vertel het Maar". Voor iedere zondag is er een verhaal met bijbehorende creatieve materialen beschikbaar. Tijdens de kindernevendienst wordt er een Bijbelverhaal verteld en geknutseld. De knutselwerkjes sluiten aan bij het thema van die zondag. Voor de kinderen is het fijn om met elkaar op hun eigen wijze het geloof te kunnen ontwikkelen en delen. De kerkenraad is dankbaar dat deze vorm van jeugdwerk in onze gemeente zo goed verloopt.

Na nog enkele zaken besproken te hebben voor de gemeentevergadering op 20 maart, waarover u meer leest elders in deze Bruggespraak, sloot Lisan van de Beukel de vergadering af met gebed.

Mariette Koning

### **Gemeentevergadering**

Op 20 maart jl. werd de gemeentevergadering gehouden, ca. 30 gemeentelieden waren aanwezig. Vanaf 19.45 uur stond de koffie klaar en om 20.00 uur opende de voorzitter, Mieke Smith, de vergadering. Zij las voor uit Jeremia, 29-7: "Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei." Mieke maakte een vergelijking met ons dorp. Wij zijn de Brugkerk gemeente in Nieuwerbrug. Wat kunnen wij voor het dorp betekenen? Daarover werd verderop in de vergadering gesproken.

Mieke blikte terug op het afgelopen jaar. Het is fijn dat 2 vacatures in de kerkenraad opgevuld zijn; Jan Ham heeft Alet van Stavel opgevolgd als diaken en Peter Bruin heeft de taak van kerkrentmeester overgenomen van Anton Wesdorp. Nico Rodenburg heeft de preekvoorziening overgenomen van Sjaak van Wensveen. Voor de kinderen zijn er meerdere activiteiten ontwikkeld waarin zij kennis maken met de verhalen uit de Bijbel. Nieuw zijn de kinderdiensten i.s.m. de school op Bid- en Dankdag.

Op een interactieve manier werd het thema "Kerk in en voor het dorp" besproken. De Brugkerk is zichtbaar in het dorp door deel te nemen aan verschillende activiteiten o.a. de jeugdclubs, de organisatie van Smullen in de Hooiberg, de zangmiddag en de samenwerking met de Bethlehemkerk en de school. Een mogelijkheid kan ook zijn om bijvoorbeeld met een Brugkerk-team deel te nemen aan evenementen die in het dorp plaats vinden. Er zijn contacten met verschillende organisaties zoals het Thomashuis en het Huis van Alles. De aanwezigen zijn het er over eens dat de Brugkerk kan verbinden door ook aandacht te hebben voor niet kerkelijke dorpsgenoten. Voor de leefbaarheid in het dorp is omzien naar elkaar van grote waarde. Hierbij wordt gedacht aan de ouderen, waarvoor beperkte voorzieningen in ons dorp aanwezig zijn.

Peter Bruin heeft verslag gedaan van de financiën in 2018. Hij bedankte Irene Brussaard voor de overzichtelijke boekhouding. In 2018 is sprake van een beperkte overschrijding als gevolg van diverse onkosten. Voor 2019 ziet de begroting er goed uit, de vrijwillige bijdragen zijn hoger dan vorig jaar. Diaken Henk Nijman informeerde de aanwezigen over de diaconale uitgaven. De inkomsten en uitgaven waren in evenwicht.

Jan van Rooijen had een overzicht gemaakt van de kosten en opbrengsten van de oud papier actie. Namens O.P.A. heeft The Shelter Ministries in Kriel een gift van € 7.000,00 ontvangen.

Door de kascommissie, die dit jaar gevormd werd door Marcel van Stek en Sander van der Burg, werd decharge verleend aan penningmeesters en kerkenraad.

Aan het einde van de vergadering bedankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng. De vergadering werd beëindigd met gebed en zang.

Ter afsluiting konden de aanwezigen napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Mariette Koning

### **Van de diaconie**

De 40-dagentijd voor Pasen is in maart begonnen en duurt tot 20 april.

Als Brugkerk doen we in deze periode mee aan de campagne van Kerk in Actie 'Een nieuw begin'. In de 40-dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord door gewelddadige militieën of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40-dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden.

Iedere zondag tot Pasen willen we hierbij stilstaan. Doet u mee?

Voor verdieping in deze periode hebben we dit jaar bij het maartnummer van de Bruggespraak de 40-dagentijd kalender verspreid. Deze kalender bevat meditatief materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en Bijbelteksten met uitleg. Als diaconie zijn wij eigenlijk wel benieuwd hoe u deze ervaren hebt. Uw reactie horen we graag.

Ook in de kerkdiensten en met de collectedoelen willen we iedere zondag tot Pasen stilstaan bij het thema 'Een nieuw begin'.

Op **zondag 7 april** is de eerste collecte bestemd voor **noodhulp**.

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws hebt gehoord zijn Mozambique, Malawi en Zimbabwe getroffen door een verwoestende cycloon. Orkaan Idai heeft veel slachtoffers gemaakt. Het dodental blijft oplopen. Honderden mensen zijn vermist en tienduizenden zijn op de vlucht. Velen zijn gestrand, de communicatie komt moeizaam op gang en dorpen zijn onbereikbaar. Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn getroffen in deze drie Zuid-Afrikaanse landen. Het is de zwaarste orkaan in de regio in meer dan tien jaar. Er is nauwelijks eten in de getroffen gebieden. Het is weggespoeld en oogsten zijn verwoest. Er is dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Omdat watervoorzieningen zijn aangetast, is de kans op uitbraak van ziektes nu erg groot. De eerste gevallen van cholera zijn al gemeld. Met onze collecte van vandaag willen we de slachtoffers via lokale hulpverleners en kerken helpen.

Op **zondag 14 april** willen we met de eerste collecte het **jeugdwerk** steunen. Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met 'Wie-is-de-mol'-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in

de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Vorig jaar heeft een groepje jongeren uit de Brugkerk ook aan de PaasChallenge meegedaan. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen nog meer jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

Op witte donderdag **18 april** wordt er 's avonds om **19.00 uur** in de Brugkerk een avondgebed gehouden waarin we rond de tafel het Heilig Avondmaal willen vieren. Tijdens deze dienst is er één collecte. Deze is bestemd voor het **hospice in Bodegraven**.

Een hospice biedt een plaats aan mensen in de laatste fase van het leven bij wie genezing niet meer mogelijk is. Mensen met een levensverwachting van ten hoogste 3 maanden die niet meer thuis of in een instelling kunnen of willen blijven, kunnen terecht in een hospice. Zij krijgen hier de aandacht, zorg, begeleiding en nabijheid die ze nodig hebben.

In 2018 is in Bodegraven gestart met het verbouwen van de voormalige huisartsenpraktijk aan de Boezemingsingel tot hospice. In de zomer van 2019 zal het hospice in gebruik worden genomen. Met onze avondmaalscollecte willen we hier dit jaar ons steentje aan bijdragen.

**Zondag 21 april** vieren we het Paasfeest. De 1<sup>e</sup> collecte is op deze Paasmorgen bestemd voor de **zending** en heeft als thema "**Versterk de kerk in Pakistan**".

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Velen hebben bovendien weinig kennis van het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

### **Paasgroeten**

Op **zondag 7 april** liggen er twee kaarten in de hal van de kerk ter ondertekening als groet van ons aan onze **partnergemeente in Oranienbaum** in Duitsland en aan **The Shelter Ministries in Kriel**, Zuid-Afrika.

Tevens is er op **zondag 7 april** de jaarlijkse **Paasgroetenactie**.

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties die zich vaak onder moeilijke omstandigheden inzetten voor een betere wereld, voor mensenrechten voor iedereen. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagethema: Onvoorwaardelijke liefde.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 7 april worden de kaarten na de dienst uitgedeeld. Aan u het verzoek ze te ondertekenen en te versturen. **We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk dinsdag 9 april 2019 te verzenden.** De paasgroeten worden in de penitentiaire inrichtingen in Nederland op Palmzondag, 14 april, en/of Pasen, 21 april, uitgedeeld. We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Hieronder enkele voorbeeldteksten ter bemoediging die u op de kaarten kunt schrijven:

*U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten.*

Engels: *Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten.*

Spaans: *Estamos pensando en ti. Ten courage, no te olvidaremos.*

*Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.*

Engels: *Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.*

Spaans: *Nuestros mejores deseos, también en el futuro. No pierda la esperanza.*

Belangrijke tips voor de afzender

- Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres worden niet doorgegeven.
- Op de kaarten voor een 'verre gevangene' – dat zijn de enkele Nederlandstalige kaarten, die via Kerk in Actie verstuurd worden - wordt vaak in het Engels geschreven. Dat is niet nodig, de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in standhouden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart?

### Van de kerkrentmeesters

Dit voorjaar stopt Christiaan Stapper met zijn taken als kerkrentmeester wegens zijn verhuizing. Namens het college van kerkrentmeesters en de gemeente danken we Christiaan hartelijk voor zijn waardevolle praktische inzet in de afgelopen jaren. Alle goeds op jullie nieuwe stek in Waarder! Christiaan wordt opgevolgd door Bert van Stavel, die inmiddels zijn plek heeft gevonden in het college van kerkrentmeesters en die u ook al de klok heeft kunnen horen luiden. We wensen Bert veel succes.

We nemen ook afscheid van Arjan Buteijn als onze financiële expert. Zijn werkzaamheden als penningmeester waren al ruim twee jaar geleden overgenomen door Irene Brussaard, maar achter de schermen is Arjan actief gebleven als verantwoordelijke voor de financiële verslaglegging en als deskundige op boekhoudkundig gebied. We zijn Arjan erg dankbaar dat hij dit belangrijke werk de afgelopen tijd heeft willen voortzetten.

Ook voor Arjan hebben we inmiddels een opvolger gevonden, en wel Sander van der Burg. We zijn blij dat Sander deze taak op zich wil gaan nemen en wensen hem hierbij veel succes.

Peter Bruin, voorzitter kerkrentmeesters

### Seniorenuittje, 4 mei 2019

Op zaterdag 4 mei willen we de senioren uitnodigen voor een gezellige dag. We gaan dit keer op pad naar Willige Langerak.

Het programma ziet er als volgt uit:

Om 10.00 uur staat koffie met wat lekkers klaar in de consistorie van de Brugkerk. Daarna vertrekken we naar natuurmuseum De Wielewaal aan de Tiendweg in het oostelijk deel van Willige Langerak. Het natuurmuseum geeft een blik op de prachtige en gevarieerde natuur van Het Groene Hart. We krijgen daar een korte uitleg, waarna we zelf kunnen rondkijken in het museum en in de klompenwinkel. Aan het eind van de ochtend sluiten we het museumbezoek af met een lunch.

Na de lunch gaan we naar het westelijk deel van Willige Langerak, waar we een rondleiding krijgen in de oude dorpskerk die rond 1650 is gebouwd.

*Het dorpje Willige Langerak ligt aan de noordkant van de Lek en behoorde vanaf 1 januari 1943 tot de gemeente Lopik. In 1970 werd het dorp bestuurlijk opgesplitst. Het werd niet alleen verdeeld over twee gemeentes, maar ook over verschillende provincies. De oorspronkelijke dorpskern, aan de westkant, met de eeuwenoude kerk, werd aan Schoonhoven in de provincie Zuid-Holland toegevoegd. Het oostelijke deel waar de vroegere scholen stonden en de wiel ligt, bleef bij Lopik en daarmee bij de provincie Utrecht.*



In verband met het vervoer en de catering willen we graag weten of u komt. Wilt u zich **uiterlijk zondag 28 april** opgeven?

Dit kan bij uw ouderling / pastoraal bezoeker of bij één van de diakenen:

- Jan Ham: 06 - 435 246 70
- Lisan van den Beukel: 0348 – 688 117 of 06 – 135 797 07
- Henk Nijman: 0348 – 448 256 of 06 -162 243 66

## Van de penningmeester

### Opbrengst collectes maart 2019

	Kerk	World Servants	Hospice B'graven	Missionair werk	Kinderen in de knel	Totaal
03-03	42,27	77,85				<b>120,12</b>
10-03	114,95			101,37		<b>216,32</b>
17-03	55,95		84,10			<b>140,05</b>
24-03	63,55				86,10	<b>149,65</b>
<b>Tot.</b>	<b>276,72</b>	<b>77,85</b>	<b>84,10</b>	<b>101,37</b>	<b>86,10</b>	<b>626,14</b>

De collecte bestemd voor World Servants die op 3 maart werd gehouden is door de Diaconie aangevuld tot een bedrag van € 200,-.

Op 31 maart was er geen collecteopbrengst i.v.m. de KODB dienst in de Bethlehemkerk.

### Rekeningnummers

Voor het overmaken van giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, actie kerkbalans enz. gelden de volgende IBAN rekeningnummers:

Kerk NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug

Diaconie NL70INGB0000476970 t.n.v. Diaconie De Brugkerk Nieuwerbrug

Zending NL71INGB0001561315 t.n.v. ZWO-commissie De Brugkerk Nieuwerbrug

### Collectebonnen

Als u gebruik wilt maken van collectebonnen (voor de belasting aftrekbaar), kunt die bestellen door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk (NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug) en o.v.v. het aantal en soort bonnen dat u wenst. U heeft de keuze uit een vel van 20 bonnen à € 0,90 (€ 18,- per vel) of een vel van 20 bonnen à € 1,50 (€ 30,- per vel). Na ontvangst op de bankrekening, worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Wilt u met uw bestelling rekening houden met de verwerkingstijd bij de ING?

Hartelijke groet, Irene Brussaard-Kastelein

### Gemeente Groei Groep

Zondagavond 7 april komen we weer bij elkaar met de gemeente groei groep. Deze avond gaan we het hebben over de Kanaänitische vrouw. In de bijbel wordt niet zoveel over haar verteld. Toch kunnen we veel leren van dit verhaal. Ben je benieuwd geworden of wil je gewoon een keer komen om te kijken of het wat voor je is? We zijn welkom op het nieuwe adres van de familie Stapper, Oosteinde 7 te Waarder. We beginnen om 20.00 uur en sluiten rond 22.00 uur af. Heb je vragen, bel gerust naar Margo van der Burg (688417).

### Bloemengroet

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

13-01 Dhr. en Mevr. Verdoold (55 jaar getrouwd)

20-01 Dhr. G. v.d. Weg (verjaardag)

27-01 Dhr. en Mevr. van Peperstraten (beiden jarig geweest)

03-02 Dhr. B.J. Koning (verjaardag)

10-02 Mevr. A. de Ridder (verjaardag)

Dhr. J. van Wensveen (groet en voorspoedig herstel)

17-02 Mevr. Sluyk-van Leeuwen (verjaardag)

Dhr. N. Rodenburg (geslaagde knie-operatie)

24-02 Pieter en Elly van der Gouwe (12,5 jaar getrouwd)

03-03 Mevr. A.M. Veraar-Palland (verjaardag)

10-03 David en Ans Verweij (40 jaar getrouwd)

17-03 Mevr. E. van Luinen (verjaardag)

24-03 Dhr. M. Verdoold (verjaardag)

Mevr. A. de Vos (verjaardag)

### Kindernevendienst

En dan is het bijna Pasen! We vieren het feest van de opstanding van de Here Jezus. Wat een goed nieuws is dat. Het wordt op Paasochtend een feestelijke dienst, dus zorg dat je er bij bent!



Na Pasen gaan we verder met het Bijbelgedeelte Genesis. We lezen dan de eerste verhalen over Abram.

Tot slot zijn wij als team erg blij met de komst van Elly en Evelina, zij maken het team van de kindernevendienst weer compleet. Fijn om jullie in ons midden te hebben.

Graag zien wij alle kinderen zondagochtend weer in de kerk.

Groeten,

Elly, Evelina, Gerry, Lianne, Margo, Marieke, Monique en Sophie

Het rooster van de komende weken :

7 april	Lucas 23:26-32	Simon van Cyrene
14 april	Lucas 23:33-53	Jezus gestorven en begraven
21 april (Pasen)	Lucas 24:1-10	Jezus is opgewekt
28 april	Genesis 12	Abram door God geroepen

## De Gebedsgroep

### Wanneer en waar?

Elke 3 weken willen we in de kerk met elkaar bidden. Deze maand zal dit donderdag 4 en 25 April zijn. We beginnen om 19.30 uur en onze plaats van samenkomst is in de kerkzaal van de Brugkerk.

### Wat doen we samen?

We lezen een stukje uit de Bijbel en zingen wat liederen en gaan daarna in gebed. Wij bidden voor gebeurtenissen in onze gemeente, ons dorp en ook voor dingen verder weg.

### Een gesloten groep?

Welnee! De groep komt in wisselende samenstelling bij elkaar we hebben geen leden. Iedereen is van harte welkom!

### Wil je meer weten of voorbeden doorgeven?

Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:  
Nathan Noorland ([predikant@brugkerk.nl](mailto:predikant@brugkerk.nl))  
Mieke Smith ([miekessmith13@gmail.com](mailto:miekessmith13@gmail.com)).

## Volwassen groep World Servants.

In het voorjaar van 2020 ga ik samen met een aantal Bodegravers en nog een aantal mensen elders uit het land, met de organisatie World Servants ontwikkelingswerk doen in Malawi. World Servants, wil vanuit het geloof in Jezus christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servant doet dat door het uitrusten van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: scholen, klinieken en leraren woningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma's van lokale partnerorganisatie en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de leefomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema's als armoede praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een rol spelen. Dit in samenwerking met de plaatselijke bevolking.

Denkt u nu dat zou ik ook wel eens mee willen mee willen beleven. Dan kunt u contact met mij opnemen.

Om geld bij elkaar te sparen om bouwmaterialen te kunnen bekostigen, halen we graag oud ijzer bij u op.

Ook kunt u bij ons appeltaarten bestellen. De appeltaarten worden gebakken door 't Lichtpunt (dagbesteding voor mensen met een psychische-psychiatrische kwetsbaarheid in Gouda). Deze kunt u bestellen een week voor dat u ze nodig heeft. Kleine appeltaart voor 6 personen 6 euro, grote appeltaart voor 12 personen 11 euro.

Info en of bestellingen Sylvia Meijer. 0642304685. [meijergerke@gmail.com](mailto:meijergerke@gmail.com)

Op 11 mei organiseren we 's morgens een fiets/ puzzeltocht voor groot en klein zet het vast in u agenda.

Nadere info volgt nog of kun je krijgen bij Geke van der Ent, 0629207401/[gekevanderent@hotmail.com](mailto:gekevanderent@hotmail.com)

## Verjaardagen

De volgende gemeenteleden vier(d)en in april hun verjaardag:

1 apr. Lisan v.d. Beukel	13 apr. Jaco Koning
2 apr. Nico Rodenburg	Lars Korteland
Eddy v.d. Plaat	14 apr. Martin Verweij
3 apr. Jeroen v. Bemmell	Tobi Griffioen
6 apr. Melinde Habben Jansen	15 apr. dhr. B. Bunt
8 apr. Patrick v. Duuren	16 apr. Cees Koning
Mw. Schlingmann	25 apr. Karla Wesdorp-Schuitmaker
Roos Korteland	26 apr. David Verwey
10 apr. Monique Wijnen	
Fenna Hiemstra	

Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

## Paaszang 2019

Op zaterdag 6 april voert interkerkelijk koor Promising Voices de paasmusical 'Christus mijn Verlosser leeft!' uit in de sfeervolle Dorpskerk van Bodegraven.

Het indringende paasverhaal wordt verteld en omlijst met prachtige, Nederlandstalige liederen. Uiteraard is er ook samenzang.

Zeer aanbevolen.

Er zijn er twee uitvoeringen, om 16.30 en om 20.00 uur.

Het koor, onder leiding van Leon van Veen, wordt vergezeld door diverse muzikanten, een verteller, solist Robert de Bruin en het kinderkoor Joyful Gospel Kidz.

Kaarten à € 7,50 verkrijgbaar via [www.Zingenindekerk.nl](http://www.Zingenindekerk.nl).





## The Shelter Ministries

### Nieuwsbrief 1-2019

Het is alweer maart en mijn laatste nieuwsbrief is van november vorig jaar. Mijn excuses daarvoor. Dat ik niet schreef, betekent niet dat we hier stil zaten! Shelter is nog steeds actief en we zijn vol enthousiasme het nieuwe jaar ingegaan.



In december hebben we eerst kerstfeest gevierd op de verschillende zondagsscholen. Daarna begon de vakantie en deden we het even rustiger aan. Een groot aantal kinderen gaat dan voor een aantal weken naar familie. Het is altijd moeilijk om afscheid van de kinderen te nemen. We hebben nog wel een paar knutseldagen gehouden, daarna waren we erg druk met de voorbereidingen voor de bruiloft van Jelvin en Marian.

De familie van Marian en andere familie uit Nederland kwamen vliegend binnen druppelen. En ook Ingmar en Emily kwamen op 25 december! Op 3 Januari was het grote feest. Het was een prachtige tijd.

Op 25 Januari zijn Klaas en Greetje Vlietstra gekomen om ons te helpen. Wat is er hard gewerkt. Klussen die Jan Willem niet alleen kon doen, hebben ze samen aangepakt. Wat een samenwerking! Greetje heeft de Shelter kasten opnieuw geordend. We zijn ook nog op reis geweest en hadden een hele bijzondere tijd met elkaar. Het was fijn om er met z'n vieren op uit te gaan. Aike was weer gekomen en dankzij hem konden we rustig weg gaan. Dank je wel, Aike!



### Thubelihle

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat Anglo American (een mijnbouwbedrijf hier uit de buurt) had toegezegd om computers voor het centrum te schenken. Jammer genoeg zijn ze er niet meer op terug gekomen. Er waren ook andere mensen die toezeggingen hadden gedaan. Zoals het hier vaker gebeurt, is dit ook niet door gegaan. Het gaat heel goed in Thubelihle. Bij een aantal kinderen is de thuissituatie zo verbeterd, dat ze niet meer deel hoeven te nemen aan het voedselprogramma. Tegelijkertijd zijn er weer andere kinderen bij gekomen. We hadden pas een vergadering met de families die verantwoordelijk zijn voor die kinderen. Een paar waren niet gekomen, maar de meerderheid was er wel. We zijn erg bemoedigd door de waardering die ze uitspraken voor het team. Dimakatso vroeg aan de mensen of ze ook willen helpen met het huiswerk van de kinderen. Een Oma zei: 'Ik ben nooit naar school geweest en kan niet lezen'. Waarop Dimakatso heel begripvol antwoordde: 'Het geeft niet Oma, wij zullen helpen'.

### Zondagsscholen

Afgelopen vrijdag was ik in het centrum in Kriel bij de zondagsschool van Rose en Sylvania. Er waren 170 kinderen die zo heerlijk zongen en luisterden naar het verhaal. Via Marleen die bij Operatie Mobilisatie werkt hebben we kleine Bijbels met het Nieuwe Testament gekocht. Die geven we aan alle kinderen die Bijbelstudie doen. Het is heerlijk om dan allemaal dezelfde vertaling te hebben en samen hardop de verzen te lezen. Wat zijn ze ijverig om het op te zoeken en te lezen. Dit doen we op alle vier de zondagsscholen in Albion, Thubelihle centrum, Gogo Mbatha en Kriel centrum.

Je zou veel meer willen doen voor deze kinderen die zo genieten van het knutselen en spelen en het deelnemen aan de zondagsschoollessen. Als we meer hulp hadden, zouden we meer kunnen doen voor die kinderen. Zonke uit het kindertehuis helpt nu elke zaterdagochtend. Zij neemt de jongere kinderen mee, zodat ik met de oudere kinderen een jeugdprogramma kan doen. Dat loopt geweldig. Mpumi, Naledi en Zonke gaan zondag ook mee naar Gogo Mbatha om daar te helpen.

### Kinderhuis

Dit jaar doen Mpumi, Zonke, Mbali, Martha en Usher eindexamen. Mpumi en Zonke waren drie maanden oud toen ze in het kindertehuis kwamen wonen. Ze moeten hard leren en doorzetten, maar ze dromen ook al over hun Gala-avond als ze afscheid nemen van de Hogeschool. Nu ze volwassen zijn, denken we terug aan de tijd dat ze hier als kleine kinderen zijn gekomen. Zonke wil graag gaan lesgeven, Martha wil medische studie volgen en Mbali rechten. Mpumi wil heel graag in de muziek en Usher weet nog niet zeker welke kant hij op gaat. Desree zit in haar laatste jaar op de Jim van Tonder school. Ik kijk graag in de fotoboeken van de afgelopen 17 jaren! Dat krijg je als je ouder wordt.



Jan Willem mocht 25 februari zijn 72ste verjaardag vieren. We genieten intens om samen om de kinderen heen te staan, zowel bij de projecten en zondagsscholen als ons kindertehuis. We ervaren de Zegen op het werk.

Julie hulp, gebeden en bemoediging zijn heel waardevol. Het draagt ons en maakt het werk mogelijk. Grote dank daarvoor. De Here zegene u.

Namens het hele team een lieve groet vanuit Kriel,

Anne Marie

**Kom-op-adem activiteiten in de Herberg:** PASTORAAL DIAGONAAL CENTRUM  
**In Balans, Leven met verlies en**  
**Wandelen met de Psalmen**

de Herberg



In de loop van het jaar 2019 zijn er verschillende Kom-op-ademactiviteiten in de Herberg in Oosterbeek. Vanaf 18 juni is er een midweek 'In Balans'.

Het verlies van een dierbare kan diep ingrijpen. De wereld draait door, maar voor jou staat het leven stil. Hoe ga je om met al die emoties? Wie begrijpt je als je niet weet hoe het zonder die ander verder moet? Vanaf 20 november is er een Kom-op-ademmidweek voor mensen die zich hierin herkennen. Kernwoorden zijn: herkenning, God zoeken, bemoediging, ontspanning.

Tenslotte zijn er in het najaar twee dagen waar 'Wandelen met de Psalmen' centraal staat. Een dag opademen door op allerlei manieren bezig te zijn met de Psalmen. Dat zal ook veel buiten, in de prachtige omgeving van de Herberg gebeuren.



Zie voor verdere informatie over de Kom-op-ademactiviteiten: [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)

**Bijbelrooster**

1 april	Leviticus 4:22-26	16 april	Hosea 5:8-15
2 april	Leviticus 4:27-35	17 april	Lucas 22:1-13
3 april	Leviticus 5:1-13	18 april	Lucas 22:14-65
4 april	Leviticus 5:14-26	19 april	Lucas 22:66-23:56
5 april	Leviticus 6:1-6	20 april	Hosea 6:1-3
6 april	Leviticus 6:7-11	21 april	Lucas 24:1-12
7 april	Psalms 59	22 april	Lucas 24:13-35
8 april	Hosea 1:1-9	23 april	Lucas 24:36-53
9 april	Hosea 2:1-9	24 april	Psalms 56
10 april	Hosea 2:10-25	25 april	Leviticus 6:12-16
11 april	Hosea 3:1-5	26 april	Leviticus 6:17-23
12 april	Hosea 4:1-11	27 april	Psalms 61
13 april	Hosea 4:12-19	28 april	Leviticus 7:1-10
14 april	Lucas 19:29-48	29 april	Leviticus 7:11-27
15 april	Hosea 5:1-7	30 april	Leviticus 7:28-38

# PRIKBORD

## Activiteiten om te onthouden!

### Wat te doen in april:

- ☛ 4 apr. **Gebedsgroep**
- ☛ 6 apr. **Paaszang Promising Voices Bodegraven**
- ☛ 7 apr. **Gemeente Groei Groep**
- ☛ 7 apr. **Keetkerk**
- ☛ 8 apr. **Workshop Groen vingers**
- ☛ 25 apr. **Gebedsgroep**
- ☛ 29 apr. **Kopij inleveren**

### Vooruitkijken:

- ☛ 12 mei **Keetkerk**
- ☛ 16 mei **Gebedsgroep**
- ☛ 6 juni **Gebedsgroep**

### Kopij volgende Bruggespraak

Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand.

**Uiterlijk MAANDAG 29 APRIL 2019, 18.00 uur** bij Astrid van Rooijen  
 (janenastrid@casema.nl)

## Rooster

	7 april.	14 april.	18 april.	19 april.	21 april.	28 april.
dominee	<b>Nathan Noorland</b>	<b>Dhr. C.G. Hoogendoorn</b> <i>Amersfoort</i>	<b>Nathan Noorland</b>	<b>Nathan Noorland</b>	<b>Nathan Noorland</b>	<b>dhr. M. Brederoo</b> <i>Harmelen</i>
bijz. h.			Witte Donderdag 19.00 u. H.A.	Goede Vrijdag 19.00 u. m.m.v. koor	Pasen	
ouderling	Mieke	Marianne		Peter	Karla	Mieke
lector	Joop	Astrid		Janieke	Pieter	Anton
diaconie	Jan Ha.	Jan Ha.		x	Lisan	Lisan
koster	Geke	Geke		Ria	Ria	Kees
beamer	Kees-Jan	Erik		Erik	Jan Hi.	Kees-Jan
1e coll.	<b>NOODHULP</b>	40 dagentijdcollecte jeugdwerk	hospice in Bodegraven	x	KiA zending	diaconie
2e coll.	kerk	kerk	x	x	kerk	kerk
kerkrentm.	Jan Hi.	Jan Ha.		Christiaan	Jan Hi.	Jan Ha.
organist	Marco	Henk	Janieke	Janieke/Martijn	Janieke	Addo
k.n.d.	Margo	Monique		x	Sophie	Elly
oppas	Marieke & Adrie	Aartje & Ina		x	Sophie & Annemarie	Florie & Krista