

Voorganger:

Nathan Noorland Prins Hendrikkade 7, 3441 XD Woerden
☎ 06-116 526 17 ✉ predikant@brugkerk.nl

Scriba:

Marianne Koning Weijpoort 31, 2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn
☎ 0348-688 590 ✉ scriba@brugkerk.nl

Redactie Bruggespraak:

Astrid van Rooijen ☎ 0348-688 840 ✉ janenastrid@casema.nl

Kerkelijk Bureau:

Houtwerf 4, 2415 BK Nieuwerbrug a/d Rijn
✉ lr.brugkerk@gmail.com

Dankdag 2018

'Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt'.

[De Bijbel in 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-18]

Komende zondag vieren we 'dankdag voor gewas en arbeid'. Een speciale zondag in het jaar waar we terugkijken op het afgelopen seizoen en God bedanken voor al het goede wat we van Hem ontvangen hebben: voedsel, werk, nieuw leven, goed onderwijs, gezondheid en noem het maar op. Er zijn tienduizend redenen tot dankbaarheid.

1^e vraag bij dankdag: Wat zijn dingen waar jij dankbaar voor bent?

De 'dankdag voor gewas en arbeid' vindt zijn oorsprong in de Joodse oogstfeesten. Toen het volk van Israël 40 jaar door de woestijn heen zwierf, gaf God de opdracht om in het Beloofde Land drie oogstfeesten te houden (Exodus 23: 14 – 16).

Drie keer per jaar moesten de Israëlieten er bij stilstaan, dat ze het zaad misschien wel zelf hadden gezaaid en de oogst zelf hadden binnengehaald. Maar het was God die het zaad had gegeven om te zaaien, de zon en regen zodat de zaden ook gingen ontkiemen en de kracht en gezondheid om de oogst binnen te halen.

De oogstfeesten zijn nodig, omdat we als mens vaak heel druk bezig zijn met zaaien en oogsten. Op school, in het gezin en op ons werk en dat het danken er vaak bij inschiet. Het kan zelfs zomaar zo zijn dat we de geleverde prestaties helemaal aan onszelf hebben toegeschreven. Daarom is 'onze' dankdag ook zo nodig!

2^e vraag bij dankdag: Wat zijn dingen die jij dit jaar hebt gezaaid en geoogst? En heb je God daar voor bedankt?

Misschien denk je rond dankdag ook aan de dingen die je in het afgelopen seizoen hebt gezaaid, maar – door verschillende omstandigheden – niet hebt zien opbloeien.. Misschien had je gehoopt op nieuwe kracht en gezondheid, maar bloeide die nieuwe kracht en gezondheid niet op. Of...



3^e vraag bij dankdag: Zijn er dingen die je wel hebt gezaaid, maar niet hebt kunnen oogsten?

Een tekst als 'Dank God onder alle omstandigheden' kan rauw op je dak vallen als er ook dingen zijn die anders zijn gelopen dan gehoopt. Als er dingen waren die wel zijn gezaaid, maar niet geoogst konden worden. Toch roept Paulus er in zijn brief aan Thessaloniki toe op. Notabene aan een gemeente die het niet makkelijk heeft. Waarom?

Hij schrijft het omdat we het als mens misschien niet altijd doorhebben, maar dat er in het zaaien en oosten, in de groei en mislukking altijd iemand bij is: Jezus. Het is alsof Paulus wil zeggen: Het mag ons tot vreugde en dankbaarheid stemmen dat we – in alle omstandigheden- niet op onszelf zijn aangewezen, maar dat ons Christus gegeven is. Door zijn offer aan het kruis en opstanding is ons leven nooit verloren, maar eeuwig behouden.

4^e vraag bij dankdag: Ervaar jij iets van vreugde en dankbaarheid dat Jezus bij je is?

Dat Jezus ook in 2018 bij ons was, geeft een goede basis om komende zondag te danken. Bent u / ben jij er ook bij?

Nathan Noorland

Bij de diensten

Komende weken staan er weer een aantal mooie diensten gepland. Het is goed om met elkaar samen te komen in gebed, te luisteren naar het woord van God en samen koffie en thee te drinken.

Komende zondag 4 november hoop ik in jullie midden voor te gaan. In deze dankdagdienst neem ik 1 Thessalonicenzen 5 als uitgangspunt.

Een gedeelte dat concreet oproept om dankbaar te zijn. Het belooft een mooie dienst te worden en vergeet geen houdbare producten mee te nemen voor de voedselbank! Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten.

Op zondag 11 november verwelkomen we onze broers en zussen uit de Bethlehemkerk. In deze gezamenlijke Kom-Over-De-Brug dienst zal dominee Martin van Oordt voorgaan. Ook deze dienst zal in het teken staan van 'dankbaarheid' en het is ook in deze dienst nog mogelijk om producten mee te nemen voor de voedselbank.

Op zondag 18 november gaat onze oud-predikant Erick Versloot voor. Na de dienst is er koffiedrinken plus. Je kunt je daarvoor opgeven bij Henny en Hille Schilstra.

Zondag 25 november is het 'eeuwigheidszondag'. In de dienst noemen we met eerbied de namen van de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn. We noemen de namen van gemeenteleden, maar het is ook mogelijk om de namen te laten noemen van andere geliefden. In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Henry van Wensveen, Corry Kroone en Marry Slappendel. Laten we proberen om er in deze dienst te zijn om 1) rond de mensen te staan die geliefden hebben verloren en 2) zelf te herdenken. Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een kaarsje te branden.

Omzien naar elkaar

Binnen de Brugkerk vinden we het heel belangrijk dat wij samen naar elkaar omzien. Dat houdt ons bij elkaar, het vergroot de vreugde van het leven en het verzacht de pijn. Het is ook de opdracht die de Here Jezus ons heeft voorgedaan en meegegeven. Samen leven vraagt oplettendheid en inzet van ons allemaal.

Wil je Nathan spreken, omdat je ziek bent, in een dip zit, of om een andere reden? Bel/WhatsApp hem op 0611652617 of mail asnoorland@gmail.com. De werkdagen van Nathan zijn maandag en dinsdag. Het is ook mogelijk één van de pastorale bezoekers/ouderling te benaderen. Via de website of ledenlijst kunt u/jij de telefoonnummers vinden.

On Track (Basiscatechisatie groep 7 en 8)

In de afgelopen maand had ik het voorrecht om met 4 tieners uit de Bethlehemkerk en onze gemeente 'On Track' te gaan door het Oude Testament. Tot nu toe hebben we drie momenten gehad en het is erg leuk en leerzaam. Op de poster in de consistorie kunnen jullie de komende maanden zien hoe ver we zijn.



Keetkerk (Jeugdkerk 12 – 18 jaar)

Op zondag 11 november is er weer Keetkerk.

Zet het alvast in de agenda! Het begint om 11.30 uur en is voor alle tieners van 12 – 18 jaar. Krijg je nog geen WhatsApp-bericht met de uitnodiging?

Stuur dan een berichtje naar 06-11652617, dan zetten we je in de verzendlijst. Verder wordt er dit seizoen Keetkerk gehouden op de zondagen 9 december, 13 januari, 17 februari, 7 april en 12 mei.

KEET!
kerk

We herdenken | Marry Slappendel

Op woensdag 17 oktober kregen we het bericht dat zuster Marry Slappendel uit Bodegraven – onverwachts - op de leeftijd van 80 jaar is overleden.

Marry kwam al een geruime tijd – door verschillende omstandigheden - niet meer naar de kerk. Tegelijkertijd was ze zéér betrokken en is ze een tijd ouderling geweest in onze gemeente.



Ze werd op 28 januari 1938 geboren in Waarder, net voor de Tweede Wereldoorlog. Als tweede dochter in een gezin van zes kinderen. Na de mulo in Woerden, verliet ze al jong haar ouderlijk huis in Waarder. Ze woonde en werkte op verschillende plekken, bijvoorbeeld in Hoogeveen en Amsterdam. Uiteindelijk streek ze neer in Bodegraven, waar ze met veel plezier voor de NUTS bank ging werken. In deze tijd sloot ze zich ook aan bij onze gemeente.

Marry bleef alleengaand, maar toch ervaarde ze dat lang niet altijd zo. Ze had haar familie, moeder, broers en zussen, neven en nichten en vrienden. Ze ervaarde troost en kracht uit haar geloof, dat Christus bij haar was en voor haar de weg was gegaan - door de dood aan het kruis heen - naar het leven. Ze wist zich gevonden door God, leefde vanuit Zijn genade en las graag uit de Bijbel.

Marry was te typeren als een vrouw met een sterke eigen mening, die ook zorgzaam was en om mensen gaf die hulp nodig hadden. Ze bezocht mensen, ze kookte voor hen die niet meer konden koken en stond naast zieke mensen. Marry was moeilijk in een hokje te stoppen.

Een aantal jaren geleden kreeg Marry te maken met kanker. Gelukkig kwam ze er weer bovenop. Op woensdag 17 oktober overleed Marry echter plotseling aan een hersenbloeding. Na een afscheidsdienst van Woord en Gebed is Marry op maandag 22 oktober begraven op de begraafplaats in Bodegraven. In de dienst stonden we stil bij Jesaja 33: 20 en 2 Korinthe 4: 16 – 2 Korinthe 5: 10. In deze gedeelten gaat het over het wonen in tenten. Zo was het leven van Marry ook. Er was altijd iets 'onvervulds' in haar leven en ze verzette haar

levenstent veel. Maar de Bijbelgedeelten gingen er uiteindelijk over dat de tentpinnen er op de eindbestemming bij God vast in mogen gaan.

Zo was dat ook voor Marry. Ze was geen doelloze reiziger en ze was er vast van overtuigd dat ze door het geloof in Jezus Christus thuis zou komen bij haar God. Vanuit dat geloof mochten we Marry Slappendel ook toevertrouwen aan haar Schepper.

'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land' (Gezang 913: 1)

Uit de consistorie

Op 8 oktober kwam de kerkenraad bij elkaar. Na zondag 7 oktober is de samenstelling veranderd. Jan Ham, als diaken, heeft de plaats van Alet van Stavel ingenomen. Peter Bruin heeft Anton Wesdorp opgevolgd als kerkrentmeester. De post van ouderling staat, na het vertrek van Nen de Vink, nog open.

De komende maanden staan er veel activiteiten op het programma.

De jaarlijkse zangmiddag zal gehouden worden op zaterdag 17 november.

Op zondag 18 november wordt de gelegenheid geboden om in groepjes bij een gemeentelid thuis koffie te drinken. Hille en Hennie Schilstra hebben dit al eerder georganiseerd in het voorjaar en zullen ook nu de organisatie op zich nemen.

Sinds enige tijd is het mogelijk de kerkdiensten via het internet te bekijken (streaming). De camera staat gericht op het liturgisch centrum (o.a. tafel en preekstoel) zodat de voorganger duidelijk in beeld is. In verband met privacy van de gemeenteleden is besloten om de diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt niet te streamen.

Verder werden nog diverse onderwerpen besproken zoals de activiteiten voor de jeugd en de voorbereidingen voor kerst. Er komen drukke maanden aan.

Aan het einde van de vergadering sloot Karla Schuitemaker af. Op eigentijdse wijze, via de smartphone, werd lied 256 ten gehore gebracht: "Bleib mit deiner Gnade bei uns"

Mariette Koning

Preekvoorzieners

Dat er elke zondagochtend een voorganger aanwezig is in de Brugkerk is niet vanzelfsprekend. Ongeveer 20 diensten worden ingevuld door onze eigen voorganger Nathan Noorland, de overige diensten worden ingevuld door predikanten en voorgangers die uitgenodigd zijn door onze "preekvoorzieners".

Sjaak van Wensveen heeft dit werk jaren met veel liefde en passie gedaan. Door dit werk had hij met veel voorgangers een persoonlijke band gekregen en zien we deze predikanten/voorgangers jaarlijks terugkeren in onze erediensten.

Door de toenemende zorg die zijn vrouw Nanda nodig heeft van Sjaak, heeft Sjaak met pijn in zijn hart afscheid moeten nemen van het werk als preekvoorzener van de Brugkerk.

Wij danken Sjaak voor de vele jaren van inspanning voor de Brugkerkgemeente en wensen hem en Nanda Gods Zegen toe.

De kerkenraad is erg blij u te kunnen melden dat in de persoon van Nico Rodenburg, een nieuwe preekvoorzener is gevonden. Wij zijn erg dankbaar dat hij deze belangrijke functie op zich wil nemen en wensen hem hierin Gods Zegen toe.

U kunt namen van predikanten, die u graag wilt horen, doorgeven. (scriba@brugkerk.nl)

Namens de kerkenraad, Mieke Smith

Van de diaconie

Dankdag voor gewas en arbeid 2018

Zondag 4 en 11 november willen we stilstaan bij de dankdag voor gewas en arbeid door producten in te zamelen, bestemd voor de voedselbank Gouda en omstreken. Hier valt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook onder. Op korte afstand van ons wonen mensen die zo in nood zijn, dat zij voor hun levensonderhoud een beroep moeten doen op de voedselbank. De meesten van ons zijn wellicht in staat om van hun bezit iets te geven voor een ander en daarmee dankbaarheid te tonen voor alles wat wij hebben ontvangen.

Wij willen u vragen om gedurende deze twee zondagen producten mee te nemen naar de kerk die dan worden verzameld en daarna bij de voedselbank worden afgeleverd. De voedselbank heeft aangegeven dat zij blij is met de volgende producten:

- | | | |
|---------|-------------|------------------------------|
| - rijst | - wasmiddel | - toiletartikelen |
| - pasta | - koffie | - broodbeleg |
| - soep | - suiker | - alles wat lang houdbaar is |

We hopen van harte dat u dit initiatief steunt en één of meer van deze producten op 4 en 11 november mee wilt nemen naar de kerk. Mocht u zelf niet in staat zijn naar de kerk te komen om producten te brengen, we halen ze graag bij u op! Een telefoontje naar één van de diakenen is voldoende.

Lisan van den Beukel – 0348 – 688 117

Henk Nijman – 06 - 16 224 366

Jan Ham – 06 - 43 524 670

Collecten

Zondag 4 november is de eerste collecte voor de **zending**.

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

Sinds 2015 is Nienke Pruiksmas door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89ABNA0457457457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.

Op **zondag 18 november** is de eerste collecte bestemd voor KIA **binnenlands diaconaat** en vragen we speciaal uw aandacht voor ex-gedetineerden. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen, maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?

Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/exodus

Alle collecten van harte aanbevolen.

Koffie drinken plus op 18 november

Een goed half jaar geleden hebben we het wekelijkse koffiedrinken een keer afgewisseld door wat we noemen koffiedrinken plus: in groepjes van ongeveer tien mensen koffiedrinken bij gemeenteleden die hun huis daarvoor openstelden. De organisatoren maakten een indeling. Bedoeling van deze opzet is dat je ook eens uitgebreider met andere gemeenteleden spreekt en zo anderen beter leert kennen. Gezien de enthousiaste verhalen van de 35 deelnemers heeft de kerkenraad ons gevraagd of we nog een keer zo'n moment willen organiseren. Daar gaan we graag op in.

De opzet is als volgt:

- op zondag 4 november worden er bij de ingang briefjes uitgedeeld en een pen/potlood waarbij je je kunt opgeven voor het koffiedrinken op zondag 18 november.

- tijdens de collecte kunnen de ingevulde briefjes in de collectezak gedaan worden.
- gemeenteleden die niet in de kerk zijn, kunnen zich per mail opgeven. Er zal ook nog een keer een Bruggemail over deze activiteit verstuurd worden.
- de organisatoren maken voor de 18e een indeling waarbij goed gekeken wordt naar de indeling van de vorige keer (een andere mix). Man/vrouw en kinderen blijven wel bij elkaar. Kinderen kunnen dus meegaan. Gastgezinnen zorgen ervoor dat de kinderen ook iets te doen hebben.
- de indeling wordt doorgegeven aan de gastgezinnen. Die zorgen een paar dagen voor de betreffende zondag voor een uitnodiging per mail of per telefoon.
- op zondag 18 november is er dan geen koffiedrinken in de kerk. Mensen die zich niet opgegeven hebben en die toch mee willen, kunnen zich alsnog bij de organisatoren melden. Die zoeken dan een geschikt plekje.
- na afloop van de dienst gaan degenen die zich opgegeven hebben naar het afgesproken adres. Daar is geen vast programma. Het ontmoeten en het verder kennismaken met elkaar staan centraal. Of er behalve koffie ook nog een glaasje geschonken wordt, mag het gastgezin bepalen.
- we zoeken nu drie (of vier) nieuwe gastgezinnen zodat we geen beroep hoeven te doen op dezelfde mensen als vorige keer. Vorige keer heeft een aantal al gezegd dat het ook wel bij hen zou mogen. Geef u dan op via de mail of vul het in op het briefje van zondag aanstaande.

Voor vragen, ideeën of suggesties staan wij open. We hopen op een grote opkomst.

Namens de kerkenraad,
Henny en Hille Schilstra (tel: 417302 - mail: hschilstra@casema.nl)

Sinterklaasactie met poppen en letters

Ook dit jaar wordt de sinterklaasactie georganiseerd om de rekeningen van onderhoud en vernieuwingen te kunnen betalen. Daarvoor is een brief met bestelformulier bij deze Bruggespraak bijgevoegd.

Aan u de vraag om speculaaspoppen en/of roomboter amandelletters te bestellen. Ze kosten respectievelijk 5 en 9 euro per stuk.

U kunt uw bestelling mailen naar brugkerkactie@gmail.com.
U kunt ook het formulier bij deze Bruggespraak gebruiken.
Bestellingen kunnen t/m dinsdag 13 november worden doorgegeven.



Alles wordt afgeleverd op woensdag 28 of donderdag 29 november.
U kunt uw voorkeur aangeven.

Bij voorbaat wil ik u hartelijk danken voor uw bestelling.

Anton Wesdorp

Brugkerk College | Maaïke Gerlsma over het kerklied in Nederland door de eeuwen heen.

Op woensdagavond 21 november om 20.00 uur wordt er door dorpsgenoot en musicus Maaïke Gerlsma een college gegeven over de ontwikkeling van het Nederlandse kerklied. Ze doet dat bij ons in de Brugkerk.



De ontwikkeling begint in de Joodse traditie waaruit in de loop der eeuwen het gregoriaans ontstaat. Tijdens de religieuze bijeenkomsten werd er meer gezongen dan gesproken: psalmen, Kyrie, Gloria, het Onze Vader en Ave Maria; maar ook gebeden, lezingen en litanieën. Er werd gezongen door de voorganger, de voorzanger, het koor of het volk. De taal was Latijn en de muziek en notatie werd steeds gecompliceerder. In de loop der eeuwen werd de rol van het volk steeds kleiner.

In de 16^e eeuw zorgde Maarten Luther in Wittenberg voor een grote verandering. Hij wilde het volk een grotere rol geven in de diensten en dat deed hij voornamelijk met het strofische lied, in de volkstaal. Waarna Calvijn in Genève alle psalmen in het Frans liet vertalen en op muziek liet zetten. In Nederland werden deze Geneefse psalmen gebruikt met de vertaling van Petrus Datheen. Twee eeuwen later kwam een nieuwe vertaling tot stand die wij nu de Oude Berijming uit 1773 noemen.

In 2013 verscheen het Liedboek. Naast de Geneefse psalmen vinden we in deze bundel veel nieuwe liederen, waarvan een groot aantal qua vorm terugrijpen op de tradities van vóór Luther.

In het college zal aandacht gegeven worden aan al deze ontwikkelingen, met tekst en muziekvoorbeelden. Daarnaast wordt er natuurlijk ook samen gezongen: Gregoriaans, liederen van Maarten Luther en psalmen van Calvijn en Datheen. Achteraf is er nog een hapje en een drankje.

Het belooft een bijzonder leerzame en gezellige avond te worden en we hopen dat er veel mensen aanwezig zullen zijn. Hoop jij aanwezig te zijn? Geef je dan op door het sturen van een mail naar predikant@brugkerk.nl of een whatsapp bericht naar 06-11652617.

Gemeente Groei Groep

Zondagavond 11 november komen we weer bij elkaar. Dit keer zal de koffie/thee bij Gerry Stapper, Weijland 27, klaar staan.

Om 20.00 uur hopen we met elkaar te beginnen, rond 21.45 uur sluiten we de avond af. Deze avond willen we met elkaar stilstaan bij het leven van een Bijbelse vrouw. Wat heeft haar leven ons te zeggen en kunnen we dit ook toepassen in ons leven?

Lijkt het je leuk om deze avond mee te maken, kom gerust langs.
Heb je vragen mail gerust naar miekesmith13@gmail.com.

Van de penningmeester

Opbrengst collectes oktober 2018

	Kerk	Onderhoud	Diaconie	KIA WereldDiaconaat	Totaal
07-10	116,80	89,80			206,60
14-10	53,72			84,40	138,12
21-10	85,95	79,20			165,15
28-10	109,90		89,70		199,60
Totaal	366,37	169,00	89,70	84,40	709,47

Rekeningnummers

Voor het overmaken van giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, actie kerkbalans enz. gelden de volgende IBAN rekeningnummers:

Kerk NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug

Diaconie NL70INGB0000476970 t.n.v. Diaconie De Brugkerk Nieuwerbrug

Zending NL71INGB0001561315 t.n.v. ZWO-commissie De Brugkerk
Nieuwerbrug

Collectebonnen

Als u gebruik wilt maken van collectebonnen (voor de belasting aftrekbaar), kunt u die bestellen door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk (NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug) en o.v.v. het aantal en soort bonnen dat u wenst. U heeft de keuze uit een vel van 20 bonnen à € 0,90 (€ 18,- per vel) of een vel van 20 bonnen à € 1,50 (€ 30,- per vel). Na ontvangst op de bankrekening, worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Wilt u met uw bestelling rekening houden met de verwerkingstijd bij de ING?

Hartelijke groet, Irene Brussaard-Kastelein

Mutatie

Verhuisd:

Nathan Noorland en Lianne Noorland - de Geus

Naar: Prins Hendrikkade 7, 3441XD Woerden

Kindernevendienst

De komende zondagochtenden blijven wij jullie verhalen vertellen uit het bijbelboek Openbaringen. In dit boek staan veel visioenen over hoe het zal zijn als Christus op aarde terug zal keren. We zouden het leuk vinden als jullie er op zondagochtend zijn. Na het verhaal hebben we natuurlijk weer leuke kleur- of puzzelopdrachten voor jullie. te oefenen ☺.

Groeten,

Gerry, Imre, Lianne, Lieneke, Margot, Marieke, Monique en Sophie

Het rooster van de maand november :

4 nov.	Openbaring 12:1-18	De satan bedreigt Jezus en zijn kerk
11 nov.	Openbaring 18	Babel gestraft voor haar zonde
18 nov.	Openbaring 19:1-10	God eren bij het bruiloftsmaal
25 nov.	Openbaring 21:1-21	Gods nieuwe schepping

Zangmiddag Brugkerk, 17 november

Ook dit jaar organiseert de Brugkerk weer een zangmiddag en wel op zaterdag 17 november.



Het Chr. Gemengd Koor Nieuwerbrug o.l.v. Pia Schütz zal bekende liederen uit lang vervlogen tijden ten gehore brengen. Liedjes van vroeger die je niet veel meer hoort, maar die vaak nog wel in ons hoofd zitten. Meezingen is niet verplicht, maar wel toegestaan.

De zangmiddag begint om 15.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Vanaf 14.30 uur staan de deuren van de Brugkerk open en is er ook een lekker kopje koffie of thee voor u. U bent van harte welkom.

Als u er heen wilt en vervoersproblemen hebt, kunt u contact opnemen met Arida Mourits, telefoon 06-10988767.

Tot ziens op 17 november!



Engelenspel! Doe je mee?

Lieve gemeenteleden,

In de winkels is het al sinds oktober te zien; kerst komt eraan!

Hoe ver weg het ook nog lijkt, het is toch goed om er al even met elkaar over na te denken. Vooral omdat ik jullie via dit stukje tekst mee wil nemen in een bijzonder idee voor de periode richting kerst: advent.

In de Bijbel lezen we dat er, voordat Jezus wordt geboren, verschillende mensen verrast worden door een engel. Denk aan Zacharias, Maria en Jozef. Wij kunnen ons misschien weinig voorstellen bij een ontmoeting met een engel en tegelijk ontmoeten we soms plotseling mensen die als een engel voor ons zijn. Dát is waar dit idee over gaat.

Het lijkt me gaaf om met jullie als gemeente het Engelenspel te spelen. Dit houdt in dat we engelen voor elkaar mogen zijn. Iedereen die mee wil doen, schrijft zijn/haar naam op een briefje. Op de eerste zondag van advent (2 december) worden de briefjes verdeeld, in de vorm van lootjes trekken.

De bedoeling is dat je gedurende de Adventstijd voor degene op je lootje als een engel bent. Het idee is dat je voor die persoon bidt; dat hij of zij in deze kerstperiode Jezus mag ontmoeten op een manier die bij hem of haar past. Door in deze weken IN HET GEHEIM eens een lieve daad te doen of een kaartje of ander aardigheidje te sturen (of neer te leggen op de engelentafel) herinneren we elkaar aan de komst van Jezus en zijn aanwezigheid in onze gemeente.

Andere engelendaden:

- iets lekkers voor iemand kopen of maken
- Een boekje of tekst door de brievenbus doen waarmee je iemand kunt inspireren of waar je plezier mee doorgeeft
- iets maken dat kapot is
- Een briefje in iemands jaszak stoppen
- Een kerstpakketje op iemands stoep zetten
- iets moois voor iemand knutselen.

Alles kan, dus gebruik ook zeker je eigen creativiteit! Duur of groots is niet nodig; het gaat om de aandacht en liefde die je laat zien aan iemand.

WIL JE HIERAAN MEEDOEN?

Op de laatste bladzijde van deze Bruggespraak vind je een briefje. Vul je voor- en achternaam en adres in en lever het briefje in door het in de betreffende doos in de gang van de kerk te doen of het in te leveren bij Nathan of Lianne. Briefjes zijn ook naast de doos te vinden voor als je bijvoorbeeld met meerdere gezinsleden mee wil doen.

Groetjes, Lianne

Projectkoor Kerst

Op 25 december, Eerste Kerstdag, willen we met een projectkoortje mooie kerstmuziek zingen tijdens de dienst in onze Brugkerk. De muziek zal niet heel ingewikkeld zijn, maar wel mooi en sfeervol!

Je bent van harte welkom om mee te komen zingen!
We repeteren op donderdag 6, 13 en 20 december van
20.00 - 21.15 uur in de Brugkerk.
Voor muziek en gezelligheid wordt gezorgd!

Als je mee wilt doen, stuur dan een mailtje naar Janieke Bruin (janiekebruin@gmail.com) en vermeld daarbij of je sopraan, alt, tenor of bas zingt.



Verjaardagen

De volgende gemeenteleden vieren in november hun verjaardag:

3 nov. Nel Verwey-Boer	13 nov. Jan v. Buren
M. Theisens-Prinsen	Janieke Bruin-Mollenhorst
6 nov. Nolda Heus-de Leeuw	14 nov. Sonja de Wit-Schonewille
Marianne Koning-Vrij	18 nov. Marian v. Luinen
Ans Verwey-de Wit	25 nov. Michelle v. Duuren
Marcel v. Stek	Annaliza Smith
8 nov. Gea Mur	27 nov. Dhr. P. v.d. Sterre
10 nov. Martijn v. Bemmel	30 nov. Floor Verduijn
11 nov. Jan Anker	Frank Verduijn
C.J. v. Maaren	Evelien Anker

Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Stichting Local Care 10 jaar!

Op 10 november a.s. hoopt Stichting Local Care het 10-jarig jubileum te vieren met een muzikale ontmoeting met binnen- en buitenlandse gasten: Pieter de Jong (piano), de Herman Singers (zang), Dick van Vliet (fluit), Wim Brands (orgel), Mirjam Vos (viool), Nienke Zaal (panfluit), Roman Kupriyanov (trompet), Lev Timofeiev (saxofoon).

De toegang is gratis, er zal een inzameling gehouden worden waarvan de opbrengst is bestemd voor de zorgboerderij in de Oekraïne.

Van harte welkom!

Plaats: Ontmoetingskerk, Spoorstraat 11, 2411 ED Bodegraven.

Tijd: 20.00 - 21.30 uur.

Oproep

Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een enthousiaste jongere met een flexibele instelling. Kijk voor meer informatie voor de functie diaconaal medewerker op www.pdcdeherberg.nl/vacatures.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



The Shelter Ministries

Nieuwsbrief 3-2018

De zwaluwen zijn weer terug uit Europa en zo is de zomer in Zuid-Afrika weer begonnen na een koude winter. Jan Willem en ik zijn pas voor een bezoekje bij onze familie in Nederland geweest en we waren natuurlijk ook bij Ingmar en zijn gezinnetje. Wat een mooie tijd!



De vergadering van The Shelter Ministries Nederland viel precies in die tijd en het was fijn om iedereen uit het bestuur te ontmoeten. Wat een bijzonder team hebben we en ik wil jullie zo bedanken voor de inzet. Ik ervaarde ook de liefde en zorg om ons.

We hebben gesproken over de privacywet en dat wordt binnen The Shelter Ministries ernstig genomen. De gedachten achter de wet zijn goed, maar we beseffen wel dat er een stukje persoonlijk contact door verloren zou kunnen gaan. Zo kunnen de financiële overzichten met de giften niet zomaar verstuurd worden. Dit gaat me erg aan het hart, omdat ik zo geniet om de bedankingen te maken. Maar weet dat we jullie betrokkenheid bij het werk zo waarderen en dat jullie gebeden en financiële hulp het mogelijk maakt om dit werk onder kinderen te doen. Het werk van The Shelter Ministries is bitter nodig in deze omgeving. We zijn dankbaar dat we in onze projecten mogen uitreiken naar kinderen die vaak de dupe zijn van het wangedrag van volwassenen en de corruptie van ambtenaren. Wij halen veel steun en bemoediging uit de betrokkenheid uit Nederland. Het zou voor ons een enorm gemis zijn om dat door deze regels te verliezen.

Zeetrip

Wings of Support heeft weer twee bussen gesponsord om kinderen mee naar zee te kunnen nemen. Dat is een geweldige belevenis voor kinderen die nooit ergens geweest zijn en zeker niet bij de zee (de zee ligt ongeveer 600km bij Kriel vandaan). Een vader zei tegen mij 'ik heb de zee nog nooit gezien maar door deze mensen in Holland mochten mijn kinderen naar de zee gaan!'



Om het jaar mogen we deze zeetrip organiseren en we zijn Wings of Support zo dankbaar dat ze ons op deze manier ondersteunen om zo kinderharten blij te maken. Een paar maanden voor de trip kwam er een bijzondere gift binnen. Met ons team besloten we om dat geld te gebruiken om een derde bus te huren om nog 65 extra kinderen mee te nemen. De foto's spreken voor zichzelf.



Thubelihle

Abel en Mpumi hebben een flink aantal jaren in het centrum in Thubelihle gewerkt en gewoond. Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen ging het met Abel al een tijdje niet goed en werkte alleen Mpumi nog in het centrum. Mpumi heeft de keuze gemaakt om met Abel te gaan. Abel heeft het werk voor de gemeenschap helemaal opgegeven en werkt bij een mijn. We missen Mpumi heel erg. Onze deur staat altijd open om haar bij te staan waar het nodig mocht zijn. Zo loopt het vaak anders met mensen waar je zo blij mee was. Ondanks dit alles loopt het project heel goed met een prachtig team. Nkosana en Lesedi wonen nu in het centrum. 's Morgens kunnen de oma's hun naaiwerk blijven doen. We hebben nu 48 kinderen die elke dag daar eten. Na school komen ze naar het centrum en doen hun huiswerk met Nkosana, Lesedi en Dimakatso. Mama Liesbeth kookt elke dag een heerlijke maaltijd. De kinderen krijgen ook een broodje mee voor de volgende dag op school. Via de stewardessen van KLM krijgen we veel kleren die ze voor ons mee sjouwen. Jelvin haalt het bij hun hotel op en dan kunnen wij het weer uitdelen aan de kinderen die onder onze zorg zijn.

Escom (elektriciteitscentrale in Kriel) heeft de tuin van het centrum helemaal betegeld en het dak en de palissade geleverd. In de vakanties kunnen de kinderen spelen en we hebben juist weer wat speelgoed aangeschaft. De Duplo van de actie die Fred en Jannie in Nederland gehouden hebben blijkt ook een treffer. Deze actie loopt trouwens nog door.

We zijn in gesprek met Anglo American (kolenmijn in de buurt van Kriel), zij denken na over het sponsoren van computers. Dat zou geweldig zijn. We willen dan ook dezelfde programma's erop zetten zoals we voor de kinderen in het kindershuis gebruiken. Lesedi weet precies hoe het werkt. We zullen dan nog iemand aan moeten stellen die de kinderen ondersteunt met het 'gewone' huiswerk. Veel van de kinderen in Thubelihle lopen erg achter. Dit is een groot en belangrijk werk. Een groep kinderen uit Thubelihle was ook mee naar zee.

Kinderhuis

Twee meisjes, die drie maanden oud waren toen ze hier kwamen wonen, vierden deze maand hun 18^e verjaardag. Als ik terugdenk hoe ze bij ons kwamen zijn we zo dankbaar dat we ze mochten ontvangen. Ze zijn prachtige dames die een vreugde zijn voor ons. Je pakt dan weer de fotoboeken en ziet al die kinderen die als baby, peuter en kleuter in het kindershuis kwamen en die nu op de hogere school (middelbare school in Nederland) zitten en volgend jaar eindexamen doen. De meisjes dromen al van hun gala-avond volgend jaar. Dat is dan de afsluiting van de hoge school jaren.

Pas nam een tweeling contact met me op met de vraag of ik ze kon helpen. Ze heten Thandi en Thandeka. Ze leven in zware omstandigheden met twee broers die erg kwaadaardig zijn. De meisjes worden regelmatig geslagen. Hun moeder

is in 2016 overleden, er is geen vader in beeld. Jan Willem en ik zijn er geweest en hebben besloten om die twee meisjes van 17 jaar oud een kans te geven. Ze zitten op de hogere school in Thubelihle waar ze eindexamen moeten gaan doen. We hebben besloten dat ze een jaar bij ons kunnen wonen.

Victor is intussen bezig met de opleiding bij de mijn en af en toe horen we dat het zo goed gaat. In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we bezig zijn om de identiteitsbewijzen van een aantal kinderen aan te vragen. Intussen hebben Desree, Martha en Zonke hun ID kaarten ontvangen. Voor Mbali is het moeilijker omdat een aantal familieleden overleden zijn. Naast de overlijdensakte van haar vader moet nu ook dat van haar opa en oma overlegd worden. Ze is heel verdrietig dat het zo moeizaam gaat. We geven haar hoop en zeggen 'stap voor stap en het komt zeker goed'. Voor alle kinderen die een ID kaart moeten aanvragen gaat het een moeizaam proces worden.

Zondagscholen en jeugdcentrums

Het is onze wens om de cirkel van uitzichtloosheid, armoede en losbandigheid te doorbreken. Hoe bijzonder en belangrijk is het om het Woord van God door te geven aan kinderen en jongeren. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstfeesten die we op de verschillende plekken gaan houden.

Vrijwilligers

We zouden voor de projecten in de jeugdcentrums en zondagsscholen vrijwilligers kunnen gebruiken. (Jonge) mensen die naar de centra kunnen gaan om de kinderen te helpen met huiswerk en knutselen, de zondagsscholen, voetbal en korfbalwedstrijden te organiseren etc. Met name in de vakanties hebben de kinderen weinig te doen en zo kunnen we ze met leuke activiteiten betrokken houden bij het werk. Een rijbewijs is handig om naar de projecten toe te gaan. Als je belangstelling hebt neem dan contact op met het bestuur in Nederland.

Verder nog heel bijzonder nieuws: Jelvin en Marian hopen 3 januari te gaan trouwen! We zien er erg naar uit. Ik wil iedereen hartelijk groeten en nogmaals bedankt voor jullie gebeden en steun.

Jan Willem, Anne Marie en het hele team

Kopij volgende Bruggespraak

Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand.

Uiterlijk maandag 26 november 2018, 18.00 uur bij Astrid van Rooijen (janenastrid@casema.nl)

Bijbelrooster

1 nov.	Openbaring 3:1-6	16 nov.	Rechters 18:1-10
2 nov.	Openbaring 3:7-13	17 nov.	Rechters 18:11-31
3 nov.	Openbaring 3:14-22	18 nov.	Psalm 16
4 nov.	Openbaring 4:1-11	19 nov.	Marcus 12:35-44
5 nov.	Psalm 21	20 nov.	Marcus 13:1-13
6 nov.	Marcus 11:27-33	21 nov.	Marcus 13:14-27
7 nov.	Marcus 12:1-12	22 nov.	Marcus 13:28-37
8 nov.	Marcus 12:13-17	23 nov.	Rechters 19:1-10a
9 nov.	Marcus 12:18-27	24 nov.	Rechters 19:10b-30
10 nov.	Marcus 12:28-34	25 nov.	Rechters 20:1-11
11 nov.	Openbaring 5:1-14	26 nov.	Rechters 20:12-28
12 nov.	Openbaring 6:1-8	27 nov.	Rechters 20:29-35
13 nov.	Openbaring 6:9-17	28 nov.	Rechters 20:36-48
14 nov.	Openbaring 7:1-17	29 nov.	Rechters 21:1-25
15 nov.	Rechters 17:1-13	30 nov.	Lucas 1:1-25

PRIKBORD

Wat te doen in november:

- ☛ **4 + 11 nov. Producten inleveren t.b.v. Gewas en Arbeid**
- ☛ **11 nov. Dankdag gewas en arbeid**
- ☛ **11 nov. Keetkerk**
- ☛ **11 nov. Gemeente Groei Groep**
- ☛ **17 nov. Zangmiddag voor senioren**
- ☛ **18 nov. Koffie drinken plus**
- ☛ **21 nov. Smullen in de Hooiberg**
- ☛ **21 nov. Brugkerk College, Maaïke Gerlsma**
- ☛ **25 nov. Eeuwigheidszondag**
- ☛ **26 nov. Copy inleveren**



Vooruitkijken:

- ☛ **2 dec. Start Engelenspel**
- ☛ **6, 13, 20 dec. Repetitie projectkoor Kerst**

Rooster

	4 november.	11 november.	18 november.	25 november.
<i>dominee</i>	Nathan Noorland	ds. M.J. van Oordt <i>Bodegraven</i>	ds. D.J. Versloot <i>Woerden</i>	Nathan Noorland
<i>bijz. h.</i>		KodB-dienst/Dankdag Brugkerk		Eeuwigheidszondag
<i>ouderling</i>	Mieke Smith	Marianne Koning	Marianne Koning	Mieke Smith/Peter Bruin
<i>lector</i>	Joop <i>Veraar</i>	x	Ria van Buren	Pieter v. d. Gouwe
<i>diaconie</i>	Jan Ham	Jan Ham	Lisan v.d. Beukel	Lisan v.d. Beukel
<i>koster</i>	Kees v. <i>Duuren</i>	Geke v.d. Ent	Ria Timmer	Ria Timmer
<i>beamer</i>	Erik de Gier	Jan Hiemstra	Erik de Gier	Floris Boer
<i>1e coll.</i>	<i>najaatszending</i> week	kerk	KIA binnenlandsdiaconaat	kerk
<i>2e coll.</i>	kerk	onderhoudsfonds	kerk	onderhoudsfonds
<i>organist</i>	Janieke Bruin	Roel Lok	Marco Spits	Janieke Bruin
<i>k.n.d.</i>	Margo	Marieke & Monique	Sophie	Gerry
<i>oppas</i>	Sophie & Robin	Krista & Melissa	Elsbeth & <i>Florie</i>	Ina & Aartje

ENGELENSPEL

Ja, ik doe mee! Ik wil een adventsengel voor iemand zijn. Ik beloof hierbij om tijdens de adventsperiode voor iemand te bidden en hem/haar in het geheim te verrassen en blij te maken zoals een ander dat voor mij zal doen.



Voor- en achternaam:

.....

Adres:

.....

Pas na kerst mogen de engelen zichzelf bekend maken, voor zover ze zichzelf geheim hebben kunnen houden!

IN HET KORT

Wat we gaan doen: Engelen spel

Wat het doel is: Jezus laten zien.

Voor elkaar bidden en elkaar in het geheim verrassen

Wie kan er meedoen: Iedereen. De groten helpen de kleintjes!

Hoe kun je meedoen: Opgeven door uiterlijk 25 november d.m.v. briefje met naam en adres in te leveren

Welke periode het is: Advent (2 t/m 24 december)

Ontmaskering: Na kerst

Groetjes,
Lianne

Rooster

	4 november.	11 november.	18 november.	25 november.
<i>dominee</i>	Nathan Noorland	ds. M.J. van Oordt	ds. D.J. Versloot	Nathan Noorland
		<i>Bodegraven</i>	<i>Woerden</i>	
<i>bijz. h.</i>		KodB-dienst/Dankdag		Eeuwigheidszondag
		Brugkerk		
<i>ouderling</i>	Mieke Smith	Marianne Koning	Marianne Koning	Mieke Smith/Peter Bruin
<i>lector</i>	Joop Veraar	x	Ria van Buren	Pieter v. d. Gouwe
<i>diaconie</i>	Jan Ham	Jan Ham	Lisan v.d. Beukel	Lisan v.d. Beukel
<i>koster</i>	Kees v. Duuren	Geke v.d. Ent	Ria Timmer	Ria Timmer
<i>beamer</i>	Erik de Gier	Jan Hiemstra	Erik de Gier	Floris Boer
<i>1e coll.</i>	najaarszendingsweek	kerk	KiA binnenlandsdiaconaat	kerk
<i>2e coll.</i>	kerk	onderhoudsfonds	kerk	onderhoudsfonds
<i>organist</i>	Janieke Bruin	Roel Lok	Marco Spits	Janieke Bruin
<i>k.n.d.</i>	Margo	Marieke & Monique	Sophie	Gerry
<i>oppas</i>	Sophie & Robin	Krista & Melissa	Elsbeth & Florie	Ina & Aartje