

Voorganger:

Nathan Noorland Prins Hendrikkade 7, 3441 XD Woerden  
 ☎ 06-116 526 17 ✉ predikant@brugkerk.nl

Scriba:

Marianne Koning Weijpoort 31, 2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn  
 ☎ 0348-688 590 ✉ scriba@brugkerk.nl

Redactie Bruggespraak:

Astrid van Rooijen ☎ 0348-688 840 ✉ janenastrid@casema.nl

Kerkelijk Bureau:

Houtwerf 4, 2415 BK Nieuwerbrug a/d Rijn  
 ✉ lr.brugkerk@gmail.com

Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. *Lucas 5:16*

Soms zijn er perioden in je leven waarin je meer 'overleeft' dan leeft. Er gebeurt iets ingrijpends waardoor je leven op z'n kop staat. Of je bevindt je in een moeilijk proces dat zich jarenlang voortsleept. Er is geen tijd, geen rust. Je moet gewoon domweg doorgaan. Je gebed bestaat vaak uit een paar zinnen, uit een hulpkreet, terwijl je ondertussen bezig bent. 's Avonds ben je zo moe dat je geen woorden meer kunt vinden voor een gebed. In zo'n periode komen we er vaak niet aan toe om *geestelijk bij te tanken*. We missen de stille tijd met onze Vader, de rust om ons te laten voeden door de Bijbel. Terwijl we dat meer dan ooit nodig hebben! Zoals we lichamelijk steeds moeten opladen, zo hebben we dat ook geestelijk nodig. We kunnen in een intensieve periode heus weleens een korte nacht draaien en een afhaalpizza eten. Maar als we dat structureel gaan doen, dan wordt ons lichaam niet meer gevoed en doen we geen nieuwe energie op. Het zou juist precies andersom moeten zijn. Hoe zwaarder onze dag is, hoe beter we voor ons lichaam zouden moeten zorgen. Hoe intensiever ons leven is, hoe meer tijd we met God zouden moeten doorbrengen. Jezus werd gevolgd door een grote menigte. Hij had het zo druk! De mensen gunde hem geen rust. Zijn werk was intensief, niet allen lichamelijk, maar ook geestelijk. Wat was het pijnlijk om te merken dat veel mensen Hem zochten om de verkeerde reden. Ze kwamen vooral voor de wonderen, voor lichamelijke genezing.

Maar ze zagen niet dat Hij hun nog veel méér wilde geven... Jezus wist *bij Wie* Hij moest opladen om zijn taak te kunnen volhouden. Tijd met zijn Vader was van levensbelang. Daarom trok Jezus zich regelmatig terug op een eenzame plaats om te bidden. Hij stuurde daarvoor zelfs de menigte weg.

We leren van Jezus hoe belangrijk het is om tijd en rust te nemen voor gebed. Midden in de hectiek. Juist als we het zwaar hebben, juist als we 'overleven', is het onmisbaar om op te laden bij onze Vader. Bij hem mogen we ons hart uitstorten. Bij Hem mogen we troost en nieuwe kracht halen. Zodat we met nieuwe energie weer verder kunnen.

(Bron: Grace – God geeft dagelijkse bemoedigingen)

### **Studieverlof Nathan**

Ook deze maand heeft Nathan nog studieverlof. Hij vertelde ons dat hij goed op schema ligt. Nathan zal alleen voor *bijzonder pastoraat* bereikbaar zijn. Voor overige pastorale zaken willen wij u vragen om contact op te nemen met één van de pastorale bezoekers of ouderling van uw wijk (zie website en ledenlijst).

### **Omzien naar elkaar**

Als gemeente mogen we vreugde delen met de mensen die blij zijn en de mensen ondersteunen die te maken hebben met de moeilijke kanten die het leven soms met zich meebrengt. Een aantal mensen worden hier bij naam genoemd. Aan anderen denken we zonder hun naam te noemen.

Zo willen we om Sjaak en Nanda van Wensveen heen staan nu Sjaak zijn been heeft gebroken en tijdelijk niet voor Nanda kan zorgen. Sjaak is inmiddels geopereerd en weer thuis, maar Nanda verblijft in Zorghotel Irishof (Kamer 311, Zorghotel Irishof, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda)

Ook omtrent de gezondheid van Anneliese de Vos zijn zorgen. Al enkele weken heeft zij de kerk niet kunnen bezoeken. Zij heeft veel pijn aan haar been en kan slecht lopen. De dokters hebben nog geen verklaring voor de pijn.

In de vorige Bruggespraak schreven wij al over de gezondheidsproblemen van Hennie Keizer. Binnenkort zal bij haar verder onderzoek verricht worden. Het is nog niet duidelijk waar haar klachten vandaan komen.

Zo zijn er veel zorgen en zieken in de gemeente. Wij wensen ieder van hen Gods nabijheid en kracht toe.

### **Uit de consistorie**

Op 14 januari kwam de kerkenraad bij elkaar.

Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar werd o.a. gesproken over de financiën van de Brugkerk in 2019, de komende gemeentevergadering en de bezetting in de kerkenraad.

Peter Bruin licht de begroting voor 2019 toe. In de begroting is een bedrag ter grootte van € 29.000 opgenomen voor de vrijwillige bijdragen. Dit betekent een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. De verwachting is dat ook de kosten enigszins toe zullen nemen. In de 4<sup>e</sup> week van januari worden de enveloppen rondgebracht en een week later zullen deze weer opgehaald worden. Aan de jaarcijfers van 2018 wordt gewerkt, deze worden o.a. gepresenteerd op de gemeentevergadering. Deze bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 20 maart. Op de vergadering wordt, naast de terugblik op 2018, vooral vooruit gekeken naar de activiteiten verder in het jaar.

Eind december hebben onze voorzitter Mieke en voorganger Nathan overleg gehad met het moderamen van de Bethlehemkerk. Het was een prettig gesprek waarin beide kerken besproken hebben samen op te trekken bij activiteiten in het dorp. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een invulling van Biddag en Dankdag i.s.m. basisschool De Brug. Afgesproken is om 2 x per jaar bij elkaar te komen voor overleg.

Al is het jaar nog maar net begonnen, toch werd al kort vooruitgekeken naar het najaar waarin de termijn van een aantal ambtsdragers af zal lopen. Er zullen diverse vacatures ontstaan o.a. voor scriba en diaken.

Aan het einde van de vergadering sloot Peter Bruin af en werd lied 513 "God heeft het eerste woord" gezongen.

Mariette Koning

### **Van de diaconie**

Op **zondag 3 februari** is de 1<sup>e</sup> collecte bestemd voor het **werelddiaconaat**.

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

**Zondag 17 februari** is de 1<sup>e</sup> collecte voor **noodhulp** in Ethiopië.

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger.

Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen.

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn op de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie. U kunt uw bijdrage ook overmaken via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Noodhulp februari.

Op **zondag 24 februari** is de 1<sup>e</sup> collecte bestemd voor **missionair werk**.

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel Bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen Bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel 'De Bijbel in Nederland' gepresenteerd. Door aan deze collecte te geven maakt u het mogelijk om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

## Jubileumwijn

Wie nog een fles jubileumwijn wil bestellen, is te laat. Alle wijn is verkocht.

Om de kosten van ons 100-jarig bestaan in 2017 te bestrijden waren er diverse acties gestart. Een van deze acties was de verkoop van Duitse wijnen. Jan en Astrid hebben zo'n 1600 flessen gehaald en geprobeerd te verkopen. Dat was een flinke partij. Daar waren ze al najaar 2016 mee begonnen.

Heel wat keren hebben ze de wijn onder de aandacht gebracht en bezorgd bij mensen die een bestelling gedaan hadden. Op deze plaats willen we hen hartelijk danken voor deze geweldige inzet gedurende die lange periode.

Er bleef nog wat wijn over die we toch ook wel kwijt wilden. Wijn is immers niet onbeperkt houdbaar. Jan deed een oproep in de Bruggespraak en we hebben Wim Ramakers gevraagd de rest (iets meer dan 200 flessen) te verkopen. Wim is een "meester-verkoper" en we kunnen u nu zeggen dat alle wijn verkocht is. Een geweldige verkoopprestatie.

Hartelijk dank ook aan Wim en Cora. Behalve de verkoop van de laatste wijnen, mocht onze voorraad daar al die tijd op de boerderij liggen.

Alle gelden zijn inmiddels overgemaakt naar de penningmeester, zodat het boekjaar 2018 zonder wijnvoorraad afgesloten kon worden.

Allen die zich hiervoor ingespannen hebben nogmaals hartelijk dank. Namens de kerkenraad mocht ik beide families een mooie bos bloemen overhandigen.

Hille Schilstra, oud-voorzitter Brugkerk 100 jaar

## Van de Penningmeester

### Opbrengst collectes januari 2019

	Kerk	Onderhoud	Diaconie	Hospice Bodegraven	Onkosten Oec. dienst	Totaal
06-01				504,99	307,91	<b>812,90</b>
13-01	47,39	65,70				<b>113,09</b>
20-01	55,05		56,50			<b>111,55</b>
27-01	64,88	64,21				<b>129,09</b>
<b>Tot.</b>	<b>167,32</b>	<b>129,91</b>	<b>56,50</b>	<b>504,99</b>	<b>307,91</b>	<b>1.166,63</b>

### Rekeningnummers

Voor het overmaken van giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, actie kerkbalans enz. gelden de volgende IBAN rekeningnummers:

Kerk NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug

Diaconie NL70INGB0000476970 t.n.v. Diaconie De Brugkerk Nieuwerbrug

Zending NL71INGB0001561315 t.n.v. ZWO-commissie De Brugkerk

Nieuwerbrug

### Collectebonnen

Als u gebruik wilt maken van collectebonnen (voor de belasting aftrekbaar), kunt u die bestellen door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk (NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestante Gemeente Nieuwerbrug) en o.v.v. het aantal en soort bonnen dat u wenst. U heeft de keuze uit een vel van 20 bonnen à € 0,90 (€ 18,- per vel) of een vel van 20 bonnen à € 1,50 (€ 30,- per vel). Na ontvangst op de bankrekening, worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Wilt u met uw bestelling rekening houden met de verwerkingstijd bij de ING?

Hartelijke groet,  
Irene Brussaard-Kastelein

### Mutaties

Uitschrijving:

Johan van Maaren, De Bree 3

## Gemeente Groei Groep

Zondagavond 10 februari as. komen we weer bij elkaar. Dit keer zal de koffie/thee bij Margo van der Burg, Rietveld 124 klaar staan.

Om 20.00 uur hopen we met elkaar te beginnen en rond 21.45 uur sluiten we de avond af.

Deze avond willen we met elkaar stilstaan bij het leven van een Bijbelse vrouw. Wat heeft hun leven ons te zeggen en kunnen we dit ook toepassen in ons leven?

Lijkt het je leuk om deze avond mee te maken, kom gerust langs.

Heb je vragen mail gerust naar [miekesmith13@gmail.com](mailto:miekesmith13@gmail.com).

## Kindernevendienst

In januari zijn we begonnen met de verhalen over Ester. De maand februari staat ook in het teken van Ester. We horen hoe het Joodse volk bedreigd wordt en welke rol Ester daarin speelt. Het is duidelijk dat God een plan met Ester had, toen zij koningin werd.

Na het verhaal hebben we natuurlijk weer leuke kleurplaten en puzzels over het thema. We zien jullie graag de komende zondagochtenden weer.

Groeten, Elly, Gerry, Lianne, Margo, Marieke, Monique en Sophie



Het rooster van de komende weken :

3 februari	Ester 2:19-3:15	Trouwe Mordechai en jaloerse Haman
10 februari	Ester 4	Ester moet haar volk redden
17 februari	Ester 5:1-6:11	Ester gaat naar de koning
24 februari	Ester 7:1-8:2	Haman wordt gestraft

## Gevraagd een schoonschrijver

In de Brugkerk hebben we een levensboek waarin alle namen van onze dopelingen vanaf 1917 geschreven staan.

Ook zijn we vanaf een latere datum de overleden gemeenteleden gaan benoemen. Deze namen staan in een mooi handschrift opgeschreven.

Het eerste begin was het meeste werk om alle namen netjes in Kalligrafie op te schrijven. Daarna is het een kwestie van bijhouden en af en toe een naam toevoegen. Nu zijn er al verschillende mensen mee bezig geweest en daardoor is er een variatie in het schoonschrijven ontstaan. Dat is helemaal niet erg. Inmiddels is het een vereenvoudigde letter geworden die iemand in IJsselstein voor ons invoert.



We zijn nu op zoek naar iemand die dichter in de buurt woont en af en toe wat namen wil bijschrijven.

We hopen op een positieve reactie door iets van iemand te horen.

Met vriendelijke groet, Nen de Vink

Tel 0348-688769

## World Servants

In deze zomervakantie ga ik (Roel Smith) met World Servants naar Mawlamyine in Myanmar. Ik ga hier heen om de gezondheidszorg een handje te helpen. Dit ga ik doen door middel van het meebouwen aan nieuwe woningen voor medisch personeel van een lepraziekenhuis. Hiermee hopen we een uiteindelijk lepravrij Myanmar te krijgen. Maar er zijn ook kosten aan verbonden om dit mooie doel te bereiken en hiervoor doen wij allerlei acties. Graag nodig ik u uit voor één van die acties, want op 8, 9, 15 en 16 maart organiseer ik samen met 16 andere jongeren de World Servants maaltijdavonden. We willen u uitnodigen om te komen eten. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in Het Bakken in Woerden voor een driegangenu menu voor € 19,50 (pannenkoeken voor kinderen € 9,50). De opbrengsten gaan naar onze projecten aanstaande zomer. Bent u onze gast?

U kunt zich opgeven via website [www.maaltijdenactie.weebly.com](http://www.maaltijdenactie.weebly.com). Welkom!



De 17 jongeren van de World Servant groep Woerden. Zij gaan naar één van deze landen: Bangladesh, Bolivia, Ghana, Myanmar en Oeganda.

## Verjaardagen

De volgende gemeenteleden vieren in februari hun verjaardag:

1 febr. Marianne Venus-Ubels	9 febr. Nathascha v.d. Mel
3 febr. Elly Wijnen-den Boer	10 febr. Serena Wijnen
Margo v.d. Burg-v.d. Wind	12 febr. C. Bonouvrie-Kasius
6 febr. Miriam Tolhoek-Koning	20 febr. Koen v. Donk
Lianne Noorland-de Geus	22 febr. Anneke Veraar-Palland
7 febr. Adri de Ridder-Verstoep	Gerrie Stapper-Clemens
Corrie Sluijk-van Leeuwen	23 febr. Jack v. Duuren
Marjo van Nieuwkoop	26 febr. Astrid v. Rooijen-Vergeer

Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.



## THEMA AVOND

### WHATSUPP?!

Met Corjan Matsinger

14 februari, 20.00 uur

Het Baken, Woerden

Gratis toegang. Collecte voor onkosten

Koffie en thee om 19:45 uur

### **Hoe maak je je kids en tieners mediasmart?**

Wifi is voor veel kinderen en tieners een primaire levensbehoefte. Maar krijgen tieners geen vierkante ogen van al die schermen? Is dat swipen door kleine kids op de iPad echt goed voor de fijne motoriek? Op welke wijze ga je als opvoeder om met de sociale media? Hoe coach je kinderen die al flink actief zijn op Insta, Snapchat en WhatsApp? Op welke manier kan YouTube een kans zijn voor geloofsgesprekken?

Corjan neemt je mee in een wereld van dumpies, vloggers en hashtags. Samen gaan we op zoek naar praktische tips die je helpen je kind mediasmart te maken. Meer info: [kooswan@ziggo.nl](mailto:kooswan@ziggo.nl).

Corjan Matsinger heeft een (te oude) Samsung telefoon met 4G, hij kijkt best vaak een Netflix serie en speelt online spelletjes met zijn zoon. Hij is ook eigenaar van Young & Holy, religieus trendwatcher, jongerenwerker en vader van vier kinderen (10-18). [www.joungholy.nl](http://www.joungholy.nl)

## Programma Werkgroep Geloof en Cultuur

Op [www.kerkpleinwoerden.nl](http://www.kerkpleinwoerden.nl), onder het kopje Geloof en Cultuur, vindt u een overzicht van alle activiteiten en kunt u zich aanmelden. Per maand worden in de Bruggespraak enkele agendapunten vermeld.

### Vrijwillig levenseinde

**Datum:** dinsdag 5 februari 2019

**Leiding:** ds. Aart Mak en dr. Wim Graafland

**Plaats:** Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

**Tijd:** 20.00 uur

**Kosten:** collecte

Wat zit er achter het verlangen van (sommige) mensen naar een zelfgekozen levenseinde?



Wat zegt dit over deze mensen, wat zijn de feiten, wat zegt dit over de tijdgeest en wat valt er medisch, ethisch en ook theologisch over te zeggen?

De beide sprekers hebben hun eigen opvattingen over leven en dood. Hun beroepsethos vraagt hen mensen die hulp vragen te allen tijde nabij te zijn. En hun lijden, lichamelijk en geestelijk, zoveel mogelijk te verlichten. Dat zorgt voor een spanningsveld in hun werk en in hun leven. Iets van die spanning ervaren we deze avond.

### Een goed gesprek over...dementie

**Datum:** woensdag 20 februari 2019

**Leiding:** ds. Jantina Colenbrander, geestelijk verzorger Weddesteyn

**Plaats:** Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden

**Tijd:** 19.45 – 21.45 uur

**Aanmelden:** [aanbevolen bij groenendijk31@gmail.com](mailto:aanbevolen.bij.groenendijk31@gmail.com)

**Kosten:** geen

Dementie. Velen van ons hebben er mee te maken. We kennen familie, kennissen, die als gevolg hiervan in een mistig leven terecht zijn gekomen.

Soms maken we dit proces van dichtbij mee, omdat onze partner of (groot)ouder dit overkomt.

Waar in het verleden dementerende mensen vooral in het verpleeghuis te vinden waren, is het tegenwoordig zo dat licht dementerende mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Wat is dementie precies en wat niet? En vooral: hoe ga je om met dementie als het jouw dierbare(n) raakt? Wat zeg je, hoe benader je iemand die in een eigen wereld leeft, of daarin steeds meer verdwijnt? Jantina Colenbrander neemt ons mee in haar ervaringen in de verpleeghuiszorg en reikt praktische tips en vaardigheden aan.



## Leerhuis liturgie

**Data:** woensdagen 20 februari, 20 maart en 24 april 2019  
**Leiding:** ds. Maarten Diepenbroek  
**Plaats:** Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden  
**Tijd:** 20.00 uur  
**Aanmelden:** aanbevolen via [activiteitenlutherswoerden@gmail.com](mailto:activiteitenlutherswoerden@gmail.com)  
**Kosten:** vrijwillige bijdrage voor de koffie

Dit seizoen is er in de Lutherse kerk weer een leerhuis liturgie. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de liturgie. Voorkennis is niet nodig. Dit jaar besteden we aandacht aan de volgende thema's: de getijden (de achtergrond van vieringen naast de dienst op zondagmorgen, zoals vespers, de Evensong, metten en lauden), kleur en kleding (de betekenis van liturgische kleuren en gewaden) en bijzondere rituelen (zegeningen en zalvingen).

## Bijbelrooster

1 februari	Ester 6:1-14	15 februari	Jeremia 3:1-11
2 februari	Ester 7:1-8:2	16 februari	Jeremia 3:12-21
3 februari	Psalm 82	17 februari	Jeremia 3:22-4:2
4 februari	Jeremia 1:1-10	18 februari	Jeremia 4:3-18
5 februari	Jeremia 1:11-19	19 februari	Jeremia 4:19-31
6 februari	Jeremia 2:1-13	20 februari	Jeremia 5:1-14
7 februari	Jeremia 2:14-22	21 februari	Jeremia 5:15-31
8 februari	Jeremia 2:23-29	22 februari	Psalm 137
9 februari	Jeremia 2:30-37	23 februari	Ester 8:3-17
10 februari	Lucas 5:1-11	24 februari	Ester 9:1-15
11 februari	Lucas 5:12-16	25 februari	Ester 9:16-23
12 februari	Lucas 5:17-26	26 februari	Ester 9:24-28
13 februari	Lucas 5:27-39	27 februari	Ester 9:29-10:3
14 februari	Psalm 36	28 februari	Psalm 94

## Kopij volgende Bruggespraak

Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand.

**Uiterlijk MAANDAG 25 FEBRUARI 2019, 18.00 uur** bij Astrid van Rooijen  
(janenastrid@casema.nl)

# PRIKBORD

## Activiteiten om te onthouden!

### Wat te doen in februari:

- ☛ 10 febr. Gemeente Groei Groep
- ☛ 14 febr. Smullen in de Hooiberg
- ☛ 14 febr. Thema-avond Whatsapp?
- ☛ 25 febr. Inleveren kopij Bruggespraak



### Vooruitkijken:

- ☛ 20 mrt. Gemeentevergadering

### *Levende hoop*

*Ik zag een stille lentebode,  
Het kopte door de vorstgrond heen,  
Lichtgevend in een winterperiode.*

*Ik zag een stille lentebode,  
Het gaf een Hemelboodschap in een code:  
Nieuw Leven breekt door steen!*

*Ik zag een stille lentebode,  
Het kopte door de vorstgrond heen.*



## Rooster

	<b>3 februari.</b>	<b>10 februari.</b>	<b>17 februari.</b>	<b>24 februari.</b>
<i>dominee</i>	ds. B. Brunt <i>Alphen a/d Rijn</i>	dhr. J.P. Karstens <i>Leiden</i>	ds. A. Post <i>Zwammerdam</i>	dhr. C.G. Hoogendoorn <i>Amersfoort</i>
<i>bijz. h.</i>				
<i>ouderling</i>	Karla Schuitemaker	Mieke Smith	Marianne Koning	Peter Bruin
<i>lector</i>	Pieter v. d. Gouwe	Janieke Bruin	Joop Veraar	Ria van Buren
<i>diaconie</i>	Lisan v.d. Beukel	Henk Nijman	Henk Nijman	Jan Ham
<i>koster</i>	Ria Timmer	Kees v. Duuren	Kees v. Duuren	Geke v.d. Ent
<i>beamer</i>	Kees-Jan Timmer	Floris Boer	Erik de Gier	Erik de Gier
<i>1e coll.</i>	KiA werelddiaconaat	kerk	KiA noodhulp	missionair werk
<i>2e coll.</i>	kerk	onderhoudsfonds	kerk	kerk
<i>organist</i>	Marco Spits	Martijn v.d. Weerd	Janieke Bruin	Addo Dam
<i>k.n.d.</i>	Lianne	Margo	Gerry	Reserve / Lianne
<i>oppas</i>	Sophie & Lydia	Cobie & Melissa	Elsbeth & Marieke	Adrie & Ina