

Voorganger:

Nathan Noorland Prins Hendrikkade 7, 3441 XD Woerden
 ☎ 06-116 526 17 ✉ predikant@brugkerk.nl

Scriba:

Marianne Koning Weijpoort 31, 2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn
 ☎ 0348-688 590 ✉ scriba@brugkerk.nl

Redactie Bruggespraak:

Astrid van Rooijen ☎ 0348-688 840 ✉ janenastrid@casema.nl

Kerkelijk Bureau:

Houtwerf 4, 2415 BK Nieuwerbrug a/d Rijn
 ✉ lr.brugkerk@gmail.com

Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! Jozua 24:15 (HSV)

De jaarwisseling is altijd weer een bijzonder moment. Een mijlpijl, je staat even stil en kijkt terug op het afgelopen jaar. Wat je daarin hebt meegemaakt, zal voor een groot deel bepalen met welk gevoel je het nieuwe jaar ingaat. Dankbaar...gelukkig...of gezorgd...verdrietig... Ook Jozua had een mijlpaal bereikt. Zijn taak zat erop. Hij had Gods volk in het beloofde land geleid. Eindelijk was er rust gekomen. Jozua wist dat zijn einde naderde. Hij riep het volk bijeen om nog één keer met hen te praten. Het was een indrukwekkend samenzijn. Jozua blikte terug op alle grote dingen die God voor zijn kinderen had gedaan. Hij wees het volk erop dat God zélf voor hen gestreden had. God had wonderen gedaan om hen te beschermen tegen ontberingen en gevaren. Wat had God trouw voor hen gezorgd! Maar Jozua keek ook naar de toekomst. Deze mijlpaal betekende niet dat alles klaar was. Er was nog veel werk te doen. Nog niet alle vijanden waren verdreven uit hun woongebied. Jozua bond de mensen op het hart om God trouw te zijn. Anders zouden ze ongelukkig worden. Nu jullie in het beloofde land wonen, moeten jullie onvoorwaardelijk voor God blijven kiezen, zei Jozua. Wees hem voor altijd toegewijd! En daarna sprak Jozua de mooie bekende woorden: 'Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen!' Jozua had zijn keuze gemaakt. Met heel zijn gezin, met alles wat hem was toevertrouwd, wilde Hij God dienen. God die altijd zo trouw voor hem had gezorgd. 'Wij zullen de Heere dienen!' Wat is het mooi om deze belofte uit te spreken aan het begin van dit nieuwe jaar. Als we terugkijken naar het verleden, zien we immers wat God allemaal voor ons heeft gedaan. Hij was er altijd en zorgde voor ons. Hij hielp ons door moeilijke momenten heen. Hij was trouw! Er zijn duizenden redenen om onvoorwaardelijk voor Hem te kiezen! Wat zouden we in dit nieuwe jaar zonder God moeten? Hij, die in het verleden voor ons zorgde, zal ook in de toekomst met ons meegaan.

(Bron; Grace - God geeft dagelijkse bemoedigingen)

Keetkerk (Jeugdkerk 12 – 18 jaar)

We kijken terug op een mooie keetkerk op zondag 9 december.

Door het studieverlof van Nathan is er de komende 2 maanden geen Keetkerk.

Op zondag 7 april is de volgende Keetkerk. Zet het alvast in de agenda! Het begint om 11:30 uur en is voor alle tieners van 12 – 18 jaar.

Krijg je nog geen WhatsApp-bericht met de uitnodiging? Stuur dan een berichtje naar: 0611652617, dan zetten we je in de verzendlijst.

Verder wordt er dit seizoen Keetkerk gehouden op:

Zondag 12 mei

KEET!

kerk

Omzien naar elkaar

Heel bijzonder was het om mee te doen met het "Engelenspel". Het was heel gek om zomaar een tasje aan te treffen bij de deur, met een mooie tekst of om een speciaal cadeautje te krijgen. En niet te weten wie je engel is of was. Ook het bezig zijn voor een ander is bijzonder, leuk om na te denken wat iemand fijn vindt en blij maakt. Het gaat eigenlijk om kleine dingen. Het maakt je wel bewust wat aandacht voor elkaar doet!

Als gemeente zijn we hier rond advent mee bezig geweest. Het is een uitdaging om dit het komende jaar in het omzien naar elkaar mee te nemen.

Voor wie kan jij een engel zijn?

De afgelopen maand is er van alles gebeurd in de gemeente, helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Jan de Vos. Wij wensen Anneliese, Ingrid, Christine en Déé Gods nabijheid toe. Zie ook 'Wij gedenken: Jan de Vos.

De zorgen omtrent de gezondheid van Govert blijven, inmiddels is hij weer enkele weken thuis. Naast alles hebben Magda en Govert ook hun 2^e achterkleinkind moeten begraven, wat een enorm verdriet! Laten we in gebed om Magda en Govert heen staan.

De laatste weken zijn er ook veel zorgen omtrent de gezondheid van Hennie Keizer. Veel pijn maakt het voor haar moeilijk om zaken zelfstandig te kunnen doen. En heeft zij hulp van mensen om haar heen en de thuiszorg nodig. Wij wensen Hennie Gods kracht en nabijheid toe.

Studieverlof Nathan

U heeft in de Bruggespraak van december kunnen lezen dat Nathan in januari en februari zich wil focussen op zijn studie en deze zo kan afronden.

We hebben voor 2 diensten die Nathan zou voorgaan andere voorgangers gevonden. Nathan zal alleen voor *bijzonder pastoraat* bereikbaar zijn.

Voor overige pastorale zaken willen wij u vragen om contact op te nemen met één van de pastorale bezoekers of ouderling van uw wijk. (website en/of ledenlijst)

Voor alle andere zaken kunt u mailen naar voorzitter@brugkerk.nl of bellen 06-40408067.

Wij wensen Nathan en ook Lianne Gods zegen en leiding toe.

Namens de kerkenraad, Mieke Smith

Uit de consistorie

Op 3 december kwam de kerkenraad bij elkaar. In deze vergadering werd vooruitgekeken naar 2019.

Het rooster voor 2019, gemaakt door Ria van Buren, met daarin alle diensten en activiteiten in onze gemeente is klaar. Daarin is ook de gemeente vergadering opgenomen die dit jaar gehouden zal worden op 20 maart.

De financiën van de gemeente krijgen in het begin van het jaar extra aandacht. De financiële jaaroverzichten van 2018 voor kerk en diaconie moeten gemaakt worden evenals de begrotingen voor 2019. De kerkrentmeester, diaconie en penningmeesters zijn er druk mee. Deze informatie wordt vervolgens verstrekt aan het hoofdkantoor van PKN. De jaarlijkse actie Kerkbalans wordt inmiddels voorbereid.

Verder in deze vergadering zijn nog enkele praktische onderwerpen aan de orde geweest, waaronder de internet verbinding in de kerk. Voor het gebruik van de beamer en het streamen van de diensten via internet is een goede verbinding belangrijk. Er zal naar een oplossing gezocht worden.

Alle voorbereidingen voor de kerst- en eindejaardiensten zijn getroffen. Het beloven mooie diensten te worden. Als u dit stukje leest is het alweer januari en heeft u het misschien zelf wel ervaren.

Aan het einde van de vergadering sloot Henk Nijman af en werd een lied uit de bundel Hemelhoog gezongen.

Mariette Koning

Wij gedenken: JAN DE VOS

De familie heeft mij, na overleg met Nathan, gevraagd om het leven van Jan de Vos te schetsen. In enkele penningen schilder ik de contouren van zijn leven.



Jan de Vos werd geboren op 1 augustus 1940 in het ziekenhuis van Leiden. Zijn moeder was daar opgenomen voor de bevalling van een tweeling. Juist voor de bevalling was er brand uitgebroken in de schuur naast het huis. Het meisje kwam levenloos ter wereld. Als oorzaak daarvoor zag moeder MARRIGJE de brand in de schuur. Moeder MARRIGJE kon niet zorgen voor de kleine Jan en tante RIJKJE verzorgde hem die eerste maanden. Dat gaf levenslang een sterke band.

Jan werd gedoopt in deze kerk...

In 1942 werd zus Willy geboren. Zij groeiden op langs de Oude Rijn bij de kolenhandel aan het begin van de Hoge Rijndijk in Nieuwerbrug. Ook verkochten ze zaad van Turkenburg. Het was hard werken en dat heeft Jan zijn leven lang gedaan.

Het waren ook de oorlogsjaren waarin ook in die tijd het Sinterklaasfeest niet onopgemerkt voorbij ging. Jan kreeg van de Sint één beestje van suikergoed. Willy kon de verleiding niet weerstaan en at het op. Later heeft zij op elk gezamenlijk sinterklaasfeest een suikerbeest aan Jan gegeven...

Na de lagere school op het dorp, volgden de ULO en de HBS in Alphen aan den Rijn. Daarna wilde Jan niet verder leren en ging op kantoor werken bij de Grasdrogerij van Koetsier. Hij fietste naar het kantoor op Rietveld. In de avonduren ging Jan verder leren voor MBA en SPD boekhouden en voor registeraccountant.

Deze kwaliteiten zette Jan later ook in voor de kerk, die hij diende als boekhouder en waar hij zitting nam in de commissie van beheer. Zorgvuldigheid en discretie stonden bij hem hoog in het vaandel.

Eind jaren vijftig ging Jan op een gewone fiets van Nieuwerbrug naar München. Een week onderweg heen, en een week terug. Daar ging hij met een groep jongeren 's morgens oorlogspuin ruimen en 's middags trokken ze er met elkaar op uit. Via een gezamenlijke vriendin leerde hij Anneliese Linck uit Merkendorf kennen. Tijdens een uitje in de dierentuin van Nürnberg sloeg de vonk over. Jan was bijzonder, knap, spontaan, anders...

Na een mooie verlovingstijd trouwden zij in 1964 in Merkendorf, Duitsland. Ze gingen wonen in Nieuwerbrug. Anneliese nam de grijze Volkswagen Kever mee en er was een woning beschikbaar aan de Graaf Adolfstraat – waar zij altijd zijn blijven wonen. Uit hun liefde werden Christina en Ingrid geboren.

Jan ging werken op het ministerie van Justitie. Op zondag ging hij met de kinderen één voor en één achter op de blauwe Zundapp naar de kerk.

Jan ging met Anneliese meestal tweemaal per zondag en had in de kerk een vaste plaats, voorin aan de Rijzijde.

Er was een sterke binding met de ouders van Jan, juist ook omdat ze op hetzelfde dorp bleven wonen. Samen de krant lezen, groenten verwerken. Zo ging het vele tientallen jaren...

Al rond zijn vijftigste kleurde het haar van Jan wit en leek hij daardoor ouder dan hij was. Als hij tijdens zijn werk bij de Mac Donalds koffie bestelde, vroeg de kassière: 65 plus? Jan beaamde dat zonder blikken of blozen en sleepte zo keer op keer de korting in de wacht.

Na zijn VUT met 55 jaar brak er een nieuwe tijd aan. Jan ging de voormalige pastorie van het Zeeuwse Geersdijk opknappen, waar zijn tante jarenlang had gewoond. Daar vond hij rust en voldoening en ook tijd om voor Christina lijsten te maken voor tentoonstellingen van haar schilderijen. Christina en Dee wonen nu in dat huis.

De laatste jaren moest Jan aan mogelijkheden inleveren. Hij bleef nieuwsgierig tot het laatst en kon prachtig vertellen. Begin november viel Jan thuis van de trap en belandde in het ziekenhuis in Gouda. Na ruim drie weken verhuisde hij naar de Ronssehof om daar verder te revalideren tot vorige week koorts hem overviel.

Dinsdag ging hij over het lijdend heen. Omringd door zijn liefsten.

Aan het einde van het jaar moet ik vaak aan Jan denken. Na de oudejaarsdienst kwam hij me altijd bedanken. Dan liet hij zich even in zijn ziel kijken.

Hij kwam dan bedanken voor het bidden – steevast – die avond van een Luthers avondgebed.

Heer,

Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.

En bedanken voor het zingen van het lied 'In goede machten liefderijk geborgen' van Dietrich Bonhoeffer dat ik nu uitspreek voor Anneliese, Christina en Dee, en Ingrid.

In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons, elke nieuwe dag.

Erick Versloot

Lieve allemaal,

In de afgelopen twee maanden heb ik veel steun mogen ervaren vanuit onze gemeente. Toen Jan in het ziekenhuis en in de Ronssehof was, boden veel mensen aan om te rijden. Er waren bemoedigende telefoontjes, kaarten, vragen hoe het ging. Dat geeft je moed en kracht.

Het is anders gelopen dan wij gehoopt hadden. Wij denken met dankbaarheid terug aan de dag van de begrafenis: een volle kerk tijdens de mooie begrafenisdienst. Velen begeleidden Jan naar zijn laatste rustplaats. In het Wierickehuis veel warme woorden van bemoediging en waardering voor Jan.

Eén persoon wil ik extra bedanken: mijn engel(tje). Ineens was er weer een bemoedigende kaart, tekeningen voor Jan in het ziekenhuis, prachtige zelfgemaakte sterren die sindsdien in ons zijraam hangen, verwennerij met bonbons en chocola. Ik werd er heel blij van.

Hartelijk dank voor alles,

Anneliese de Vos

Oecumenische dienst 6 januari 2019 in het Wierickehuis.

Ook deze keer wordt er weer een oecumenische dienst georganiseerd in het Wierickehuis. Op 6 januari is iedereen weer van harte welkom om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Om 11.00 uur staat de koffie klaar en om 11.30 uur begint de oecumenische viering m.m.v. Nathan Noorland namens de Brugkerk, Arend-Jan Smits namens de Bethlehemkerk en dhr. Leon Everts namens de Willibrordkerk in Bodegraven.

De muzikale invulling wordt verzorgd door "Refresh" uit Bodegraven.

De toegang is gratis. Er is geen kinderopvang aanwezig.

De opbrengst van de collecte is voor een goed doel en de tweede rondgang is ter bestrijding van de onkosten.

Na de viering heffen wij het glas op het nieuwe jaar en is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Evenementencommissie in samenwerking met de plaatselijke kerken.

Van harte welkom!

Nolda Heus, Annemieke Martens en Marius Vroeg in de Wei

Bloemengroet

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

- 07-10 Mevr. J. Goudriaan-Staal (verjaardag 18-09)
- 14-10 Jos en Mariette Aarnoudse (getrouwd op 15-10)
- 21-10 Riet Boer- den Hollander (verjaardag)
- 28-10 Hennie Keizer-Lopers (verjaardag)

- 04-11 Sjaak van Wensveen
(dank voor jarenlang preekvoorzienerschap)
- 11-11 Erwin en Cora van Donk (12,5 jaar getrouwd)
- 18-11 Astrid van Rooijen (thuis na operatie)
- 25-11 Jan en Anneliese de Vos (medeleven)

- 02-12 Nico en Janny Rodenburg, Sander en Karien van der Burg
(nieuwe leden)
- 09-12 Huib Koning (groet)
- 16-12 Annie v.d. Berg- v.d. Lagemaat (verjaardag)
- 23-12 Martie en Irene Brussaard (40 jaar getrouwd)
- 25-12 Hennie Keizer (groet en medeleven)
- 30-12 Marianne van Os (groet en medeleven)

Legaat

De Brugkerk heeft onlangs een legaat mogen ontvangen uit de nalatenschap van een gemeentelid van wie we in het afgelopen jaar afscheid hebben genomen. Ondanks de verdrietige aanleiding zijn wij zeer dankbaar dat de schenker en de nabestaanden onze gemeente een warm hart hebben toegedragen en de kerk op deze manier met een gift hebben bedacht.

Uiteraard gaan wij met legaten altijd op een zorgvuldige manier om.

Zoals u wellicht weet, kiezen we voor deze giften een bestemming die iets zichtbaars of merkbaars toevoegt aan onze kerk. Ook dit legaat zal in de toekomst op een goede manier besteed worden.

Peter Bruin, kerkrentmeester

Gemeente Groei Groep

Zondagavond 13 januari komen we weer bij elkaar met de gemeente groei groep. We behandelen op deze avond een Bijbelse vrouw. We lezen uit de bijbel en praten hierover na.

We leren ook van elkaar en hoe we het geloof en de relatie met God beleven.

Om 20.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten bij Gea Mur, Hoge Rijndijk 52.

Heb je vragen, bel gerust naar Margo van der Burg (688417).

Kerkbalans 2019

De actie Kerkbalans staat weer op het punt te beginnen.

De bijdrage die elk van u jaarlijks toezegt, is onmisbaar voor onze gemeente.



De Brugkerk ontvangt geen subsidie. Tijdens de actie Kerkbalans, elk jaar in de tweede helft van januari, vragen we alle leden om een bijdrage om onze gemeente financieel gezond te houden. Deze vrijwillige bijdragen zijn onze belangrijkste inkomstenbron: we kunnen er circa twee derde van al onze uitgaven mee bekostigen. De rest komt voornamelijk uit collecten, andere giften en acties zoals de jaarlijkse sinterklaasactie.

Onze gemeente kan niet zonder de inzet van mensen die allerlei taken op zich nemen. Voor het grootste deel doen zij dit vrijwillig. Toch is er altijd geld nodig voor bijvoorbeeld

- het betalen van onze voorganger en gastpredikanten,
- het verzorgen van jeugdwerk en andere activiteiten,
- materiële zaken als onderhoud, energie en verzekering van ons kerkgebouw,
- de vaste afdracht die we aan de landelijke kerk voldoen.

In onze gemeente is Kerkbalans in het verleden onverminderd gesteund; we mochten de bijdragen al een aantal jaren achtereen zien stijgen. We zijn u allen dankbaar voor uw betrokkenheid en vertrouwen erop dat we ook dit jaar op u mogen rekenen. We hopen de stijgende lijn van de afgelopen jaren vast te houden en in 2019 rond de 29.000 euro voor Kerkbalans op te halen. Een flink bedrag, maar nodig om onze Brugkerk in stand te houden.

In de week van 20 januari ontvangt u een enveloppe met informatie over Kerkbalans en een formulier om uw bijdrage voor 2019 toe te zeggen. Een tot twee weken later wordt deze weer bij u opgehaald; als u buiten Nieuwerbrug woont, krijgt u een retourenveloppe.

Uw bijdragen worden nuttig besteed. Dankzij uw steun kunnen we een waardevolle plaats blijven innemen voor alle gemeenteleden en voor de samenleving in Nieuwerbrug en omgeving. Wij bevelen de actie Kerkbalans van harte bij u aan!

Peter Bruin, kerkrentmeester

Van de penningmeester

Opbrengst collectes december 2018

	Kerk	Onderh.	Diaconie	Water- project Oeganda	Missionair Werk	Kinderen in de knel	Totaal
02-12	74,65			117,55			192,20
09-12	72,30				114,55		186,85
16-12	83,95		98,20				182,15
23-12	103,90	95,25					199,15
25-12	178,80					255,47	434,27
30-12	46,15	46,90					93,05
31-12	47,50	31,90					79,40
Totaal	607,25	174,05	98,20	117,55	114,55	255,47	1.367,07

Rekeningnummers

Voor het overmaken van giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, actie kerkbalans enz. gelden de volgende IBAN rekeningnummers:

Kerk NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug

Diaconie NL70INGB0000476970 t.n.v. Diaconie De Brugkerk Nieuwerbrug

Zending NL71INGB0001561315 t.n.v. ZWO-commissie De Brugkerk
Nieuwerbrug

Collectebonnen

Als u gebruik wilt maken van collectebonnen (voor de belasting aftrekbaar), kunt u die bestellen door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk (NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug) en o.v.v. het aantal en soort bonnen dat u wenst. U heeft de keuze uit een vel van 20 bonnen à € 0,90 (€ 18,- per vel) of een vel van 20 bonnen à € 1,50 (€ 30,- per vel). Na ontvangst op de bankrekening, worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Wilt u met uw bestelling rekening houden met de verwerkingstijd bij de ING?

Hartelijke groet, Irene Brussaard-Kastelein

Kindernevendienst

De komende weken gaan wij jullie vertellen over Ester. Hoe een meisje haar volk, het joodse volk, van de ondergang moest redden. Zij leert ons hoe je sterk en moedig kan zijn. Na het verhaal hebben wij weer leuke puzzels en werkjes voor jullie. We zien jullie graag op zondagochtend in de kerk.



Het rooster van de komende weken :

13 januari	Matt 6:1-8	Gelovig zonder opsmuk
20 januari	Ester 1	Koningin Vast weggestuurd
27 januari	Ester 2:1-18	Ester, de nieuwe koningin

Wij zijn op zoek! Op zoek naar jou?!

Vind je het leuk om met kinderen te werken en wil je deel uitmaken van een gezellig team? Laat het ons weten. Wij zijn namelijk op zoek naar nieuwe teamleden.



Je geeft ongeveer eenmaal per zeven weken een kindernevendienst en daarnaast heb je nog een andere taak, bijvoorbeeld een projecttaak of een taak achter de schermen. We vergaderen tweemaal per jaar, nuttige vergaderingen, maar vooral ook gezellige vergaderingen.

We hebben geen eisen, alleen dat je het leuk vindt om met ons en kinderen te werken. Lijkt het je wat, meld je dan aan bij één van ons. We zien je reactie graag tegemoet!

Groetjes, Gerry, Lianne, Margo, Marieke, Monique en Sophie

Verjaardagen

De volgende gemeenteleden hopen deze maand hun verjaardag te vieren:

1 jan. Harold v.d. Burg	19 jan. Cora Postuma
2 jan. Leo v. Peperstaten	20 jan. Coen Tolhoek
5 jan. David Boer	22 jan. K. van Peperstraten-van Middendorp
12 jan. Govert v.d. Weg	Joke den Bleker-v. Kooten
Hanna v.d. Gouwe	Maron Habben Jansen
13 jan. Ria Wijnen-Kastelein	28 jan. Elly Hagoort-de Leeuw
Ben Koning	Alie Anker-de Bruin
Mayson Bleys	Cees de Groot
14 jan. Menno Mourits	29 jan. Kendrick de Vink
16 jan. Erna Neuteboom-v.d. Laan	30 jan. Floris Boer
Anton Wesdorp	31 jan. Mark v.d. Burg
18 jan. Trudie Verwey-Verburg	

Wij wens(t)en alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.



Uitleg bij het Bijbelrooster voor 2019

Dit jaar is een extra bijzonder jaar. Het is precies een halve eeuw geleden dat het Lectionarium '69 uitkwam, waarop inmiddels de meeste kerkelijke leesroosters zijn gebaseerd: een oecumenische mijlpaal. Het dagelijks Bijbellesrooster heeft er dit jaar de lezing van het Lucas-evangelie en van de brief aan de Kolossenzen uit overgenomen. In januari en februari lezen we uit het Bijbelboek Ester. Dit boek ligt dan nog vers in het gehoor als de synagoge Poeriem viert. In het najaar, als het evangelie uitroept: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!' (Lucas 18: 38v), lezen we verhalen over David (de boeken 1 en 2 Samuel). En in de dagen van Advent ligt de profeet Micha open: 'Luister, Bethlehem in Efrata. Je bent één van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Bethlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël' (Micha 5:1).

Het Bijbelrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt jaarlijks samengesteld door ds. Klaas Touwen, protestants predikant te Deil en Enspijk.

PS. U kunt het Bijbellesrooster ook online volgen. Op debijbel.nl leest u de tekst die u prettig vindt.

Bijbelrooster januari

1	Psalm 75	17	Ester 1:1-12
2	Openbaring 19:11-21	18	Ester 1:13-22
3	Openbaring 20:1-10	19	Ester 2:1-11
4	Openbaring 20:11-15	20	Ester 2:12-18
5	Openbaring 21:1-8	21	Ester 2:19-23
6	Openbaring 21:9-27	22	Psalm 26
7	Openbaring 22:1-11	23	Lucas 4:1-13
8	Openbaring 22:12-21	24	Lucas 4:14-30
9	Lucas 2:22-35	25	Lucas 4:31-37
10	Lucas 2:36-40	26	Lucas 4:38-44
11	Lucas 2:41-52	27	Ester 3:1-11
12	Lucas 3:1-14	28	Ester 3:12-15
13	Lucas 3:15-22(38)	29	Ester 4:1-8
14	Jesaja 40:1-11	30	Ester 4:9-17
15	Jesaja 40:12-20	31	Ester 5:1-14
16	Jesaja 40:21-31		

De laatste flessen jubileumwijn in de verkoop

Na alle festiviteiten rondom het jubileum en de uitloop ervan hebben we nog een kleine voorraad van de wijn over. Daar willen we graag vanaf en daarom willen we graag iedereen een laatste mogelijkheid bieden om nog een paar flessen wijn aan te schaffen. Er is zowel witte als rode wijn. De wijn mag weg tegen ieder redelijk bod. De komende week kan er gereageerd worden, daarna gaat de rest (voor weinig geld) naar een opkoper.

Reacties en biedingen mogen naar janenastrid@casema.nl of tel.nr. 0348-688840.

Programma Werkgroep Geloof en Cultuur

Op www.kerkpleinwoerden.nl, onder het kopje Geloof en Cultuur, vindt u een overzicht van alle activiteiten en kunt u zich aanmelden. Per maand worden in de Bruggespraak enkele agendapunten vermeld.

Een drieluik over Job

Data: maandagen 14, 21 en 28 januari 2019

Leiding: ds. Gerrit Schouten

Plaats: Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Aanmelden: aanbevolen bij gschouten@solcon.nl

Kosten: geen

Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten lijden? Is God dan toch niet goed of is Hij machteloos? Is God soms niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb je eigenlijk aan God?

In de Bijbel is Job de persoon die met deze vragen te maken krijgt. Wat Job vooral pijn doet, is dat hij God niet begrijpt. Is God wel rechtvaardig? Hij daagt God uit hem recht te doen. Het zijn vragen die ook in onze tijd springlevend zijn. We zullen ze in een drieluik over Job doordenken. Het enige huiswerk vooraf is het lezen van het Bijbelboek Job.

Week van Gebed

Datum: zondag 20 t/m zondag 27 januari 2019

Leiding: ds. Gerrit Schouten, Lianne van Dijken, Albert Nap, Peter Versloot

Plaats: verspreid door Woerden

Tijd: wisselt

De landelijke 'Week van Gebed voor de eenheid van christenen' is van 20 t/m 27 januari 2019.

In Woerden komen deze week mensen uit allerlei kerken op verschillende plaatsen en manieren bijeen om samen in gebed te gaan.

Er wordt gebeden voor mensen, de stad, de kerk, het land, de wereld. (Bijna) iedere dag is er deze week ergens in Woerden een gebedsmoment. In januari wordt het programma in de kerkbladen vermeld.

We hopen u / jou voor het eerst of opnieuw te mogen verwelkomen bij één of meerdere van de samenkomsten deze week!



"Esther" met Kees Posthumus en Henk van Glabbeek

Datum: donderdag 24 januari 2019

Leiding: Agnes ten Hoeve

Plaats: Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

Tijd: 20.00 uur

Kosten: uitgangscollecte en vrijwillige bijdrage voor de koffie

Kees Posthumus en Henk van Glabbeek spelen hun voorstelling "Esther, een Perzisch sprookje"

Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods.

We horen een actuele en muzikale versie van het oude oosterse verhaal, gesitueerd in het huidige Iran. Henk van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf.



PRIKBORD

Activiteiten om te onthouden!

Wat te doen in januari:

- ☛ 6 jan. Oecumenische dienst
- ☛ 10 jan. Smullen in de Hooiberg
- ☛ 13 jan. Gemeente Groei Groep



Vanaf 20 jan. Actie Kerkbalans

Vooruitkijken:

- ☛ 20 mrt. Gemeentevergadering

Kopij volgende Bruggespraak

Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand.

Uiterlijk MAANDAG 28 JANUARI 2019, 18.00 uur bij Astrid van Rooijen

(janenastrid@casema.nl)

Rooster

	6 januari.	13 januari.	20 januari.	27 januari.
<i>dominee</i>	o.a. Nathan Noorland	mw. P.J. Cornelisse	ds. Th.Wegman	dhr. P. Versloot
		<i>Nieuwegein</i>	<i>Zeist</i>	<i>Woerden</i>
<i>bijz. h.</i>	Oecumenische dienst			
	11.30 uur			
	Wierickehuis			
<i>ouderling</i>	Mieke Smith	Mieke Smith	Marianne Koning	Peter Bruin
<i>lector</i>	x	Ria van Buren	Anton Wesdorp	Henny Schilstra
<i>diaconie</i>	Henk Nijman	Jan Ham	Jan Ham	Lisan v.d. Beukel
<i>koster</i>	x	Geke v.d. Ent	Geke v.d. Ent	Ria Timmer
<i>beamer</i>	x	Jan Hiemstra	Erik de Gier	Erik de Gier
<i>1e coll.</i>	x	kerk	diaconie	kerk
<i>2e coll.</i>	x	onderhoudsfonds	kerk	onderhoudsfonds
<i>organist</i>	x	Janieke Bruin	Henk Hilgeman	Addo Dam
<i>k.n.d.</i>	x	Monique	Sophie	Marieke
<i>oppas</i>	x	Adrie & Ina	Aartje & Annemarie	Annaliza & Krista