

Voorganger:

Nathan Noorland Prins Hendrikkade 7, 3441 XD Woerden  
☎ 06-116 526 17 ✉ predikant@brugkerk.nl

Scriba:

Marianne Koning Weijpoort 31, 2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn  
☎ 0348-688 590 ✉ scriba@brugkerk.nl

Redactie Bruggespraak:

Astrid van Rooijen ☎ 0348-688 840 ✉ janenastrid@casema.nl

Kerkelijk Bureau:

Houtwerf 4, 2415 BK Nieuwerbrug a/d Rijn  
✉ lr.brugkerk@gmail.com

*Ik wens jullie shalom!*

**ISRAELZONDAG 2018**

*Op de avond van de Opstandingsdag waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders hadden ze deur op slot gedaan. Maar opeens stond Jezus tussen hen in en zei: 'Ik wens jullie vrede.'*  
[De Bijbel in Johannes 20: 9]

Komende zondag is het Israëlzondag. Op deze zondag denken we als kerk aan de 'onopgeefbare verbondenheid' met het volk van Israël. Het is goed om dat te doen, want bij het volk van Israël liggen onze roots. Zonder Israël was er geen kerk geweest en zonder Israël hadden we ook veel minder van Gods karakter leren kennen: De Eeuwige God die kiest voor wat klein en onbeduidend is, de God die trouw is, ook al gaat het kleine volkje keer op keer de fout in. Een God die het meest intiem dichtbij kwam in de persoon van Jezus uit het Israëlische dorpje Nazareth.

Toch is het vaak donker in de relatie tussen het volk van Israël en de kerk. Dat begon al snel nadat de beweging van de opgestane Jezus van Nazareth groter werd. Volgelingen van Jezus werden vervolgd. Tegelijk deden de christenen het in de eeuwen daarna ook geregeld in heviger mate terug. Er zijn verschrikkelijke gebeurtenissen bekend van Jodenvervolgingen. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verschillende predikanten rechtvaardigden deze vervolgingen met de Bijbel in de hand. Het deed de relatie tussen het Christendom en haar oorsprong geen goed.

Op dit moment lijkt de relatie tussen het volk van Israël en de kerk weer het onderwerp van een gespannen discussie. Nu weer andersom. Een groep predikanten binnen de *Protestantse Kerk in Nederland* wil bijvoorbeeld geen 'onopgeefbare verbondenheid' en 'Israëlzondag' meer, aangezien er onrecht plaatsvindt ten opzichte van het Palestijnse volk. Daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Er zijn voors en tegens, maar het gevaar daarvan is dat je snel verzandt in lange (vaak politieke) discussies.

In *Johannes 20: 9* zit er een groepje Joodse christenen angstig bij elkaar. Jezus is opgestaan, maar tegelijk worden ze vervolgd. Alle deuren zijn daarom hermetisch gesloten. Je weet maar nooit. Het is beter om afstand te nemen. Het groepje christenen had er echter niet over nagedacht dat ze daardoor ook de deuren hadden gesloten voor de opgestane Jezus zelf. Gelukkig liet Jezus zich niet tegenhouden door muren, angst en donker. Hij komt binnen en begroet de angstige leerlingen met de prachtige groet: 'Shalom', oftewel: 'Ik wens jullie vrede.'

'Shalom!' is een alledaagse Israëlsche groet. Tegelijk omvat het alles waarnaar mensen verlangen. Vrede met mensen onderling, met God en met jezelf. Het is het beste wat je de ander kunt toewensen!

Laten we onze Heer, de Jood Jezus van Nazareth navolgen en op Israëlzondag midden in het donker van het conflict, van de angst, de muren die worden opgeworpen en deuren die hermetisch worden gesloten tussen bijvoorbeeld het volk van Israël en de Palestijnen en de Kerk en Israël, bidden, smeken en spreken: 'Ik wens jullie shalom, in Jezus naam.'

Want is dat niet veel meer het Koninkrijk van God naleven en het Nieuwe Jeruzalem verwachten dan muren op te werpen en deuren te sluiten?

*Bid om vrede en rust voor Jeruzalem,  
Voor mensen die houden van deze stad.  
Laat er vrede zijn in de stad,  
Laat er rust zijn binnen de muren. (Psalm 122: 6 en 7)*



*Nathan Noorland*

## Bij de diensten

Op *zondag 7 oktober* nemen we afscheid van Alet van Stavel als diaken, Nen de Vink als ouderling en Anton Wesdorp als ouderling-kerkrentmeester. Ze hebben onze gemeente met al hun talenten op een bijzondere manier gediend. We gaan ze missen! Zondag worden tegelijk Peter Bruin (ouderling-kerkrentmeester) en Jan Ham (diaken) bevestigd. De handen worden opgelegd en God laat zien: 'Ik ben met je, alle dagen, tot de voltooiing van de wereld.'

Tijdens de dienst wil ik met jullie nadenken over 2 Korinthe 1: 15 – 24. Laten we als gemeente biddend om Alet, Nen, Anton, Peter en Jan heen staan en er zondag zijn!

## Deel je leven

Wil je Nathan spreken, omdat je ziek bent, in een dip zit, of om een andere reden? Bel/WhatsApp hem op 0611652617 of mail [asnoorland@gmail.com](mailto:asnoorland@gmail.com). De werkdagen van Nathan zijn maandag en dinsdag.

*Dit is de dag die Gij hebt gemaakt:  
Vreugde als zonlicht over ons mensen.  
Toegang tot leven, bestand tegen het donker,  
tegen de vernielende dood.  
Deze dag, staat uw Zoon ons voor ogen,  
uw Eerst, uw Liefste!  
Zijn opstanding vieren wij  
als een belofte voor ieder.*

*Waar vragen het winnen,  
waar twijfel en ongeloof ons op afstand houden,  
dring dan door tot ons hart  
met uw levenwekkende Geest.  
Overtuig ons ervan dat de schepping mag herademen  
dat uw liefde voor ons  
zich door de nacht niet laat weerhouden.  
Wek ons en zet ons op onze voeten,  
om Hem, Jezus Messias.*

Sytze de Vries, 'Zolang wij adem halen'

## On Track

Komende dinsdag 9 oktober begint 'On Track' voor alle tieners uit groep 7 en 8. Als het goed is hebben zij inmiddels een uitnodiging gekregen.



## Keetkerk

Op zondag 14 oktober is er weer Keetkerk. Het begint om 11.30 uur en is voor alle tieners vanaf 12 jaar. Krijg je nog geen WhatsApp-bericht met de uitnodiging? Stuur dan een berichtje naar Nathan (0611652617), dan zetten we je in de verzendlijst. Verder wordt er dit seizoen Keetkerk gehouden op de volgende zondagen: 11 november, 9 december, 13 januari 17 februari, 7 april en 12 mei.



## Open Doers Dag | 20 oktober

Op zaterdag 20 oktober vindt de Open Doers Dag plaats in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Open Doers is een organisatie die zich bezig houdt met de Vervolgde Kerk. De Open Doers Dag is een inspirerende dag (10.00 – 16.00 uur) waarin je met ongeveer 10.000 medechristenen uit Nederland en België, zingt, luistert naar getuigenissen van vervolgde christenen en workshops kan volgen. Er is daarnaast een paralelprogramma voor kinderen en tieners. De ervaring van Lianne en mij is dat deze dag ontzettend opbouwend is voor je geloof en het lijkt ons mooi om met een groep uit onze gemeente naar deze dag te gaan. Ga je mee? Stuur een mailtje naar [predikant@brugkerk.nl](mailto:predikant@brugkerk.nl). Voor meer informatie zie: [www.opendoors.nl](http://www.opendoors.nl)

## Omzien naar elkaar

Als gemeente mogen we vreugde delen met de mensen die blij zijn en de mensen om ons heen steunen die te maken hebben met de moeilijke kanten die het leven soms met zich meebrengt. We denken ook aan de mensen die hier niet met naam genoemd zijn.

- Een aantal weken geleden is Mw. Eef van Luinen aan haar pols geopereerd. De operatie is goed verlopen. Zij mag een aantal weken haar arm niet gebruiken en deze tijd verblijft zij bij haar dochter Marianne in Wilnis (Wagenmaker 120 3648 KM).
- We zijn samen met Kees en Lyda Op 't Landt dankbaar en blij dat zij 24 september met hun gezin hun 25-jarig huwelijk mochten vieren.
- Op 14 september vierden Gerard en Sonja de Wit hun 40-jarig huwelijk. Wat een zegen om dit met elkaar te mogen vieren.

Beide echtparen wensen wij Gods Zegen toe met elkaar en hun gezin.

## Uit de consistorie

Op 10 september kwam de kerkenraad bij elkaar. Het was de laatste vergadering voor drie ambtsdragers: Anton Wesdorp (kerkrentmeester), Alet van Stavel (diaken) en Nen de Vink (ouderling). Zij treden af op zondag 7 oktober. De voorzitter, Mieke Smith, heeft hen bedankt voor hun enthousiaste inzet in de afgelopen jaren. Anton en Alet worden opgevolgd door resp. Peter Bruin en Jan Ham. Zij zullen in de dienst op 7 oktober bevestigd worden.

In deze vergadering is gesproken over de preekvoorziening in 2019. Inmiddels heeft Sjaak van Wensveen een groot gedeelte van het rooster ingevuld. Een hele klus, omdat predikanten al vroeg benaderd worden en hun agenda snel volloopt.

Voorgangers worden op de hoogte gebracht over de identiteit en de liturgie van de Brugkerk en geven hun persoonlijke invulling hieraan.

Verschillende diensten zijn de afgelopen periode extra ondersteund met muziek. Het koor Refresh trad op tijdens de Tentdienst en de Kom over de Brugdienst. Aan de dienst op de startzondag verleende Maaïke Gerlesma (saxofoon) en Janieke Bruin (piano) hun medewerking. Het waren mooie diensten. Muziek, zang, een koor, mooie liederen e.d. kunnen de dienst extra beleving geven. De kerkenraad vindt het belangrijk om hier meer aandacht aan te besteden. Hiervoor zal een commissie samengesteld worden.

In verband met de zichtbaarheid van de beamer heeft er, op proef, een projectiescherm in de kerk gehangen. Misschien heeft u het zelf gezien. Helaas viel het resultaat tegen en heeft de kerkenraad besloten om het scherm terug te sturen naar de leverancier.

Aan het einde van de vergadering sloot Anton af. Vervolgens werd lied 704, "Dank, dank nu allen God", gezongen.

Mariette Koning

## Van de diaconie

Afgelopen zondag (30-9) was de eerste collecte voor de diaconie. Er waren 2 doelen:

\*Noodhulp. Kerk in Actie ondersteund via plaatselijke christelijke organisaties bij rampen. Actueel is de tsunami op het eiland Sulawesi.

\*Ondersteuning van de christelijke kerk in Syrië. Na vele jaren oorlog is dit hard nodig.

De diaconie zou naast de collecteopbrengst (€100,90) nog een donatie doen.

Besloten is om beide doelen met 250 euro extra te ondersteunen.

Dit betekent dat beide doelen 300 euro krijgen.

## Collecte

Zondag 14 oktober is de eerste collecte bestemd voor het werelddiaconaat.

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis.

Ook ondersteunt UMN de boeren bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En trainen ze mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.

### Vooruitblik op dankdag voor gewas en arbeid

Op zondag 4 en 11 november willen we in de Brugkerk stilstaan bij dankdag voor gewas en arbeid. Net als vorig jaar willen we dat doen door een actie te houden voor de voedselbank Gouda en omstreken. Hier valt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook onder. Gedurende twee zondagen (4 en 11 november) vragen we u producten mee te nemen naar de kerk, die dan worden verzameld en daarna bij de voedselbank worden ingeleverd. In de volgende Buggespraak leest u meer over deze actie.

### Bloemengroet

01-07 mw. M. v.d. Weg, verjaardag

08-07 mw. A. Koning-Boot, verjaardag

15-07 dhr. J. Wijnen, verjaardag

22-07 mw. A. Klaster-v.d. Wijngaard, verjaardag

29-07 mw. A. Verdoold-Quak, verjaardag

05-08 mw. M. Dijkshoorn-Achterberg, verjaardag

12-08 dhr. J. Slappendel, invallende organist

19-08 mw. Kroone, Gerdien Plomp, Patricia van de Loo

26-08 dhr. J. de Vos, verjaardag

02-09 mw. Op 't Landt, verjaardag + thuiskomst na revalidatie

09-09 K. en A. Wesdorp, bedankje voor gastvrijheid Startdag

16-09 mw. T. v.d. Berg-Sluijk, verjaardag

Dhr. H. Regtvoort, dank voor helpen oud papier ophalen

30-09 S. en G. de Wit, 40 jaar getrouwd

L. en K. Op 't Landt, 25 jaar getrouwd

### Bedankje

Hartelijk dank voor de bloemen en het medeleven na mijn operatie.

Vriendelijke groet, Joke den Bleker

### Van de penningmeester

Opbrengst collectes september 2018

	Kerk	Missionair Werk	JOP	Waterproject Oeganda	KIA Noodhulp/ Kerk in Syrië	Totaal
02-09	47,17	51,31				98,48
09-09	85,80		89,20			175,00
16-09	51,00			107,45		158,45
30-09	73,40				100,90	174,30
Totaal	257,37	51,31	89,20	107,45	100,90	606,23

De opbrengst van de foienpot op de startzondag van 9 september bedroeg € 134,55 en is bestemd voor de onkosten. Allen hartelijk dank voor uw giften. Op 23 september was er geen collecteopbrengst i.v.m. de KODB dienst in de Bethlehemkerk.

### Rekeningnummers

Voor het overmaken van giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, actie kerkbalans enz. gelden de volgende IBAN rekeningnummers:

Kerk NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug

Diaconie NL70INGB0000476970 t.n.v. Diaconie De Brugkerk Nieuwerbrug

Zending NL71INGB0001561315 t.n.v. ZWO-commissie De Brugkerk Nieuwerbrug

### Collectebonnen

Als u gebruik wilt maken van collectebonnen (voor de belasting aftrekbaar), kunt u die bestellen door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk (NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug) en o.v.v. het aantal en soort bonnen dat u wenst. U heeft de keuze uit een vel van 20 bonnen à € 0,90 (€ 18,- per vel) of een vel van 20 bonnen à € 1,50 (€ 30,- per vel). Na ontvangst op de bankrekening, worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Wilt u met uw bestelling rekening houden met de verwerkingstijd bij de ING?

Hartelijke groet,  
Irene Brussaard-Kastelein

### Mutaties

Nieuw binnengekomen leden:

Dhr. N. Rodenburg en Mevr. B.J. Rodenburg-Rook

Beursstraat 2 A, 2411 BA Bodegraven

## Gemeente Groei Groep

Zondagavond 14 oktober komen we weer bij elkaar. Deze keer is iedereen welkom bij Elly v.d. Gouwe (Korte Waarder 33a, achterste huis rechts).

De avond start om 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur.

We hebben het over vrouwen uit de Bijbel. Deze avond gaat het over Hanna.

Wat heeft het ons te zeggen en wat kunnen we van haar leren.

Welkom allemaal.

## Kindernevendienst

De komende maand staan er verhalen uit het boek Openbaring op het programma. In dit boek staan veel visioenen over hoe het zal zijn als Christus op aarde terug zal keren. Komen jullie ook luisteren? Ook hebben we natuurlijk weer leuke kleurplaten en puzzels. We zien jullie graag op zondagochtend in de kerk!

Gerry, Imre, Lianne, Lieneke, Margot, Marieke, Monique en Sophie

7 oktober	Openbaring 1:9-20	Ik ben de eerste en de laatste
14 oktober	Openbaring 5:6-14	Christus opent de boekrol
21 oktober	Openbaring 7:9-17	Christus brengt de gelovigen Thuis
28 oktober	Openbaring 10:1-11	De geopende boekrol

## Christelijke Jeugdclub Nieuwerbrug

Twintig weken lang in het winterseizoen is er kinderclub in Nieuwerbrug voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. We starten maandag 8 oktober.

De clubs worden gegeven in het Wierickehuis.

Maandagmiddag: meisjes en jongens van groep 3,4 en 5 (14.30 – 15.45 uur)

Maandagavond: meisjes en jongens van groep 6,7 en 8 (18.45 – 20.00 uur)

We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en praten hierover. Daarnaast is er ook veel tijd voor creatieve uitspattingen! De eerste twee clubmiddagen of avonden zijn vrijblijvend te bezoeken voor slechts 1 euro (voor de herfstvakantie). Het clubseizoen loopt van oktober tot eind maart. De kosten zijn 25 euro per kind voor het hele seizoen.

Met de hele club vieren we kerstfeest en als afsluiting van het seizoen gaan we gezellig een dagje met elkaar uit.

Lijkt het je ook leuk om te komen? Je bent van harte welkom!

Mieke Smith

06-40408067/ miekesmith13@gmail.com

## Kliederkerk

Aanstaande zaterdag, 6 oktober wordt in Woerden een Kliederkerk georganiseerd in de Kruiskerk Woerden (to Winkelcentrum Tournouysveld). Het jeugdwerk wil laagdrempelige ontmoetingen voor alle leeftijden rondom een Bijbelverhaal organiseren. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn de vaste onderdelen van Kliederkerk. Bij deze activiteit zijn dus nadrukkelijk kinderen (4-12 jaar) samen met hun ouder(s)/opvoeder(s) uitgenodigd. Om te kunnen meedoen, hoef je geen lid van een kerk te zijn. En omdat het dierendag is geweest, mogen de jongere kinderen hun favoriete dierenknuffel meenemen. Ook is de toegang gratis. Na afloop is er wel ruimte om een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd te geven. Wilt u meer informatie over deze activiteit, neem dan contact op met Yvonne Vergeer op het mailadres: [jeugdouderlingKK@kerkklanken.nl](mailto:jeugdouderlingKK@kerkklanken.nl). Dit is ook het adres waarop mensen zich kunnen aanmelden. Zeker i.v.m. het eten, wordt dit op prijs gesteld.

## Verjaardagen

De volgende gemeenteleden vier(d)en in oktober hun verjaardag:

6 okt. Hille Schilstra	22 okt. Gerard de Wit
7 okt. Romy Wijnen	Tessa Wijnen
14 okt. Marco Op't Landt	25 okt. Sil Quak
16 okt. Kees-Jan Timmer	26 okt. Ria Zaal- Kastelein
17 okt. Henny Keizer-Lopers	27 okt. Elly van der Gouwe-Dingemans
Cees Verwey	28 okt. Jaap den Bleker
19 okt. Bert v. Stavel	29 okt. Thijs v. Donk
Ingrid de Vos	

Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

## Verslag wadlopen 15 September

Zoals belooft hier een kort verslag van de fantastische wadloopdag op zaterdag 15 september.

Vrijdagavond kreeg iedereen die mee ging lopen het bericht "It giet oan". Op zaterdag, heel vroeg in de ochtend (3 uur), verzamelde een aantal leden van de Brugkerk zich op het kerkplein. Anderen (Ria en Kees-Jan) waren al een dag eerder naar het noorden gegaan en Joanne en Auke gingen vanuit Amsterdam. Na 2.5 uur sturen kwamen we prima op tijd in Holwerd aan. Daar konden we ons op het gemak voorbereiden op het "grote" avontuur. Het is moeilijk uit te leggen wat het wadlopen nou precies zo leuk maakt. Je moet het zelf gewoon meemaken.

Om half 7 mochten we na een kleine en laatste regenbui die dag de modder in. Weg zijn de schone schoenen! Heerlijk in de blubber. En zie je dan maar staande te houden!



Na heel wat blubber en diepe geulen kwamen we vermoeid maar voldaan aan op het uiterste puntje van Ameland. Nog een stuk door het duin lopen en jawel toen een verfrissende duik in de Noordzee.

Heerlijk weer droge kleren aan en wachten op de 2<sup>e</sup> tocht van de trekker met

karren richting Nes. Voor 3 euro werden we bijna voor het restaurant afgezet. Daar konden we genieten van koffie met appeltaart en een heerlijk wadlopertje. Daarna nog een aardige wandeling richting de boot, de kuiten werden weer even losgelopen. Een korte sprint en we haalden de boot van 14.00 uur. Een korte snack in Holwerd en toen met elkaar weer richting Nieuwerbrug. Rond 18.00 uur stonden we weer veilig op het kerkplein.

Iedereen bedankt voor de gezellige dag en zeker tot volgend jaar!!

Addo en Mieke

### Bijbelrooster

1 okt.	Rechters 11:1-11	17 okt.	Rechters 13:1-14
2 okt.	Rechters 11:12-27	18 okt.	Rechters 13:15-25
3 okt.	Rechters 11:28-40	19 okt.	Rechters 14:1-20
4 okt.	Psalm 35:1-10	20 okt.	Rechters 15:1-20
5 okt.	Psalm 35:11-28	21 okt.	Marcus 10:32-45
6 okt.	Marcus 10:1-16	22 okt.	Marcus 10:46-52
7 okt.	Marcus 10:17-31	23 okt.	Rechters 16:1-3
8 okt.	Rechters 12:1-7	24 okt.	Rechters 16:4-22
9 okt.	Rechters 12:8-15	25 okt.	Rechters 16:23-31
10 okt.	Romeinen 16:1-16	26 okt.	Openbaring 1:1-8
11 okt.	Romeinen 16:17-27	27 okt.	Openbaring 1:9-20
12 okt.	Deuteronomium 14:1-21	28 okt.	Openbaring 2:1-7
13 okt.	Deuteronomium 14:22-29	29 okt.	Openbaring 2:8-11
14 okt.	Deuteronomium 15:1-11	30 okt.	Openbaring 2:12-17
15 okt.	Deuteronomium 15:12-23	31 okt.	Openbaring 2:18-29
16 okt.	Deuteronomium 16:1-17		

### Kopij volgende Bruggespraak

Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand.

**Uiterlijk maandag 29 oktober 2018, 18.00 uur** bij Astrid van Rooijen

(janenastrid@casema.nl)

### Interkerkelijk volleybal toernooi

Op 16 november vindt er in de Milandhof een Interkerkelijk volleybal toernooi plaats. Hier doen met name allerlei groepen uit Woerden aan mee, denk aan een team van catechesanten, World Servants, ouderlingen, kerkenraad Noord, een kring etc. Marieke en ik doen al jaren mee met een Woerdens team. Het is altijd heel gezellig, waarbij winnen niet de boventoon voert. Het lijkt me leuk om dit jaar ook met een team uit Nieuwerbrug te gaan volleyballen. Het is vrijdagavond 16 november, aanvang rond 19.30 uur en einde zal zonder "derde helft" rond 22.00 uur zijn.

Wie o wie meld zich aan, zowel mannen als vrouwen zijn welkom.

Opgeven kan via mij: famvanstek@gmail.com.

Sportieve groet, Marcel van Stek

# PRIKBORD

## Activiteiten om te onthouden!

### Wat te doen in oktober:

- ☛ **8 okt. Start Jeugdclub**
- ☛ **9 okt. On Track**
- ☛ **11 okt. Smullen in de Hooiberg**
- ☛ **14 okt. Collecte voor Werelddiaconaat**
- ☛ **14 okt. Keetkerk**
- ☛ **14 okt. Gemeente Groei Groep**
- ☛ **20 okt. Open Doors**



### Vooruitkijken:

- ☛ **11 nov. Dankdag gewas en arbeid**
- ☛ **11 nov. Keetkerk**
- ☛ **16 nov. Interkerkelijk volleybaltoernooi**
- ☛ **17 nov. Zangmiddag voor senioren**

## Rooster

	<b>7 oktober.</b>	<b>15 oktober.</b>	<b>21 oktober.</b>	<b>28 oktober.</b>
<i>dominee</i>	Nathan Noorland	ds. J. Aarnoudse	mw. ds. I. Terlouw	mw. ds. P.J. Cornelisse
		<i>Dordrecht</i>	<i>Blaricum</i>	<i>Nieuwegein</i>
<i>bijz. h.</i>	Afscheid/bevestiging ambtsdragers			
<i>ouderling</i>	Marianne Koning			Karla Schuitemaker
<i>lector</i>	Ria van Buren	Pieter v. d. Gouwe	Henny Schilstra	Astrid v. Rooijen
<i>diaconie</i>	Lisan v.d. Beukel	Lisan v.d. Beukel	Henk Nijman	Henk Nijman
<i>koster</i>	Kees v. Duuren	Ria Timmer	Ria Timmer	Geke v.d. Ent
<i>beamer</i>	Kees-Jan Timmer	Erik de Gier	Floris Boer	Jan Hiemstra
<i>1e coll.</i>	kerk	KiA werelddiaconaat	kerk	diaconie
<i>2e coll.</i>	onderhoudsfonds	kerk	onderhoudsfonds	kerk
<i>organist</i>	Martijn v.d. Weerd	Marco Spits	Janieke Bruin	Marco Spits
<i>k.n.d.</i>	Marieke	Monique	Lianne	Imre
<i>oppas</i>	Krista & Sophie	Ina & Elsbeth	Aartje & Annaliza	Adrie & Lydia