

Voorganger:

Nathan Noorland De Groendijck 1, 3465 JB Driebruggen  
☎ 06-116 526 17 ✉ predikant@brugkerk.nl

Scriba:

Marianne Koning Weijpoort 31, 2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn  
☎ 0348-688 590 ✉ scriba@brugkerk.nl

Redactie Bruggespraak:

Astrid van Rooijen ☎ 0348-688 840 ✉ janenastrid@casema.nl

Kerkelijk Bureau:

Houtwerf 4, 2415 BK Nieuwerbrug a/d Rijn  
✉ lr.brugkerk@gmail.com

## De tuin

*“Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust” (Psalm 62: 2 NBV)*

De tijd van vakantie is weer voorbij. Misschien ben je er lekker op uit geweest of heb je thuis of in de tuin genoten van de zomer. Van vakantie verwachten wij dat het ons tot rust brengt en misschien voel je je daadwerkelijk tot rust gekomen doordat je het werk een tijdje naast je neer hebt kunnen leggen. Ik hoop het voor je. De vakantie heeft ook mij goed gedaan, maar ik merkte dat ik de neiging had om te vergeten tijd te nemen om ook mijn hart tot rust te brengen. Misschien herken je dat.

Al is de vakantie afgelopen; het betekent niet bij voorbaat dat de rust verdwenen is of dat er geen kansen meer zijn om rust te zoeken. Ik ben me er ook van bewust dat rust zoeken en stil worden niet eenvoudig is. Je hoort regelmatig over het belang ervan in de kerk, maar hoe doe je dat dan? Wat mij erg helpt, is een boekje dat ik thuis heb. In het boekje worden verschillende dingen uit de natuur (strand, rivier, sterrenhemel, etc.) gebruikt om je te helpen nadenken over jezelf, je leven, over God en daar ook met God over in gesprek te gaan. Een van die hoofdstukken heet 'Tuin'. Ik heb geen tuin, maar ik weet dat de meesten van jullie die wel hebben (of hadden) en dat maakte dat juist deze vergelijking mij geschikt leek om met jullie te delen.

Ons hart kunnen we namelijk vergelijken met een tuin. Het is de plaats waar je naartoe gaat om God in gebed te ontmoeten. In je tuin groeit onkruid; soms schieten er zelfs doorns en distels op. Geen mensenhart is daar vrij van.

Soms is het goed om dat onkruid te verwijderen. Soms is het goed om het te laten staan en te bedenken dat onkruid niets meer is dan een bloem die je niet zelf geplant hebt en die zich niet aan jouw wil wil onderwerpen. In ons hart zijn ook verlangens en hunkeringen. Sommige zullen zich uitstrekken naar het licht als reusachtige zonnebloemen of langzaam maar zeker onze dromen binnendringen als een klimroos. In je tuin groeien bloesems van pure vreugde, maar ook brandnetels, doornstruiken en planten met giftige bedoelingen.

Je tuin heeft onderhoud nodig, tenminste, als je wilt dat het een heilige plaats blijft. Een biddend hart ontwikkel je alleen door het regelmatig te bevloeien met onverdeelde aandacht. Een goede tuin is een plaats waar veel leven is, een bron van voedsel voor dieren en planten en de tuinman zelf. In Johannes 20 ziet Maria Jezus aan voor de tuinman. Wat vind je van de gedachte dat Jezus als Tuinman de zorg voor jouw hart wil overnemen?

Zoek de stilte en neem de tijd om samen met de Tuinman door de tuin van je hart te wandelen. Wees niet bang om hem alles te laten zien, hij weet het namelijk al en hij houdt evengoed van je. De vragen hieronder kunnen je helpen om na te denken over wie je bent, over hoe het met je gaat en om in contact te zijn met Jezus.

- Wat voor weer is het vandaag in jouw tuin? Voelt je hart warm aan of juist koud? Schijnt de zon of is het mistig? Is de lucht in jouw binnenste vandaag blauw of juist bewolkt

- Welk seizoen is het? Voel je je springlevend en vol energie of heeft de winter je in zijn greep? Spruit er nieuw leven uit je of sterven er dingen af? Wat geeft jou levenslust? En wat dreigt je te verstikken?

- Welke bloem zou je de Tuinman willen laten zien, gegroeid uit het zaad van liefde dat hij in je hart geplant heeft? Welke vruchten of geschenken wil je hem aanbieden en delen met de mensen om je heen?

- Een tuin is een plaats voor liefdevolle omgang met anderen. Wie laat jij binnen in de omheining van de tuin van je hart? En hoe ga je om met de tuin van anderen wanneer zij jou uitnodigen om binnen te komen?

- Met welk onkruid zou je graag willen afrekenen? Zijn er ook planten te vinden die de vreugde van anderen dreigen te bederven? (Een sarcastische tong misschien of diepgewortelde wrok, ongeduld, intolerantie)

- Moet er misschien iets gesnoeid worden? Ben je bereid de Tuinman gelegenheid te geven om te doen wat gedaan moet worden?

- Mag Hij in jouw hart de Tuinman zijn? Geef je Hem daar dan ook de ruimte voor, of probeer je alles zelf te doen?

Bron: Stil zijn bij God (Margaret Silf)

*Lianne Noorland*

## Bij de diensten

### Startzondag

Op zondag 9 september starten we als gemeente met een nieuw seizoen. De startdienst belooft een vrolijke dienst te worden rond het jaarthema 'een goed gesprek'. In het bijbelgedeelte (Markus 8: 27 – 30) gaat Jezus in gesprek met zijn vrienden over de vraag 'Wie ben ik volgens jou?'. Janieke Bruin en Maaïke Gerlsma zullen de startdienst een extra vrolijke noot geven met piano en saxofoon. Na de dienst is iedereen welkom in de tuin bij Anton en Karla Westdorp. Een gelegenheid voor een goed gesprek en voor de kinderen is er genoeg te beleven op de boerderij. Er wordt gezorgd voor een lunch. Het samenzijn duurt tot ong. 14.00 uur. Wees erbij!

### Kom over de Brug

Op zondag 23 september is er weer een gezamenlijke dienst met de hervormde gemeente in de Bethlehemkerk. In deze dienst mag ik voorgaan en we hopen op een mooie dienst. Het zou mooi zijn als we met een grote groep over de Brug mogen gaan om samen te komen rond de Ene Heer!

## On Track (kinderen groep 7 en 8)

Vanaf dinsdag 2 oktober begint 'On Track!'.

Een nieuw initiatief voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Na schooltijd geef ik in ongeveer 3 kwartier, op een creatieve en interactieve manier uitleg over verschillende verhalen en thema's uit het *Oude Testament*. Volgend jaar hopen we met dezelfde groep het *Nieuwe Testament* te behandelen.

We zien als kerkenraad dat er steeds minder Bijbelkennis is onder kinderen en jongeren. Op deze manier hopen we dit op een positieve manier te kunnen veranderen. 'On Track' is een methode die al in veel kerken in Nederland wordt gebruikt en de reacties van kinderen, ouders en predikanten zijn ontzettend positief.

*On Track wordt van 2 oktober tot begin maart gegeven. Ook kinderen uit de Bethlehemkerk schuiven aan, zodat we een wat groter groepje hebben. Halverwege september krijgen alle kinderen een persoonlijke uitnodiging.*

## Keetkerk

Het duurt nog even, maar op zondag 14 oktober is de eerste Keetkerk van het seizoen. Zet de datum alvast in je agenda! Alle jongeren vanaf groep 8, zijn van harte welkom voor de 3 B's (Bijbel, Bubbels en Bitterballen).

De andere data (allemaal op zondag) van het nieuwe seizoen zijn:  
11 november, 9 december, 13 januari, 17 februari, 7 april en 12 mei



## Keigaaf

Vanaf januari 2019 zullen Lianne en ik weer een aantal keer met de kinderen van de basisschool een aantal thema's behandelen. In december hopen we de data in de Bruggespraak te zetten.



## Verdiepingskring

Vanaf januari 2019 zal er ook weer een aantal weken een verdiepingskring worden gehouden over een specifiek thema. In december hoop ik daar meer over te kunnen vertellen.

## Verhuizing naar Woerden

Na anderhalf jaar met veel plezier (tijdelijk) in Driebruggen te hebben gewoond, hopen Lianne en ik op 29 september te verhuizen naar Woerden. Op deze plek kunnen we de komende tijd blijven wonen. We zijn erg dankbaar voor deze mogelijkheid en erg enthousiast over ons nieuwe huis. We verhuizen daarnaast ook op het juiste moment. Lianne is een maand geleden aangenomen bij het Leger des Heils in Utrecht en is vanaf station Woerden binnen no-time op haar werk en voor mij is Nieuwerbrug even goed aan te fietsen en ben ik binnen 35 minuten op de universiteit. Er hoeft weinig aan het nieuwe huis te gebeuren maar... Heb je zin om mee te helpen met verhuizen e.d.? Schiet ons gerust even aan in de kerk of stuur een berichtje! Ons nieuwe adres is per 29 september: *Prins Hendrikkade 7, 3441 XD te Woerden.*

*Nathan Noorland*

## Omzien naar elkaar

Kort geleden is Michelle van Duuren geopereerd. We zijn dankbaar en blij dat deze operatie goed is verlopen en dat de uitslagen positief zijn. We wensen Michelle een spoedig herstel toe.

Nelleke en Chris Bac zijn dankbaar en blij, nu zij opnieuw een prachtig wonder uit Gods hand mochten ontvangen. Op 6 juli is Jacob Christopher geboren, broertje van Samuel en Elize. Wij wensen hen veel geluk en vreugde toe.

Eind juli is mw. R. op 't Landt getroffen door een herseninfarct. Gelukkig gaat het goed met haar. Ze hoopt na een periode van revalidatie begin september naar huis te komen. Wij wensen haar veel sterkte en kracht toe.

Als gemeente mogen we vreugde delen met de mensen die blij zijn en de mensen ondersteunen die te maken hebben met de moeilijke kanten die het leven soms met zich meebrengt. Sommige mensen worden hier bij naam genoemd. Aan anderen denken we zonder hun naam te noemen.

Hartelijke groet namens de kerkenraad.

Mieke Smith

Graag deel ik een mooi gedicht met u allemaal van dhr. C.G. Hoogendoorn uit Amersfoort.

## Geborgen

Ik sla mijn armen om je heen;  
jij voelt je uit balans, verloren.  
Waar je ook gaat, ben je niet alleen;  
zoals jij bent, wil Ik bij je horen.

Mijn vrede reik ik pelgrims aan,  
als kracht en hoop op al hun wegen.  
Ik ken de zorgen van 't bestaan,  
kom naderbij met moed en zegen.

'k Verwarm door mensen om je heen,  
jouw kilte van verdriet en zorgen.  
Mijn licht doorbreekt zelfs harde steen,  
gloort troostend op, elke nieuwe morgen.

Ik roep je om op te staan,  
-je levenszwaarte wil ik delen-  
voorbij jouw horizon te gaan,  
want zo alleen wordt delen helen.

Ik sla mijn armen om je heen;  
jouw diepten breng Ik bij God thuis.  
Je weet je dan niet meer alleen  
en gaat op weg naar 't Vaderhuis.

Als straks jouw reis ten einde gaat,  
weet dan: er gaat geen mens verloren.  
Hij die in eeuwigheid bestaat,  
brengt naar Zijn Huis, wie Hem toebehoren.

*Kees Hoogendoorn - juni 2018*

## Dringend appel

We zijn blij u te melden dat Peter Bruin de vacature van ouderling kerkrentmeester op zich wil nemen. Al eerder hebben we u gemeld dat Jan Ham diaken zal worden. We zijn nog wel op zoek naar een ouderling m/v als opvolger van Nen de Vink die in september aftredend is. We hebben diverse mensen benaderd, maar om uiteenlopende redenen heeft niemand positief gereageerd op ons verzoek.

Het is alweer enkele jaren geleden dat we dit als kerkenraad de pastorale brief "De Brugkerk in 2025" uitgebracht hebben. We hebben daar met z'n 40 mensen serieus en creatief over gesproken op twee avonden. Een van de conclusies was, dat als we 2025 willen halen, dat er toch zo'n 40 mensen actief moeten zijn, waaronder mensen die de bestuurlijke taak op willen pakken en dat er voldoende financiële middelen beschikbaar moeten blijven.

Met die financiële middelen gaat het goed, maar de personele invulling voor de kerkenraad niet. Dat zou betekenen dat de overige ambtsdragers meer moeten doen of dat we bepaalde taken moeten laten lopen. Dat laatste willen we eigenlijk niet.

We willen nog één ultieme poging wagen via deze oproep in de Bruggespraak. Wil iedereen goed nadenken of u deze taak op u wilt nemen. Misschien bent u al gevraagd en hebt u in eerste instantie "nee" gezegd. Misschien bent u niet gevraagd, omdat wij voor u al invulden dat u volgend jaar het vast te druk zult hebben. Of misschien hebt u in het recente verleden "nee" gezegd en wilden we niet direct weer op de stoep staan.

Als iemand zich niet voor 4 jaar durft of wil verbinden, dan valt er ook te praten over drie, desnoods twee jaar. Het mag in duo verband ingevuld worden. Twee mensen voor één functie. Betekent minder diensten, minder vergaderingen, minder bezoekwerk. Als er maar goede afspraken gemaakt worden. Het pastorale team bestaat nu al uit een aantal pastorale bezoekers, het is wel van groot belang dat er minstens 2 ouderlingen in dit team aanwezig zijn. Zeker om de verbinding met de kerkenraad te behouden.

Nogmaals, wilt u er goed over nadenken of het beroep op u gedaan kan worden. Zeg niet te gauw "nee".

Als u er verder over wilt praten of wilt weten wat het precies inhoudt dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of met één van de kerkenraadsleden.

Namens de kerkenraad,  
Mieke Smith  
[voorzitter@brugkerk.nl](mailto:voorzitter@brugkerk.nl)  
0640408067

## Uit de consistorie

Op 9 juli kwam de kerkenraad bij elkaar op het adres van de scriba. Het was de laatste vergadering voor de vakantie. Na afloop van het overleg was er een gezellig samenzijn.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen is het een actief jaar geweest met veel activiteiten in de gemeente. Nieuw waren de bijeenkomsten in het kader van de Genesiskring en Keigaaf. Tijdens zes avonden werden verhalen uit het boek Genesis besproken. Voor de jonge kinderen waren er vier bijeenkomsten na schooltijd waar op passende wijze uitleg gegeven werd over kerkelijke onderwerpen. Gezien de enthousiaste reacties van de kinderen en de ouders krijgt Keigaaf een vervolg.

Na de vakantie gaat het nieuwe seizoen van start op zondag 9 september. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in informele sfeer. Inmiddels zijn meerdere gemeenteleden al druk bezig met de voorbereidingen voor die dag. Voor het nieuwe jaar zal weer een activiteitenplanning gemaakt worden. Nieuw zijn de catechese bijeenkomsten voor de jeugd uit groep 7/8 die Nathan wil organiseren.

Ook in deze vergadering is weer gesproken over de vacature voor ouderling, die helaas nog niet ingevuld is.

Aan het einde van de vergadering sloot Lisan af met het lezen van een stukje uit het boekje Medemens. Vervolgens werd lied 885, "*Groot is uw trouw, o Heer*", gezongen.

Mariette Koning

## Van de diaconie

### Collecte

**Zondag 2 september** is de eerste collecte bestemd voor het missionair werk in Nederland en wel speciaal voor de nieuwe kerk in Hilversum. Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijk geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest.

Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

Op **zondag 9 september** is de eerste collecte bestemd voor **JOP**, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.

Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website [jop.nl](http://jop.nl) zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.

**Zondag 16 september** hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.

Dit jaar is de avondmaalscollecte bestemd voor een **waterproject in Kigezi, Oeganda**, waar Tear samen met de Church of Uganda zorgt voor schoon drinkwater door het plaatsen van waterreservoirs bij huizen, kerken en scholen. Het district Kabale in Zuidwest-Oeganda is een bergachtig gebied. In de dalen is de grond vruchtbaar en wordt voedsel verbouwd. Maar veel mensen wonen hoger in de bergen en kunnen moeilijk aan drinkwater komen. Vrouwen en meisjes moeten met volle jerrycans ver lopen en klimmen, met als gevolg rugklachten, miskramen en gemiste tijd op school. Daar komt bij dat het water vaak vervuild is, doordat veel mensen geen toilet hebben en de dieren vrije toegang hebben tot de waterbronnen. Hierdoor komt veel ziekte en sterfte voor.



Door het waterproject wil Tear samen met de Anglicaanse kerk van Oeganda zorgen voor veilig drinkwater dicht bij huis. Kerk en gemeenschap in de dorpen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan. Samen maken ze waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken. En ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Ook worden slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen, met behulp van de zwaartekracht, verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen. Hygiënevoorlichting onder de bevolking is ook een belangrijk aspect van het programma. In 2018 willen we met onze avondmaalscollecte een steentje bijdragen aan dit waterproject. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Tear: [www.tear.nl/wij/projecten/oeganda/veilig-drinkwater-kerken-oeganda](http://www.tear.nl/wij/projecten/oeganda/veilig-drinkwater-kerken-oeganda)

Op **zondag 30 september** is de eerste collecte voor de diaconie. De opbrengst van deze collecte willen we bestemmen voor **noodhulp**. In diverse delen van de wereld zorgen rampen voor grote problemen. Dichtbij hadden we last van

droogte, waren er overstromingen in Zuid-Frankrijk en Italië. In India is de nood nog hoger en treffen de grootste overstromingen sinds 100 jaar maar liefst een 1 miljoen mensen. Ook op Lombok en in Bangladesh zijn duizenden huishoudens getroffen door respectievelijk aardbevingen en overstromingen. Kerk in Actie is direct na een ramp actief om hulp te bieden via lokale christelijke organisaties. We hebben uw steun daarbij hard nodig.

Van een andere orde zijn de problemen in Syrië, waar de gevolgen na zeven jaar oorlog groot zijn. Kerken hebben het moeilijk, tweederde van hun leden is gevlucht en veel gebouwen zijn verwoest. Nu de oorlog voorbij lijkt, maken ze zich hard om het land te herstellen. Daarbij hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp nodig.

De collecteopbrengst van 30 september willen we vanuit de kas van de diaconie aanvullen met een donatie voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie.

### **Diaconale- en zendingsprojecten in 2018**

Naast de door de Protestantse Kerk Nederland aangegeven collectedoelen willen we u ook op de hoogte brengen van de organisaties die vanuit de diaconie en ZWO-commissie de afgelopen maanden (met hulp van uw gaven) zijn ondersteund. Het gaat om de volgende doelen:

#### **Plaatselijk**

- [Christelijke Jeugdclubs Nieuwerbrug](#)

- [Inloophuis 't Centrum](#)

Inloophuis 't Centrum is een initiatief van de diaconale stichting Jongeren Ontmoetings- en Adviescentrum (JOAC). De doelstelling van de stichting luidt als volgt: "Vanuit de liefde van Christus hulpverlening bevorderen ten dienste van een ieder die op haar een beroep doet."

#### **Landelijk**

- [Rudolph Stichting jeugdorp "De Glind"](#)

De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven ([www.rudolphstichting.nl](http://www.rudolphstichting.nl)).

- [PDC de Herberg](#)

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.

- Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Wereldwijd

- Tear waterproject

Hiervoor is in 2018 de Avondmaalcollecte bestemd. De collecteopbrengst in de eerste helft van het jaar is aangevuld vanuit de kas van de diaconie.

**Kerkdiensten online**

Sinds een aantal weken worden de kerkdiensten van de Brugkerk met een camera opgenomen en direct op internet gezet ("gestreamd", zegt men dan). Het project zit nog in de experimentele fase, maar het is prima bruikbaar. Het werkt heel eenvoudig. Achterin de kerk staat een kleine camera die op de voorste banken en de preekstoel is gericht. Alleen de voorganger en de mensen op het liturgisch centrum zijn dus in beeld.



De dienst wordt direct op het Youtube-kanaal van de Brugkerk gezet. Als je daarop geabonneerd bent, kun je de dienst bekijken. Hoe dat werkt? Je klikt op een afbeelding, daarna ben je live verbonden. Ik heb er al een keer gebruik van gemaakt toen we deze zomer op vakantie waren. Van enkele anderen weet ik ook dat ze er gebruik van gemaakt hebben.

**Abonneren op het Youtube-kanaal van de Brugkerk**

Hoe kun je abonnee worden van het Youtube-kanaal van de Brugkerk? Dat is heel eenvoudig. Wanneer je een mail of een whatsapp bericht met een Bruggevlog ontvangt, staat er een link in. Als je daar op klikt dan speelt de video af. Onder die video staat een knop waarmee je je kunt abonneren, bijvoorbeeld:



Klik je daar op, dan verschijnt (heel even) de melding "Abonnement toegevoegd". Dan ben je geabonneerd op het Youtube-kanaal van de Brugkerk. Dat is alles!

Wanneer je nu op het symbool ≡ voor Youtube klikt, zie je bij Abonnementen "Brugkerk Nieuwerbrug" staan:

Klik je daarop dan verschijnen alle gepubliceerde kerkdiensten en Bruggevlogs:

Ze zijn op elke computer, tablet of smartphone te bekijken. Ook achteraf. Wil je een (deel van een) dienst dus nog eens bekijken, het is allemaal mogelijk.



**Kerkdiensten van de website verwijderd**

Nu we de mogelijkheid hebben om onze kerkdiensten via ons eigen Youtube-kanaal te bekijken, zijn alle diensten van de website weggehaald. De laatste waren van 2017 en niet

meer actueel, een extra reden om ze te verwijderen.

## De toekomst

Via ons Youtube-kanaal kan iedereen met een computer, tablet of smartphone, een dienst bekijken. We hebben vele jaren gebruik gemaakt van de CD-rom, ongeveer 6-7 jaar geleden heeft de USB-stick dat overgenomen en naar alle waarschijnlijkheid komt ook aan dat tijdperk een einde... Het blijft nog even mogelijk dat iemand de dienst op een USB-stick ontvangt, maar we streven er naar dat iedereen een dienst via ons Youtube-kanaal kan meebeleven of achteraf kan bekijken. Zorg er dus voor dat je geabonneerd bent!

## Het team dat dit mogelijk maakt

Het opnemen en weergeven van de diensten zal de komende tijd verder verbeterd worden. Maar het begin is er. Over de kwaliteit kunnen we op dit moment best tevreden zijn. Complimenten voor het beamerteam, want zij zorgen ervoor dat alles bij een opname wordt geregeld. Ook hulde voor Nathan, die geadviseerd en geholpen heeft om dit van de grond te krijgen. Altijd handig, zo'n veelzijdige voorganger...

Tot slot, de manier waarop de diensten via Youtube te bekijken zijn, staat ook op de website. Je hoeft deze Bruggespraak dus niet te bewaren. Overigens, alle Bruggespraken van 2018 staat er ook op.

Met vriendelijke groet,  
Anton Wesdorp

## Smullen in de Hooiberg in seizoen 2018-2019

Ook na de zomervakantie gaat Smullen in de Hooiberg weer van start. Dit initiatief van beide Nieuwerbrugse kerken voorziet erin dat alleenstaanden en alleengaanden uit Nieuwerbrug 8x per jaar elkaar kunnen ontmoeten en heerlijk kunnen eten in een ontspannen sfeer.



Uit het feit dat we (bijna) iedere keer vol zitten, valt op te maken dat dit initiatief aanslaat en in een behoefte voorziet. We hebben plaats voor 26 mensen.

Een grote verandering vergeleken met de voorgaande vijf jaren is dat naast De Florijn ook de Bruggemeester maaltijden gaat bereiden voor Smullen in de Hooiberg. De Florijn gaat in november verhuizen naar het defensie-eiland in Woerden waar een bistro geopend wordt. Brenda en Michiel hebben aangeboden de maaltijden te blijven verzorgen, maar we hebben ervoor gekozen dit in afwisseling te doen met de Bruggemeester. Beide restaurants zullen 4x een hoofdgerecht bereiden. Kwaliteit is verzekerd. We zijn erg blij met deze oplossing. Met dank aan beide restaurants.

Verder is er weinig veranderd. Plaats van samenkomst is nog steeds de Hooiberg bij Cora en Wim op Weijland 34.

Opgeven (minimaal een week van te voren) bij Ina Graafland tel. 688872. Inloop vanaf 17.45 uur. Aanvang 18.00 uur en einde 20.00 uur. De prijs is in de afgelopen jaren ook niet veranderd. Voor 8 euro ontvangt men een driegangendiner een drankje en een kopje thee of koffie. Als het zelf niet lukt om naar de Hooiberg te komen dan kunt u opgehaald en thuisgebracht worden.

## Data voor seizoen 2018-2019:

Woensdag 5 september	woensdag 13 februari
Donderdag 11 oktober	donderdag 28 maart
Woensdag 21 november	woensdag 15 mei
Donderdag 10 januari 2019	woensdag 19 juni

Van harte welkom.

## Gevraagd:

- Gemeenteleden die een keer een pan soep willen maken (kosten kunnen vergoed worden).
- Gemeenteleden die een keer met hun auto een paar gasten willen halen (tegen 18.00 uur) en/ of willen ophalen (20.00 uur)
- Gemeenteleden die het organisatiecomité willen versterken. Een aantal malen per jaar op de avond aanwezig zijn en 2x per jaar vergaderen. U doet er veel mensen een plezier mee. Het zou mooi zijn als we van beide kerken één iemand extra zouden krijgen.

U kunt inlichtingen vragen of zich opgeven bij een van onderstaande leden.

Het team van Smullen in de Hooiberg:  
Ina Graafland, Ria Timmer-Boogert, Erna Neuteboom, Willy de Graaff,  
Adri Smit en Hille Schilstra

## Mutaties

Overgeschreven naar de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug:  
Mevr. G.A.A. Boer –Leeuwis  
en haar dochter; Fije Boer

## Gemeente Groei Groep

Zondagavond 9 september komen we weer bij elkaar. Dit keer zal de koffie/thee bij Margot van der Burg, Rietveld 124, klaar staan.

Om 20.00 uur hopen we met elkaar te beginnen, rond 21.45 uur sluiten we de avond af. Deze avond willen we met elkaar stilstaan bij het leven van de Bijbelse vrouw Hanna. Wat heeft het leven van haar ons te zeggen en kunnen we dit ook toepassen in ons leven?

Lijkt het je leuk om deze avond mee te maken, kom gerust langs.  
Heb je vragen mail gerust naar [miekessmith13@gmail.com](mailto:miekessmith13@gmail.com).

## Van de penningmeester

Opbrengst collectes juli 2018

	Kerk	Onderhoud	Diaconie	Waterproject Oeganda	Totaal
01-07 Avondmaal	64,80			143,00	207,80
08-07	59,60	46,35			105,95
15-07	62,40		47,35		109,75
22-07	72,97	59,25			132,22
29-07	59,30	53,30			112,60
Totaal	319,07	158,90	47,35	143,00	668,32

Opbrengst collectes augustus 2018

	Kerk	Onderhoud	Diaconie	Zomerzending Kameroen	Totaal
05-08	76,40		75,95		152,35
12-08	53,75			77,90	131,65
26-08	66,90	63,00			129,90
Totaal	197,05	63,00	75,95	77,90	413,90

De 1<sup>e</sup> collecte die tijdens de tentdienst (19-08) werd gehouden, heeft € 375,46 opgebracht en was bestemd voor Chadash Libanon. De opbrengst van de 2<sup>e</sup> collecte bedroeg € 401,66 en was bestemd voor de onkosten van de tentdienst.

### Rekeningnummers

Voor het overmaken van giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, actie kerkbalans enz. gelden de volgende IBAN rekeningnummers:

Kerk NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug

Diaconie NL70INGB0000476970 t.n.v. Diaconie De Brugkerk Nieuwerbrug

Zending NL71INGB0001561315 t.n.v. ZWO-commissie De Brugkerk Nieuwerbrug

### Collectebonnen

Als u gebruik wilt maken van collectebonnen (voor de belasting aftrekbaar), kunt u die bestellen door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk (NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug) en o.v.v. het aantal en soort bonnen dat u wenst. U heeft de keuze uit een vel van 20 bonnen à € 0,90 (€ 18,- per vel) of een vel van 20 bonnen à € 1,50 (€ 30,- per vel). Na ontvangst op de bankrekening, worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Wilt u met uw bestelling rekening houden met de verwerkingstijd bij de ING.

Hartelijke groet, Irene Brussaard-Kastelein

## Kindernevendienst

Na een lange zomervakantie is alweer de eerste schoolweek achter de rug. Dat betekent dat ook de kindernevendienst weer volop gaat draaien. De komende weken gaan we over Daniël vertellen. De profeet Daniël belandt in de leeuwenkuil omdat jaloerse mannen een gemeen plan hadden bedacht. Kan de God van Daniël hem daaruit redden? Na het verhaal hebben we zoals altijd weer leuke kleurplaten of puzzels. We zien jullie graag op zondagochtend in de kerk.



Groeten,

Gerry, Imre, Lianne, Lieneke, Margo, Marieke, Monique en Sophie

Dit is het rooster :

2 sept.	Daniël 3	Nebukadnessar wil aanbeden worden
9 sept.	Daniël 4	Nebukadnessar verstoten door de mensen
16 sept.	Daniël 5	Feest tot de ondergang
23 sept.	Daniël 6	Daniël blijft bidden
30 sept.	Daniël 7:1-14	Visioen van de vier dieren

## Christelijke Jeugdclub Nieuwerbrug

Twintig weken lang in het winterseizoen is er kinderclub in Nieuwerbrug voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. We starten maandag 8 oktober. De clubs worden gegeven in het Wierickehuis.

Maandagmiddag:

meisjes en jongens van groep 3,4 en 5 (14.30 – 15.45 uur **GEWIJZIGD!**)

Maandagavond:

meisjes en jongens van groep 6,7 en 8 (18.45 – 20.00 uur)



We luisteren naar een verhaal uit de bijbel en praten hierover. Daarnaast is er ook veel tijd voor creatieve uitpattingen! De eerste twee clubmiddagen of avonden zijn vrijblijvend te bezoeken voor slechts 1 euro (voor de herfstvakantie). Het clubseizoen loopt van oktober tot eind maart. De kosten zijn 25 euro per kind voor het hele seizoen.



Met de hele club vieren we kerstfeest en als afsluiting van het seizoen gaan we gezellig een dagje met elkaar uit.

Lijkt het je ook leuk om te komen? Je bent van harte welkom!

**We kunnen altijd nieuwe clubleiding gebruiken. Wil je gezellig met een groep kinderen bezig zijn, neem dan contact met ons op.**

Mieke Smith  
06 40408067/ miekesmith13@gmail.com



### Verjaardagen

De volgende gemeenteleden vieren in september hun verjaardag:

1 sept. Lyda Op't Landt-de Leeuw	13 sept. Teunie v.d. Berg-Sluyk
4 sept. Peter Bruin	Harmen Smith
Marianne v. Os-Griffioen	14 sept. Riet Boer-den Hollander
6 sept. Sjaak v. Wensveen	16 sept. Myra Pattikawa-Nanlohy
Mart Zevenhuizen	18 sept. J. Goudriaan-Staal
7 sept. Erik de Gier	19 sept. Astrid Nijman-Zonneveld
Linda Hagoort	21 sept. Merel v. Stek
9 sept. Dick van Donk	25 sept. Huib Koning
Kim v.d. Plaat	Alette v. Stavel-Bregman
10 sept. Brinn Stapper	26 sept. Rene Habben Jansen
12 sept. Marjolein Vuurens-de Wit	Marieke v. Stek-v. Maanen
Marick Buteijn	

Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

### Wadlopen

We gaan zaterdag 15 september as. met 15 gemeenteleden richting Holwerd om over het wad naar Ameland te lopen.

In de volgende Bruggespraak leest u het verslag.

Groet Addo Dam en Mieke Smith



### Kopij volgende Bruggespraak

Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand.

**Uiterlijk maandag 1 oktober 2018, 18.00 uur** bij Astrid van Rooijen

(janenastrid@casema.nl)

### Bijbelroosters

1 sept.	Deuteronomium 2:16-25	16 sept.	Marcus 9:14-29
2 sept.	Efeziërs 6:10-17	17 sept.	Rechters 7:1-12
3 sept.	Efeziërs 6:18-24	18 sept.	Rechters 7:13-8:3
4 sept.	Psalm 20	19 sept.	Rechters 8:4-21
5 sept.	Deuteronomium 2:26-37	20 sept.	Rechters 8:22-32
6 sept.	Deuteronomium 3:1-11	21 sept.	Deuteronomium 12:1-12
7 sept.	Deuteronomium 3:12-22	22 sept.	Deuteronomium 12:13-28
8 sept.	Deuteronomium 3:23-4:4	23 sept.	Deuteronomium 12:29-13:6
9 sept.	Deuteronomium 4:5-20	24 sept.	Deuteronomium 13:7-19
10 sept.	Deuteronomium 4:21-31	25 sept.	Rechters 8:33-9:21
11 sept.	Deuteronomium 4:32-43	26 sept.	Rechters 9:22-49
12 sept.	Romeinen 15:1-13	27 sept.	Rechters 9:50-10:5
13 sept.	Romeinen 15:14-33	28 sept.	Marcus 9:30-41
14 sept.	Marcus 8:27-9:1	29 sept.	Marcus 9:42-50
15 sept.	Marcus 9:2-13	30 sept.	Rechters 10:6-18

# PRIKBORD

## Activiteiten om te onthouden!

### Wat te doen in september:

- ☛ 5 sept. Smullen in de Hooiberg
- ☛ 9 sept. Startzondag
- ☛ 9 sept. Gemeente Groei Groep
- ☛ 15 sept. Wadlopen



## The Shelter Ministries Nieuwsbrief 2 – 2018 (juni)

Het is echt herfst hier, bijna winter. De cosmos bloemen zijn allemaal uitgebloeid. Wat waren ze weer mooi dit jaar.

### Ontmoetingen

We zijn de laatste maanden heel wat jongeren tegen gekomen in het winkelcentrum die op de zondagscholen kwamen en bij de jeugd. Dat is elke keer een grote bemoediging. Dat gebeurt zo:

'Hallo Mama Marie.' Ik stop en kijk naar ze. 'Je onthoudt mij niet?' Ik zeg dan: 'Was je in de zondagschool?' Altijd raak en meestal zijn ze ook in de jeugd geweest. In de meeste gevallen komt er een mooi verhaal. Dan hoor je dat ze altijd hele mooie herinneringen hebben aan de tijd dat ze bij de zondagschool of jeugd waren. Het is een grote bemoediging om te horen hoe ze in het leven staan. Verschillenden hebben ook hun kinderen op de school waar Sylvania les geeft.



We waren vorige maand bij de Sport management diploma uitreiking van Henry. Wat een feestelijke gebeurtenis! Hij was heel ontroerd dat Jan Willen en ik ook waren gekomen. Hij doet ook aan hardlopen en ook al komt hij niet echt helemaal aan de top hij presteert wel heel mooi.

Diatleng was er ook en is een leuke knul geworden. We ontmoeten ook Nathi. Hij heeft nu bijna de permanente aanstelling bij Schenken, een logistiek bedrijf dat over de hele wereld opereert. Hij is zo enthousiast en gelukkig op zijn werk. Ik kwam de zuster van Simon tegen die vroeger naar de zondagschool kwam. Jelvin heeft hem geholpen met zijn studie voor rekenmeester (accountant). Hij woonde bij Jelvin in huis en kon zo verder studeren. Hij werkt nu voor de Staat en geeft veel steun aan zijn familie die nog in Thubelihle woont. Zo heb ik ook Victor ontmoet in Lijdenburg. Jaren geleden kwam hij met zijn broer Simon in het kinderkuis. Ze zijn toen verplaatst naar een ander kinderkuis. Simon is nu een drugsverslaafde maar Victor is een fijne jongen geworden en we willen kijken waar we hem kunnen helpen. Hij wacht op bericht van de mijn of hij daar kan komen werken.

Ik wilde dit graag met jullie delen. Het is mooi om te zien hoe de kinderen terecht komen na alles wat gezaaid is.

### Kinderhuis

Het gaat nog steeds heel goed met de kinderen en de mama's in het kinderkuis. Theresa zou dit jaar de huishoudschool afmaken. We hebben haar een nieuwe naaimachine gegeven waar ze ontzettend wijs mee is. Ze is er al ijverig mee

bezig en ze mag de naaimachine ook mee nemen als ze naar haar zuster zou gaan, waar ook stroom is.

Van onze vrienden Fred en Jannie hebben we veel duplo en wol ontvangen. Ze houden acties om dat te verzamelen. Wat een uitkomst voor onze kinderen.

De kinderen in graad 11 (5e klas van de middelbare school) moeten allemaal hun identiteitsboekje krijgen. Dit is een heel moeilijk proces want hun familie moet ze daarbij helpen en die willen of kunnen dat vaak niet doen. Ze hebben wel hun geboortebewijs maar er moet van familie een officiële verklaring zijn. We hopen er in de vakantie werk van te maken.

Fanafikile leert lassen op school en hij heeft Jan Willem geholpen met het maken van de koorbankjes voor Sylvania haar school.

### Thubelihle

De bestrating in de tuin is klaar en nu wordt ook nog het dak geverfd. Er zal een feest komen want de Managers van Escom (elektriciteitsbedrijf waar Jan Willem heeft gewerkt) willen vieren dat het zo mooi geworden is.



We hebben vergadering gehouden met de ouders of familie van de kinderen die meedoen met het voedselproject. Niet alle familie of verzorgers van de 46 kinderen waren aanwezig maar het was een goede bijeenkomst. Dit project is bitter nodig en er is veel dankbaarheid vanuit de mensen.

### Jeugd /zondagscholen

We hebben een meisjeskamp en een jongenskamp georganiseerd. Wat hebben ze hier naar uitgezien. Even weg zijn uit hun omgeving en heerlijk samen er op uit. In een woord GEWELDIG. De Bijbelstudies waren heel goed en iedereen deed mee.

We zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de zeetrip met de kinderen van de zondagscholen. Daar gaan we in de volgende nieuwsbrief meer over vertellen. Ik kan wel zeggen dat de kinderen al lang van tevoren aan het aftellen waren tot het eindelijk 9 juli was!

We wensen jullie allen een hele fijne vakantie en heerlijke zomer toe. Het is hier al lekker koud. Met een dankbare, lieve Shelter groet van ons allemaal.

*Jan Willem en Anne Marie*



## Rooster

	<b>2 september.</b>	<b>9 september.</b>	<b>16 september.</b>	<b>23 september.</b>	<b>30 september.</b>
<i>dominee</i>	dhr. Th. Kraan Utrecht	Nathan Noorland	ds. J. Aarnoudse <i>Dordrecht</i>	Nathan Noorland	mw. L. Hoogerwerf Woubrugge
		Startzondag	Heilig Avondmaal (I)	KodB dienst Bethlehemkerk	
<i>bijz. h.</i>					
<i>ouderling</i>	Marianne Koning	Anton Wesdorp	Nen de Vink	Mieke Smith	Karla Schuitemaker
<i>lector</i>	Pieter v. d. Gouwe	Henny Schilstra	Astrid v. Rooijen	x	Janieke de Bruin
<i>diaconie</i>	Lisan v.d. Beukel	Alet v. Stavel	Henk Nijman	Henk Nijman	Alet v. Stavel
<i>koster</i>	Ria Timmer	Ria Timmer Geke v.d. Ent	x	Kees v. Duuren	Geke v.d. Ent
<i>beamer</i>	Floris Boer	Jan Hiemstra	Kees-Jan Timmer	Jan Hiemstra	Floris Boer
<i>1e coll.</i>	missionair werk	JOP	Avondmaalsdoel	x	diaconie
<i>2e coll.</i>	kerk	kerk	kerk	x	kerk
<i>organist</i>	Addo Dam	Marco Spits	Henk Hilgeman	Henk Hilgeman	Martijn v.d. Weerd
<i>k.n.d.</i>	Lianne	Imre	Margo	Gerry & Lieneke	Sophie
<i>oppas</i>	Sophie & Elsbeth	Ina & Anneliza	Aartje & Lydia	Annemarie & Adrie	Robin & Melissa