

Voorganger:

Nathan Noorland De Groendijck 1, 3465 JB Driebruggen
 ☎ 06-116 526 17 ✉ predikant@brugkerk.nl

Scriba:

Marianne Koning Weijpoort 31, 2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn
 ☎ 0348-688 590 ✉ scriba@brugkerk.nl

Redactie Bruggespraak:

Astrid van Rooijen ☎ 0348-688 840 ✉ janenastrid@casema.nl

Kerkelijk Bureau:

Houtwerf 4, 2415 BK Nieuwerbrug a/d Rijn
 ✉ lr.brugkerk@gmail.com

Ons verborgen leven

“Als je nu met Christus opgewekt bent: zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. (..) je bent gestorven en met Christus is je leven verborgen in God.” (Bijbelboek Colossenzen 3: 1-3)

Afgelopen week las ik de resultaten van een onderzoek uit 2012 waaruit bleek dat Nederlandse christenen verlegenheid voelen bij Hemelvaartsdag. De feesten Kerst, Pasen en Pinksteren konden ze wel uitleggen aan ongelovige vrienden en collega's, maar Hemelvaartsdag was toch een beetje het buitenbeentje en moeilijk uit te leggen. Want wat moet je ermee dat Jezus zich sinds zijn Hemelvaart voor ons verborgen houdt?

De apostel Paulus voelt geen verlegenheid bij de Hemelvaart van Jezus; hij ziet de Hemelvaart juist als een bemoediging. Hoe ons zichtbare leven er hier op aarde ook uit ziet - of het voorspoedig gaat of dat je gebukt gaat onder zorgen of zonden - Paulus vertelt ons dat we door het werk van Jezus en zijn Hemelvaart mogen weten dat ons échte leven al verborgen ligt in God.



De Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer zei over de tekst: *'Ons zichtbare leven vervliegt als een droom of als een vloek. Beheerst door demonen, verwickeld in crises en overladen met schuld is dit leven een gestorven leven. Het gaat zijn duistere wegen, maar dat alles is opgeheven in God. Vervallen aan de dood is het door God aan de dood ontrukkt, verloren is het door God gered.'*

Dat ons échte leven al verborgen ligt in God, vertelde Jezus zelf ook. In Johannes 14: 1 - 3 bemoedigt Jezus ons met de woorden: *'Wees niet bang. Vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. (...) ik ga weg om voor jullie een plaats klaar te maken. Als ik daarmee klaar ben, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee en dan zullen jullie bij mij zijn.'*

Achter de hekken van ons zichtbare bestaan is de verborgen Jezus sinds zijn Hemelvaart bezig om een nieuwe wereld klaar te maken. En als we vertrouwen op wat Jezus door zijn kruis en opstanding voor ons heeft gedaan, dan ligt ons leven verborgen in die toekomst. Dat is de bemoediging van Hemelvaartsdag!

Als Brugkerkgemeente zijn we geroepen om deze verborgen toekomst telkens weer te zoeken, voor onszelf en de mensen om ons heen.

*De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.*
(Hanna Lam)

Nathan Noorland

Bij de diensten

Voor de maand mei staan er weer een aantal bijzondere diensten op de planning. Het is goed om elkaar als gemeente te ontmoeten rond de blijde boodschap.

- Op zondag 6 mei stond er een Kom Over De Brug dienst gepland, maar deze gaat niet door. De voorganger die ochtend zal dhr. D. Baars uit Meerkerk zijn.

- Op donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag. Na het dauwtrappen is er om 9.30 uur een kerkdienst waarin Mark Verheuveld uit Schoonhoven hoopt voor te gaan.

- Op zondag 13 mei mag ik weer in de Brugkerk voorgaan en ik zie er naar uit! Na 5 weken niet, is het goed om dan weer voor te gaan. In de dienst hoop ik stil te staan bij Mattheus 28: 16-20. Een concrete boodschap waarin we als kerk worden opgeroepen om de wereld in te gaan en het evangelie handen en voeten te geven. Het belooft een mooie dienst te worden en ik hoop jullie allen te ontmoeten.

- Op zondag 20 mei vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. De inmiddels bekende dominee De Jong uit Woerden zal op deze vreugdevolle pinksterzondag voorgaan.

- Op zondag 27 mei gaat professor Cees van der Kooi voor in onze gemeente.

Omzien naar elkaar

Als gemeente mogen we vreugde delen met de mensen die blij zijn en de mensen ondersteunen die te maken hebben met de moeilijke kanten die het leven soms met zich meebrengt. Sommige mensen worden hier bij naam genoemd. Aan anderen denken we zonder hun naam te noemen.

Een aantal weken geleden kregen wij het fijne nieuws dat na 10 weken ziekenhuis en revalidatie Mw. Marian van Os thuis mocht komen. Het is fijn dat zij nu thuis verder mag herstellen van de heftige virusinfectie die haar had getroffen. We wensen haar Gods nabijheid en kracht toe.

Graag willen wij als gemeente om Govert en Magda van der Weg heen staan. De gezondheid van Govert blijft zeer kwetsbaar. Wij wensen hen Gods kracht en Zegen toe in deze moeilijke periode van hun leven.

Deel je leven

Wil je Nathan spreken, omdat je ziek bent, in een dip zit, of om een andere reden? Bel / WhatsApp hem op 0611652617 of mail asnnoorland@gmail.com. De werkdagen van Nathan zijn maandag en dinsdag.

Keetkerk

De jongeren hebben een intensieve PaasChallenge achter de rug, maar na een tijdje rust willen we op **13 mei** weer de volgende Keetkerk houden. In de vorige Bruggespraak stond dat de Keetkerk op 27 mei zou zijn, maar doordat Nathan dat weekend naar Oraniëbaum hoopt te gaan, hebben we Keetkerk iets naar voren gehaald. Keetkerk begint om 11.30 uur en is voor alle tieners vanaf 12 jaar.

Krijg je nog geen WhatsApp-bericht met de uitnodiging? Stuur dan een berichtje naar: 0611652617, dan zetten we je in de verzendlijst!

KEET!
kerk

We herinneren | Henry van Wensveen

Op donderdag 12 april hoorden Sjaak en Nanda van Wensveen en hun kinderen Wilma en Ruud en Mirjam en Carlo het ontzettend verdrietige nieuws dat hun zoon en broer Henry geen licht meer in het leven zag en de strijd had opgegeven.

Henry werd op 10 september 1974 geboren en groeide op aan de Prinsenstraat in Bodegraven. In zijn jeugd jaren ging hij bij ons naar de kerk, catechisatie en jeugdclub. Ook zijn gevoel voor humor en stijl vielen op. Als 19-jarige militair werd hij voor de Verenigde Naties uitgezonden naar het voormalige Joegoslavië. Militair zijn was zijn lust en zijn leven, maar in die tijd is er ook iets in hem geknakt.

Na zijn militaire dienst viel het Henry zwaar om het burgerleven weer op te pakken. Hij worstelde met zichzelf en in de afgelopen elf jaren ging het steeds verder achteruit. Ook voor Sjaak en Nanda en hun kinderen en kleinkinderen was dit een moeilijke en intensieve tijd.

Na de verhuizing van Sjaak en Nanda naar Rijngaarde werd Henry opgenomen in Alphen aan den Rijn. Het leek even wat beter te gaan. Totdat we donderdag 12 april het moeilijke bericht hoorden dat Henry er niet meer was.

Op dinsdag 17 april hebben we in besloten kring afscheid genomen van Henry in de aula van de begraafplaats in Bodegraven. In de dienst hebben we recht proberen te doen aan zijn leven, hebben we gezongen, uit de Bijbel gelezen en stonden we stil bij het lied 'Better than I know myself' dat Henry omschreef als zijn gebed. Henry wist dat er Eén was die hem beter kende, dan hij zichzelf kende. De God die er is in de hoogste hemel, maar zich in de persoon van Jezus ook niet te min voelt om aanwezig te zijn in het dodenrijk (Psalm 139: 8-12). Waar Henry's omgeving het moeilijk vond om Henry te doorgronden, was God het die hem wel kon doorgronden en hem kende. Voor de familie is dit een troost.

Na de afscheidsdienst hebben we het lichaam van Henry op zijn laatste 'plaats rust' gebracht.

Laten we (biddend) om Sjaak, Nanda, Wilma en Ruud, Mirjam en Carlo en hun kinderen heen staan. Ze hebben het nodig.



Nathan Noorland

Uit de consistorie

Op 16 april kwam de kerkenraad bij elkaar.

Aan het begin van de vergadering werd stil gestaan bij het overlijden van Henri van Wensveen, de zoon van Sjaak en Nanda van Wensveen. Nathan zal de begrafenisdienst leiden op 17 april.

De activiteiten in de afgelopen weken werden besproken. Er werd teruggekeken op mooie diensten zoals de viering van het Heilig Avondmaal op 25 maart, de dienst op Goede Vrijdag en de drukbezochte dienst op 1^e Paasdag. Fijn is het om te zien hoeveel muzikaal talent er in onze gemeente aanwezig is. Deze medewerking maakt de diensten bijzonder!

Op zondag 15 april was er voor de eerste keer de mogelijkheid om, na afloop van de dienst, in informele sfeer koffie te drinken bij gemeenteleden thuis. De families van Buren, Schilstra en Wesdorp hebben de gemeenteleden hartelijk ontvangen. De kerkenraad ondersteunt dit soort activiteiten, omdat het de mogelijkheid geeft elkaar beter te leren kennen. Immers "bekend maakt bemind" en leidt tot verbondenheid met elkaar.

Er is gesproken over de verschillende vacatures. De kerkenraad is blij dat inmiddels 2 vacatures ingevuld zijn. Diaken Alet van Stavel zal opgevolgd worden door Jan Ham. Ook is er een nieuwe koster gevonden. Mevrouw Geke van der Ent zal het team gaan versterken.

Nathan heeft een artikel geschreven over de identiteit van onze gemeente. Samenvattend wordt onze identiteit omschreven als een kleurrijke geloofsgemeenschap van mensen die ondanks de verschillen met elkaar verbonden zijn. Het artikel zal geplaatst worden op de website.

De kerkenraad stelt voor om voorafgaande aan de dienst op Hemelvaartsdag te gaan dauwtrappen. Voor ontbijt zal gezorgd worden. Aanmelden is noodzakelijk in verband met de voorbereidingen.

De diakenen melden goede collecteopbrengsten in het eerste kwartaal.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt de website gescreend en eventueel aangepast. Omdat er in de Bruggespraak en op de website ook persoonlijke informatie gedeeld wordt, ontvangt u binnenkort een brief over dit onderwerp.

De eerste ideeën uit de ideeënbus zijn besproken en krijgen wellicht een vervolg. Na een vlotte vergadering sloot Nathan af met gebed en werd lied 245 gezongen.

Mariette Koning

Invulling vacature kerkenraad

Graag uw aandacht voor het volgende. Allereerst zijn we blij dat we in Jan Ham geslaagd zijn een nieuwe diaken te vinden. Voor degene die de naam geen herkenning oproept: u kent hem ongetwijfeld van gezicht als ik vertel dat hij de partner is van Joke Hoogendoorn en zeer regelmatig in ons midden is. Al enige tijd is hij lid van onze Brugkerk en verricht hij werkzaamheden als kerkrentmeester. We zijn blij dat hij het wil doen. Op een nader te bepalen zondag in oktober zal de bevestiging plaatsvinden. Verder hopen we dat ook binnenkort de vacatures voor ouderling en ouderling-kerkrentmeester ingevuld kunnen worden.

Extra koster

In de maartuitgave schreef ik of iemand eenmaal in de vier weken een kosterbeurt voor zijn/haar rekening wil nemen. De oproep heeft succes gehad: een aantal weken geleden heeft Geke van der Ent te kennen gegeven interesse te hebben in de derde kostersfunctie. Daar zijn we heel blij mee, vooral ook omdat iemand gewoon te kennen geeft 'iets' te willen doen, een bijdrage wil leveren. Sommigen zeggen dan "Dat is tóp!".

Ria en Cees gaan Geke de komende tijd inwerken, zodat ze de taken met elkaar kunnen verdelen. Mooi dat dit zo soepel loopt.

Anton Wesdorp

Van de diaconie

Collecte

Op zondag 6 mei is de eerste collecte bestemd voor het missionair werk in Nederland en wel speciaal voor de 'Nieuwe Kerk in Deventer'. Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessesies schept zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden.

De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk en Kerkgroei mei.

Zondag 20 mei is het Pinksteren. Traditiegetrouw is de eerste collecte die zondag bestemd voor het zendingswerk. Dit jaar willen we met de Pinksterzendingscollecte de kerken in Bangladesh versterken.

In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld nailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh

Terugblik seniorenochtend 13 april

Deze zonnige vrijdagochtend zijn we met zeven oudere gemeenteleden in de Brugkerk bijeen geweest. Om 10.30 uur gingen we van start met koffie, thee en een lekkere traktatie. Onderwijl liet dhr. Adriaan Smith ons een powerpoint presentatie zien met dia's van zijn schilderijen. Daar zaten heel verschillende werken bij, zoals prachtige bloemen, landschappen, stillevens en Bijbelse thema's. Daarna hebben we stilgestaan bij het verhaal van Jona. Dit is één van zijn schilderijen die tot voor kort achterin de Brugkerk heeft gehangen. Het was boeiend om te horen hoe zo'n schilderij na veel Bijbelstudie tot stand komt en wat je er allemaal in terug kunt zien.

Aan het eind van de ochtend sloten we af met een gezellige lunch, waarvoor onze voorganger Nathan en zijn vrouw Lianne als speciale gasten aanschoven.

We zien terug op een geslaagde ochtend. Mocht u deze dag hebben gemist: volgend jaar organiseert de diaconie opnieuw een uitje voor de senioren van onze gemeente.



Privacy in de Brugkerk

We horen het steeds vaker: vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie in de Europese Unie voldoen aan nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) vervalt dan.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Een van de verordeningen is dat we transparant moeten zijn welke gegevens we beschikbaar hebben, hoe we ze opslaan en wat we ermee doen. Bij ons is dat als volgt geregeld. Persoonsgegevens zijn centraal opgeslagen in het LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk) van de PKN. Ze zijn door onze ledenadministratie te raadplegen. Gebruikers van het LRP hebben toegang via een persoonlijke autorisatiesleutel. Dit apparaatje, ter grootte van een USB-stick, genereert een uniek getal. Om te kunnen inloggen zijn gebruikersnaam, wachtwoord en het unieke getal van de autorisatiesleutel nodig. Op deze manier is het nagenoeg onmogelijk dat iemand onrechtmatig bij onze (of beter: úw) gegevens kan. In ons LRP houden we van onze leden naw-gegevens, mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, kerkelijke staat (bijvoorbeeld dooplid of belijdend lid) en de relatie met de Brugkerk (bijvoorbeeld lid of gastlid) bij. De gegevens worden uitsluitend gebruikt als dat in of voor onze kerk nodig is. We stellen gegevens niet beschikbaar aan derden. En als iemand uitgeschreven wil worden verwijderen we de gegevens.

We moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van leden en bezoekers om de privacy te waarborgen. Hoe ver willen we daarin gaan? Mogen we een foto van de predikant op de website zetten, foto's van een evenement plaatsen, verjaardagen in de Bruggespraak vermelden, een kerkdienst via de website beschikbaar stellen, vermelden dat iemand ziek is, iemands naam noemen om ergens voor aan te melden? Zo kan ik nog wel even doorgaan... We kunnen en moeten er terughoudend in zijn; we moeten ons ervan bewust zijn dat er privacyregels zijn. De tijd zal leren waar we teveel of te weinig doen en waar we moeten aanscherpen.

Een paar concrete voorbeelden. Wat gaan we doen met het verjaardag lijstje in de Bruggespraak? We laten het vooralsnog staan. Ook zaken zoals adresgegevens, mailadressen, telefoonnummers van sommige personen blijven we (als dat nodig is) in de Bruggespraak vermelden. Anders verliest ons kerkblad een belangrijke functie. Met "Omzien naar elkaar" moeten we voorzichtig en terughoudend zijn maar we willen elkaar ook informeren! Dus moeten we soms namen noemen. Deze voorbeelden geven aan dat het soms lastig is welke informatie we wel of niet met elkaar kunnen delen.

Graag wil ik u dit meegeven: als u niet wilt dat u ergens genoemd wordt of als er bijvoorbeeld een foto op de website staat waarop u herkenbaar bent die u er liever af wilt hebben, geef dat dat aan s.v.p. Een mailtje naar de scriba of naar mij is genoeg.

In de komende weken gaan we onze privacyverklaring op de website aanpassen en overbodige persoonsgegevens weghalen. Nogmaals: als u anoniem wilt blijven, geef dat dan aan. Dan vermelden we u niet in het verjaardag lijstje, komt uw naam of mailadres niet meer voor in de Bruggespraak, geven we niet meer aan dat er iets bijzonders aan de hand is, et cetera. We hebben er begrip voor als u niet genoemd wilt worden. We hebben de focus op uw privacy en willen daar zorgvuldig mee omgaan.

Anton Wesdorp

Van de penningmeester

Omdat de maand nog niet geheel om is, is er nog geen overzicht van de collecteopbrengsten. In de Bruggespraak van juni komt het overzicht van april en mei te staan.

Mutaties

Uitschrijving: Mw. E. van Leeuwen

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Wie heeft er zin om samen met gemeenteleden of andere geïnteresseerden op donderdag 10 mei een frisse neus te halen en waarschijnlijk een paar vochtige schoenen?

Om kwart over 7 in de ochtend willen we verzamelen op het kerkplein aan de Rijnkant om vervolgens een flink stuk te gaan wandelen in de prachtige natuur van Nieuwerbrug. We denken anderhalf uur nodig te hebben voor onze geplande route, om vervolgens ons weer in de consistorie te melden waar een heerlijk ontbijt klaar zal staan.

Als we dan de lichamelijke energie weer hebben aangevuld, kunnen we verder uitrusten in de kerkbanken om naar de dienst te luisteren .

Zo hopen we op een heilzame ochtend voor lichaam en geest.

Wie wil dat nu niet ?

Voor de planning vragen we om u op te geven.

tel: 0348- 688769 / email: nen@devinka.nl

Nen de Vink

Kindernevendienst

Het is dan wel meivakantie, maar we zien jullie op zondagochtend graag bij de nevendienst. Dus mocht je thuis zijn, kom vooral. Op 20 mei is het Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Fijn als jullie dat meevieren!

Gerry, Imre, Lianne, Lieneke, Margot, Marieke, Monique en Sophie



6 mei	Genesis 8:1-9:17	Gods verbond met de mens
13 mei	Genesis 11:1-10	Spraakverwarring in Babel
20 mei (Pinksteren)	Handelingen 2	Spreeken over God
27 mei	Job 1	Job verliest alles

Verjaardagen

De volgende gemeenteleden vieren in mei hun verjaardag:

2 mei Mieke Smith-Sonneveld	21 mei Nathan Noorland
3 mei Henny Schilstra-v. Loo	23 mei Vincent Verwey
Harry Klaster	25 mei Kees Op 't Landt
6 mei Rita Plomp-Nieuwpoort	Jos Slagter
8 mei Tim Korteland	26 mei Connie v. Bommel-de Heer
10 mei Silvie Habben Jansen	Erwin Verduijn
11 mei Cock de Haan	29 mei Nanda v. Wensveen-v.Holst
13 mei Erwin v. Donk	Elise Slagter
14 mei Steijn Vuurens	30 mei Yaron Buteijn
15 mei Joop Veraar	31 mei Martin Brussaard
16 mei Jasper Mourits	Rutger Verwey

Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Bloemengroet

Als groet van de gemeente gingen de bloemen de afgelopen tijd naar:

4-2	fam. H. Klaster, 12½ jaar getrouwd
11-2	mw. M. Slappendel, verjaardag
18-2	mw. C. Sluijk-van Leeuwen, verjaardag
4-3	mw. A. de Ridder, verjaardag
11-3	mw. A. Veraar, verjaardag
	mw. P. Feyth, na knieoperatie
18-3	fam. Venus, nieuwe leden
25-3	dhr. G. Verdoold, verjaardag
	mw. A. de Vos, verjaardag
1-4	mw. E. v. Luinen, verjaardag
8-4	mw. E. Hagoort, verhuisd
15-4	mw. C. Postema, dank na paasontbijt voor de jeugd
22-4	mw. M. van Os, medeleven

Kopij volgende Bruggespraak

Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand

Uiterlijk maandag 28 mei 2018, 18.00 uur

bij Astrid van Rooijen (janenastrid@casema.nl)

Gemeente groeigroep

Zondagavond 13 mei komen we weer bij elkaar. Deze keer zal de koffie/thee bij Margo van de Burg klaarstaan. Om 20.00 uur hopen we met elkaar te beginnen, rond 21.45 uur sluiten we de avond af.

Momenteel spreken we met elkaar over verschillende verhalen van vrouwen uit de Bijbel. Wat hebben zij ons te zeggen en kunnen we dit ook toepassen in onze tijd? Lijkt het je leuk om deze avond mee te maken, kom gerust langs. Heb je vragen, mail gerust naar miekesmith13@gmail.com.

Bijbelrooster

1 mei	Spreuken 28:1-16	17 mei	Joël 4:1-8
2 mei	Spreuken 28:17-28	18 mei	Joël 4:9-21
3 mei	Spreuken 29:1-14	19 mei	Genesis 10:1-32
4 mei	Spreuken 29:15-27	20 mei	Genesis 11:1-9
5 mei	Spreuken 30:1-9	21 mei	Spreuken 31:10-31
6 mei	Genesis 8:1-14	22 mei	Jozua 23:1-16
7 mei	Genesis 8:15-22	23 mei	Jozua 24:1-13
8 mei	Spreuken 30:10-14	24 mei	Jozua 24:14-28
9 mei	Spreuken 30:15-33	25 mei	Jozua 24:29-33
10 mei	Psalm 93	26 mei	Romeinen 12:1-8
11 mei	Genesis 9:1-7	27 mei	Romeinen 12:9-21
12 mei	Genesis 9:8-17	28 mei	Romeinen 13:1-7
13 mei	Genesis 9:18-28	29 mei	Romeinen 13:8-14
14 mei	Spreuken 31:1-9	30 mei	Psalm 11
15 mei	Joël 2:18-27	31 mei	Marcus 2:1-12
16 mei	Joël 3:1-5		

Wat te doen in mei:

PRIKBORD

- ☞ **10 mei** **Dauwtrappen**
- ☞ **13 mei** **Keetkerk**
- ☞ **13 mei** **Gemeente Groei Groep**
- ☞ **25-27 mei** **Reis naar Oranienbaum**
- ☞ **28 mei** **Inleveren copy**

Rooster

	6 mei.	10 mei.	13 mei.	20 mei.	27 mei.
<i>dominee</i>	dhr. D. Baars	drs. M.M.J. Verheувel	Nathan Noorland	dr. K.W. de Jong	dr. C. v.d. Kooi
	<i>Meerkerk</i>	<i>Schoonhoven</i>		<i>Woerden</i>	<i>Driebergen</i>
<i>bijz. h.</i>		Hemelvaartsdag		Pinksteren	
<i>ouderling</i>	Karla Schuitemaker	Mieke Smith	Marianne Koning	Anton Wesdorp	Nen de Vink
<i>lector</i>		Astrid v. Rooijen	Joop Veraar	Peter Bruin	Peter Bruin
<i>diaconie</i>	Lisan v.d. Beukel	Henk Nijman	Henk Nijman	Lisan v.d. Beukel	Lisan v.d. Beukel
<i>koster</i>	Ria Timmer	Ria Timmer	Kees v. Duuren	Kees v. Duuren	Ria Timmer
<i>beamer</i>	Erik de Gier	Jan Hiemstra	Floris Boer	Kees-Jan Timmer	Floris Boer
<i>1e coll.</i>	missionair werk	kerk	diaconie	pinksterzendingsweek	kerk
<i>2e coll.</i>	kerk	onderhoud	kerk	kerk	onderhoud
<i>organist</i>	Marco Spits	Henk Hilgeman	Jan Kroon	Marco Spits	Marco Spits
<i>k.n.d.</i>	Sophie & Margo	x	Marieke	Lieneke	Monique
<i>oppas</i>	Aartje & Annaliza	x	Florie & Inge	Adrie & Sophie	Cobie & Krista